



**Dia 1:**

- Schilderij van m'n moeder meenemen. moeder overleden, kan haar niet meer zien. Dit schilderij herinnert aan haar. Boek met schilderijen van moeder. Blij mee! Mijn moeder heeft dit wel gemaakt, maar ze maakt niet zelf de verf, ze maakt niet zelf het doek waar ze op schildert. Dan kon ze niet. Ze moest alles wat ze nodig had kopen.
- En dat is nu zo bijzonder aan God. Als wij naar schepping kijken kunnen we ook aan God denken, net zo als ik aan m'n moeder denk. Daar zien we zijn hand in. Maar het is anders: God schiep uit het niets, er was niets, en God sprak en het was er. Dat maakt onze schepping nog veel bijzonderder.



**Dia 2:**

- Tegenwoordig geloven veel mensen niet meer in de schepping. Men gelooft dat alles toevallig is ontstaan, vanzelf. Daar is veel geloof voor nodig. Het ligt veel meer voor de hand dat al die mooie dingen in de natuur ontworpen zijn door iemand die heel knap is.
- Kijk maar eens in donker naar al die sterren in de lucht. Die sterren zijn heel ver weg. Maar ze staan ook precies goed. Afstand tot de zon, maakt alleen zo leven mogelijk. Verbranden, bevroren.



**Dia 3:**

- Kijk eens naar een natuurfilm over het leven in de zee. Vissen in allerlei kleuren. Kleine vissen, hele grote vissen,



**Dia 4:**

- Kijk eens naar de vogels, de één heeft een kroontje op z'n kop, de andere heeft een rode kwabbel aan z'n hals, weer een andere heeft een snavel met prachtige kleuren en de struisvogel heeft een hoofd daar moet je vanzelf om lachen.



**Dia 5:**



- Kijk eens naar de dieren, een kleine vlinder, maar ook je poes, je hond, de leeuw, de zebra en de grote olifant. Allemaal heel verschillend. God heeft het bedacht. Er is geen olifant precies hetzelfde. Het zijn allemaal olifanten, maar ze zijn allemaal verschillend.



**Dia 6:**

- En dat is ook zo bij de mensen. Iedereen is verschillend. Groot, klein, een beetje dik, beetje dunner, rood haar, blond haar, donker haar, krullen, geen krullen, blauwe ogen, groene ogen, bruine ogen, blanke huid, donkere huid, met sproeten, zonder sproeten, en dan hebben we het alleen nog maar over de buitenkant.



**Dia 7:**

- Want de mensen kunnen ook heel veel verschillende dingen: de een kan goed schilderen, een ander kan goed muziek maken, weer een ander goed rekenen, of taal, of voetballen. Niemand kan alles goed en er is ook niemand die niets kan!! Zo heeft God ons gemaakt en zo laten al die dingen die wij samen goed kunnen zien dat God alles goed kan!



**Dia 8:**

- God maakt de natuur zo dat alles in de natuur bij elkaar past. Er groeien bomen met appels om te eten, er groeien aardappels in de grond, er groeien eikebomen waar sterke planken van gezaagd kunnen worden, de klei in de grond kunnen stenen van gebakken worden, de wol van een schaap en de katoen van de katoenplant kunnen we weer gebruiken voor kleding, en ga zo maar door. De Here God heeft alles prachtig gemaakt zodat er door de mensen geleefd kan worden.



**Dia 9:**

- Vergelijk: als er een babytje geboren wordt zorgen vaders en moeders ook dat alles er is: bedje, box, kleertjes, kamertje, flessen, luiers, badje.....als de baby komt is er dan een plaats waar de baby kan leven. Als vader en moeder zorg je daar voor. Zo heeft de Here God ook gezorgd voor een plek om te leven voor de mens.
- Wat heeft God het allemaal mooi gemaakt!! Daar kunnen we hem nooit genoeg voor danken.



**Dia 10:**

- En toch is niet alles meer goed. Dat komt niet door God, maar doordat de mens het contact met God verbrak. Adam en Eva de eerste mensen wilden eigen baas zijn.
- Gevolg: gebrokenheid, verkeerde dingen, de dood, ook de natuur.
- Eind met kuikentjes, iedere dag een kuiken minder, opgegeten door rat. Mensen worden ziek en sterven soms, er gebeuren natuurrampen, andere mensen zijn arm. Het is niet meer zoals in het begin, zeer goed. God zorgt nog wel voor ons, maar er is nu veel dat niet meer lijkt op die schepping die zeer goed was!
- Nu had God kunnen denken: nou als de mens mij niet meer wil, dan wil ik de mens niet meer. Maar dat doet God nu net niet. Hij zoekt de mens weer. 'Adam waar ben jij'. God wil het weer goed hebben met de mens.



**Dia 11:**

- Hij kwam zelf op aarde om onze vijanden te verslaan. God werd een mens: Jezus. Hij droeg onze schuld en won het van de dood.
- God maakt een plan voor een nieuwe wereld. Een wereld waar alles goed zal zijn. Er zal geen dood meer zijn, geen ziekte, er zal vrede zijn tussen mensen, de hele natuur zal geen kwaad meer doen, een perfecte wereld. Daar gaat het naar toe.

- God maakt alles nieuw. Ook de mens. Als we daar wonen dan zullen we helemaal zijn zoals God het heeft bedoeld. Dat is nu nog niet zo. Wij doen nu nog dingen die verkeerd zijn. Wij kunnen ook nu nog ziek worden. Maar toch zegt de bijbel dat we nu al nieuwe mensen kunnen worden. Als we geloven in de Here Jezus ontvangen wij nu al een nieuw leven, een nieuw hart. Het enige wat we nu moeten doen is vragen. Bidden of de Here Jezus ook onze schuld op zich wil nemen en ons wil vergeven. Dan is het weer goed tussen God en ons. Dan komt de Heilige Geest van God in ons wonen en wil nu al beginnen om ons nieuw te maken. En straks als die mooie nieuwe aarde er is dan is dat werk helemaal klaar en dan mogen al die mensen die van de Here Jezus houden daar wonen. Dat laatste is wel belangrijk: dat we dat geloven!



**Dia 12:**

- Het is vandaag dankdag!
  - We mogen God danken voor de schepping. Wat heeft Hij alles mooi heeft gemaakt. We mogen God ook danken dat Hij voor ons zorgt.
  - En we mogen God danken voor zijn verlossing: de Here Jezus is voor ons gestorven.
  - We mogen God zelfs al danken voor wat Hij gaat doen. De mooie schepping die wij verknoeiden, wordt weer helemaal nieuw. Nu gaan de bloemen nog dood.....maar stil maar wacht maar, straks wordt alles nieuw, de hemel en de aarde.
- Amen.