

Preek Psalm 146:(vs. 5) God is overal - afscheid groep 8

Meisjes en jongens, lieve mensen,

Ik wil vandaag in het bijzonder stilstaan bij het 5^e vers van Psalm 146. We hebben het gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal: *je kunt beter vertrouwen op de God van Jakob*. Dat is wel lekker, in makkelijk Nederlands, gezegd, maar in andere vertalingen staat het volgens mij wel een beetje beter. Daar staat dat je gelukkig bent, als de God van Jakob je Hulp is. In nog oudere bijbels staat niet gelukkig maar het woordje zalig. Letterlijk staat er zoiets als 'je bent te feliciteren' als de God van Jakob je Helper is. Dat is wel mooi, hè? Als je de Here God kent dan mag je elkaar feliciteren! Waarom dat zo is, daar ga ik het zo nog wel over hebben. Eerst maar even kijken waarom God de 'God van Jakob' genoemd wordt.

Wie was Jakob ook alweer?

Jakob was de zoon van Izaäk en de kleinzoon van Abraham. God heeft aan Abraham beloofd dat uit zijn familie een groot volk zal ontstaan. En wat maar heel klein begint, is groter en groter geworden. Abraham had maar één zoon bij zijn vrouw Sarah, Izaäk, Izaäk had twee zonen, Jakob en Ezau. Maar God had Jakob uitgekozen om de stamvader van Gods volk worden. Jakob had twaalf zonen. Naar deze zonen zijn de stammen van het volk Israël genoemd. Jakob wordt in de bijbel ook wel Israël genoemd En andersom, wordt het volk Israël wel eens Jakob genoemd. Daar mag je best aan denken als je die woorden 'God van Jakob' hoort. God is de God van Israël. Hij is de God van Zijn volk. Die belofte aan Abraham, dat hij tot een groot volk zou worden, is uitgekomen. Er is een groot volk ontstaan. Het volk Israël is het volk van God. Uit dat volk is onze Here Jezus later geboren. Alleen daarom al voelen we ons verbonden met Israël. Maar Israël is ook nu nog Gods volk. Daarom bidden we hier in de kerk voor Israël. Omdat het Gods volk is.

Maar als we zeggen dat God de God van Jakob is, mogen we ook wel aan Jakob zelf denken. God is niet alleen de God van het grote, het hele volk, maar ook de God van één persoon, Jakob. Hij is betrokken bij Jakob. En dat is wel mooi, want dat zegt ook meteen iets over hoe God naar ons hier kijkt. Hij vindt het fijn als we met z'n allen hier bij elkaar zijn in de kerk. Daar geniet God van, al Zijn kinderen bij elkaar. Maar Hij is ook betrokken bij jou alleen. Hij kent je, Hij weet precies wie jij bent, wat jij denkt, wat jij voelt en hoe het met jou gaat. Vandaar dat we ook in deze dienst voor het thema 'God is overal' hebben gekozen.

Nu kun je daar op verschillende manieren over denken: God is overal. Je kunt het zien als iets dat je bang maakt of iets dat je blij maakt. Dat heeft een beetje te maken met de vraag hoe je over God denkt. Als je denkt dat God vooral streng is en de hele dag bezig is met opletten of je soms iets verkeerd doet, dan is de gedachte dat God overal is, helemaal niet leuk. Je kunt nergens aan Hem ontkomen. God houdt me de hele dag in de gaten..... Dat God altijd in de buurt is, is dan iets om bang van te worden.

Maar als je denkt dat God een Vader is, die ontzettend veel van je houdt, een Vader die van je geniet, dan is de gedachte dat God overal is geweldig! Dan ben je te feliciteren. Want overal waar je bent is die God als een Helper dicht bij je. In feite sta je er nooit alleen voor. Er staat iemand naast je die sterker is dan alles en iedereen! Wat er ook gebeurt, Hij laat je nooit alleen!

En dat is wat de bijbel ons hier vandaag ook wil leren. Je bent te feliciteren als de God, die de God van Jakob is, jouw Helper is. En dat heeft Jakob ook gemerkt in zijn leven.

Nu was Jakob helemaal niet zo'n brave Hendrik hoor. Eerlijk gezegd vindt ik hem een beetje een gluisperig kereltje. Als je leest wat hij allemaal uithaalt. Eerst heeft hij z'n broer, toen deze bekaf en uitgehongerd terugkwam van de jacht een rotstreek geleverd. Ezau wilde graag de schaal met linzemoes hebben die Jakob had gemaakt. Maar Jakob wilde deze alleen geven als hij in ruil daarvoor het belangrijkste deel van de erfenis zou krijgen. De uitgehongerde Ezau stemde er mee in. Dat zegt natuurlijk ook wel wat over Ezau, dat hij zo makkelijk z'n erfenis weggeeft, maar de manier van doen van Jakob sloeg ook helemaal nergens op. Een tijdje later maakt Jakob het nog erger. Z'n oude vader Izaäk is bijna blind en voelt dat hij niet meer zo heel lang te leven heeft. Daarom wilde hij graag z'n zonen zegenen. Ezau zou als oudste zoon de zegen krijgen, maar Rebekka, de moeder van de jongens kwam met een plan. God had Jakob beloofd dat hij stamvader van Gods volk zou worden, maar het was natuurlijk niet Gods bedoeling dat Jakob door middel van bedrog de zegen zou krijgen. Jakob verkleedde zich als Ezau, en de halfblinde Izaäk zegende Jakob in plaats van Ezau. Daarom moet Jakob hals over kop vluchten bij zijn ouders vandaan, naar Paddan Aram, naar de familie van z'n moeder Rebekka.

Als je deze gebeurtenissen op je laat inwerken dat snap je wel dat God zich niet de

God van Jakob noemt omdat Jakob nu zo'n geweldige fijne gelovige jongen is. Hij is een bedrieger! Hij bedriegt z'n broer, hij bedriegt z'n oude vader, en z'n moeder heeft hem er ook nog bij geholpen. Lekker gezinnetje. En toch schaamt God zich er niet voor om zich de God van Jakob te noemen. Daar snap je toch niks van! Maar aan de andere kant vind ik dat ook wel weer mooi. God is niet de God van perfecte mensen, bij wie jij je dan altijd moet afvragen of je wel goed genoeg bent om bij Hem te mogen horen, God laat zich zonder zich te schamen de God van Jakob noemen.

En Jakob, de bedrieger, gaat onderweg, tijdens zijn vlucht merken dat God met hem meegaat. Als hij midden in het veld moet overnachten in Bethel krijgt hij midden in de nacht een droom. In zijn droom zag hij een ladder vanaf de aarde naar de hemel. En op die ladder gingen engelen op en neer. En bovenaan aan die ladder stond de HERE God en Hij sprak de volgende woorden:

Ik ben de HEER, de God van Abraham en van Izaäk. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult veel nakomelingen krijgen. Zo veel dat niemand ze kan tellen. Je nakomelingen zullen steeds meer land krijgen, in het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. En als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abraham en zijn nakomelingen. Ik zal bij je zijn, Ik zal je beschermen, overal waar je heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik blijf bij je totdat ik gedaan heb wat ik je beloofd heb.

Hier zie je dus het thema van de preek terug. God is overal. God is niet alleen bij Jakob toen hij thuis was bij z'n vader en moeder en z'n broer. God gaat ook met hem mee naar Paddan Aram. God is trouw, laat hem niet in de steek. Gods woorden zijn allemaal uitgekomen. Jakob die in z'n eentje moest vluchten, kreeg een groot gezin met twaalf zonen en minstens één dochter. Toen hij later met z'n gezin naar Egypte trok, waar z'n zoon Jozef onderkoning was geworden, was z'n gezin uitgegroeid tot zeventig personen.

En dan zien we in het leven van Jakob hoe waar de woorden uit de Psalm zijn die we zojuist hebben gelezen. In vs. 8 staat dat God mensen die gevallen zijn, weer overeind helpt. Je mag gerust zeggen dat Jakob gevallen is. Niet letterlijk, maar in zonde. Wat hij deed was ronduit een nare streek. Maar God helpt hem wel weer overeind. Hij geeft Jakob een nieuwe kans. En dat zien we God door de hele bijbel door telkens weer doen. Vandaar ook dat de Here Jezus toen Hij op aarde rondliep

als Zoon van God Zijn werk als volgt samenvat: *Ik ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen* (Lukas 19:10). Dit vers moeten we natuurlijk wel even goed begrijpen. We moeten nu niet doen alsof het niet uitmaakt wat je doet. Alsof je altijd maar gewoon door kunt gaan met verkeerd doen, want God geeft toch wel nieuwe kansen. Je kunt niet zo maar misbruik gaan maken van Gods goedheid. Hij is heel geduldig, maar er zit ook wel weer een eind aan. Mensen die blijvend God afwijzen en negeren, alsof Hij er niet is, sluiten voor zichzelf wel de deur. Vandaar dat de Psalm het ook heeft over slechte mensen die door God in de steek gelaten worden. Wie continue de deur voor God dicht houdt, maakt dat God zich op een gegeven moment terugtrekt. God klopt aan de deur van je hart, Hij trapt de deur niet in als Hij niet welkom is!

In de Psalm staat nog meer over Gods handelen in Jakobs leven. God beschermt de vreemdelingen. Best een belangrijk vers trouwens als we nadenken over de vluchtelingen die in ons land komen. God trekt zich het lot van vreemdelingen aan. En daarom mogen wij dat ook doen.

Jakob vluchtte bij z'n vader en moeder vandaan en werd ook een vreemdeling in Padan Aram. Maar God was bij hem. Gods oog was op Jakob, ook in dat verre land waar hij een vreemdeling is.

In de Psalm staat dat God ook bij de kinderen zonder vader is. Jakob was natuurlijk niet echt een wees. Z'n ouders leefden nog. Maar hij moest het daar in Padan Aram wel zonder de liefde van z'n ouders stellen. En dat was wel heel eenzaam. Hoe fijn hij later ook is opgevangen in het gezin van z'n oom Laban.

Jongens en meisjes van groep 8, wat kunnen wij nu leren uit dat leven van Jakob?

Jullie leven hier in Oldebroek en omgeving ziet er natuurlijk heel anders uit, dan dat leven van Jakob. En ik hoop natuurlijk niet dat jullie vanaf vandaag je best gaan doen om het voorbeeld van Jakob te gaan volgen in het bedriegen van broers en zussen of je ouders.

Maar er zijn best een aantal dingen hetzelfde.

Het thema van de dienst is 'God is overal'. Dat heeft Jakob meegemaakt in z'n leven en dat geldt niet minder voor jullie. Toen bij Jakob van alles veranderde ging God met hem mee. God is ook bij jullie als er van alles gaat veranderen in jullie leven. Je gaat groep 8 van de zondagsschool verlaten. Maar je gaat ook groep 8 van de

basisschool verlaten. Er gaat heel veel veranderen dus, in de kerk en op school. En dat kan best maken dat heel veel dingen die altijd zo vanzelfsprekend zijn dat nu in een keer niet meer zijn. Dat kan je best een beetje een gevoel van eenzaamheid opleveren. Jullie hoeven niet te vluchten en in je eentje in de openlucht te overnachten, maar daarom kan het best een beetje gek zijn, om in je eentje naar zo'n grote school te moeten gaan. Of in eens niet meer elke zondag naar de zondagsschool te gaan. Wat een veranderingen, maar God gaat ook met jullie mee. Waar je ook gaat. Hij zal bij je zijn.

En nou hoop ik dat je dat als fijn ervaart! Want dat betekent dat je hebt begrepen dat God ook voor jou niet een God wil zijn die alleen maar als een politieagent op je let en je constant in de gaten wil houden, maar dat hij je Vader in de hemel is, die ontzettend veel van je houdt. Het is helemaal niet gek dat je nu, op deze leeftijd nog best veel vragen hebt, maar daarom willen we ook zo heel graag in de kerk dat je niet alleen naar de diensten komt, dat ook, maar ook dat je mee gaat doen met het jeugdwerk. En ik wil vanaf deze plaats ook tegen jullie ouders zeggen dat het ontzettend belangrijk is dat jullie kinderen daar aan mee gaan doen. Door je kinderen te stimuleren om mee te doen laat je zien hoe belangrijk jij als vader of moeder het vindt dat je kinderen de God van Jakob of de God van je kind – vul hier hun naam maar in – wordt. Het allerbeste wat je voor je kind kunt doen is hen in aanraking laten komen met de God van de bijbel.

We hebben net gelezen in Psalm 146 dat God een God van heel dichtbij wil zijn. Een God bij wie het er alles aan gelegen is dat wij Hem kennen en met Hem leven. Er gaat geen zondag voorbij bijna of we wijzen er weer op, dat God zo onnoemelijk veel van mensen houdt, dat Hij bereid was de hoogste prijs te betalen om ons mensen aan Zijn Vaderhart te drukken. Die prijs was Zijn Zoon. Jezus Christus, God in mensengedaante, is naar de wereld gekomen om mogelijk te maken dat alles wat krom is weer recht gezet gaat worden. Ook alles wat krom is in het leven van bedrieger Jakob. Dat kon niet makkelijker. Als God een makkelijker manier had geweten om ons te bevrijden van zonde en dood dan had Hij dat zeker gedaan. Maar er is geen makkelijke weg. Er is voor ieder van ons een ontzettend dure prijs betaald.

En dat geldt voor ieder van ons. Er is geen mens die het zonder Zijn vergeving kan stellen. Dat hebben we allemaal nodig om deel te kunnen krijgen aan die prachtige erfenis die God in de toekomst heeft weggelegd.

Jezus betaalde met Zijn dood aan het kruis ons entreebewijs! Een entreebewijs dat klaar ligt voor iedereen. Je hoeft het alleen maar aan te nemen.

Geloof in deze God van Jakob, die ook de Vader van de Here Jezus is, is niet alleen maar een fijne zekerheid voor later, maar ook een geweldig houvast voor iedere dag. We hebben het net gezien in Psalm 146. God is overal, gaat overal met je mee. Hij wil je omringen met Zijn liefde.

Jullie kunnen als vaders en moeders laten zien dat je dolgraag wil dat ook jullie kinderen deze God van Jakob, die overal met je meegaat, leren kennen. Besef ook, dat je iets communiceert naar je kinderen, als je hier slordig mee omgaat. Wie slordig is in kerkgang of betrokkenheid bij de gemeente, zegt eigenlijk tegen z'n kinderen dat je God niet zo belangrijk vindt. En je kinderen hebben dat haarfijn in de gaten. Reken daar maar op. Een grote verantwoordelijkheid lijkt me zo!

Ik wil nog graag even wijzen op het 3^e vers. Daar staat dat mensen ons niet kunnen redden. Mensen zijn wel belangrijk. Vriendschappen en familieverbanden zijn verbanden die God zo heeft bedoeld. Die geven veiligheid en stabiliteit in je dagelijks leven. Maar ze redden je niet. Daarvoor is een Hemelse Vader nodig. De God van Jakob. De God die overal met je mee gaat.

Jongens en meisjes, vaders en moeders, ik wens jullie van harte toe dat jullie alle dagen van jullie leven op weg zullen gaan met deze God van Jakob die door de Here Jezus het mogelijk heeft gemaakt dat het goed zit tussen Hem en jou.

Ga met Hem, vertrouw Hem maar en geeft Hem de eerste plaats. Hij is het waard. De God van Jakob wil ook jou God zijn. Hij is overal. Niet alleen vandaag, maar alle dagen van je leven.

AMEN

Juni 2017
G.P. Hartkamp
Wapenveld

