

Preek over Matteus 24:36-44

Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Weet u wat de laatste woorden zijn van de bijbel? De allerlaatste woorden is een zegenbede '*de genade van de Here Jezus zij met u allen*', die woorden bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel de woorden die daar vlak voor staan. Daar staat het volgende: '*Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig!*' Daarmee sluit onze bijbel af, daarmee sluit God zijn Boodschap aan de mensheid af. De leer van de wederkomst van de Here Jezus is één van de belangrijkste leerstellingen van de bijbel. De wederkomst zou je de voltooiing kunnen noemen van het verlossingswerk van Christus. Dankzij de kruisdood van Jezus is er vergeving en verzoening mogelijk, dankzij de opstanding van Jezus is ook onze dood niet het einde maar een doorgang naar het eeuwige leven, en de wederkomst verzekert ons dat we straks altijd bij de Here Jezus zullen zijn.

In Hand.1 kunnen we lezen over Jezus' hemelvaart: *toen (de discipelen) naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.* Toen Jezus naar de hemel ging, riep Hij niet: "Vaarwel!"! Weet u wat Hij riep? "Tot ziens! Ik kom terug!".

Boven Matt. 24, het hoofdstuk van onze tekst, hebben de bijbelvertalers 'rede over de laatste dingen' gezet. Daar gaat de toespraak van Jezus over in Matt.24: de laatste dingen. Deze rede hield Jezus naar aanleiding van twee vragen van zijn discipelen. U kunt die vragen lezen in vs. 3: *zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?* Twee vragen: wanneer en hoe?

De eerste vraag van de discipelen is: "Zeg ons, wanneer zal dat geschieden". Ik zou dit eerlijk gezegd ook graag willen weten! Ik wel! Als ik de datum van Jezus' wederkomst zou weten, zou ik mijn toekomst veel nauwkeuriger kunnen plannen. Stel dat het al vanavond gaat gebeuren, dan heb ik van de week helemaal geen evaluatiegesprek over mijn functioneren in de gemeente, dan gaat de bijbelstudie morgen niet door en ik hoef ook niet te klussen bij mijn vader die gaat verhuizen.

Want dan verhuizen we met z'n allen. Of stel dat Jezus volgende maand gaat weerkomen, dan hoeven we ons thuis niet te gaan afvragen waar we Kerst en Oud en Nieuw gaan vieren en met wie. Maar Jezus beantwoordt de vraag van Zijn discipelen met vs. 36: *van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen*. Dat laatste is trouwens een lastige. Persoonlijk geloof ik dat Jezus nu wel weet wanneer de wederkomst zal plaatsvinden. Ik kan me niet voorstellen dat er geheimen zijn binnen de drie-eenheid. Maar dat zijn mijn gedachten. Heb ik geen bewijs voor. Maar het is in ieder geval zeker dat Jezus het niet wist, toen Hij hier met zijn discipelen sprak. Hij wist niet van de dag en van het uur.

Vreemd hoe zoveel mensen deze verklaring van Jezus niet hebben willen aanvaarden. Het jaar 999 na Christus werd gekenmerkt door enorme hysterie onder christenen, want vele "deskundigen" verkondigden dat Jezus op 1 januari 1000 zou weerkomen. Rijken verkochten al hun bezit en gaven geld aan armen. Zwermen pelgrims trokken naar Jeruzalem om op de magische datum op de Olijfberg te kunnen staan. Gebouwen werden niet meer gebouwd of hersteld. Gewassen werden niet geoogst. Gevangenen werden vrijgelaten. Maar 1 januari 1000 ging voorbij en Jezus verscheen niet! In de eeuwen die volgden, werden dergelijke valse wederkomstprophetieën schering en inslag. In 1831 kondigde een Amerikaanse predikant, William Miller enthousiast aan dat hij berekend had dat Jezus zou wederkomen op 21 maart 1843. Naar schatting 25 à 50.000 volgelingen zetten zich die dag neer op plaatsen waar zij een goed uitzicht op de hemel hadden, om de hele dag naar elk klein wolkje in de lucht te turen. Toen Jezus niet verscheen, gingen zij zeer teleurgesteld naar huis. Miller ook. Maar hij ontdekte een telfout in zijn berekeningen. De dag en de maand van Jezus' wederkomst waren wel correct, maar het jaar moest 1844 i.p.v. 1843 zijn. Op 21 maart 1844 staarden weer tienduizenden goedgegelovigen de hele dag naar de hemel, maar Jezus liet Zich weer niet zien. Toen ontdekte één van Millers grootste "fans" nog een ander telfout. Een derde datum werd aangekondigd: 22 oktober 1844. Maar Jezus kwam die dag ook niet terug. Miller bood zijn verontschuldigen aan en stopte met zijn wederkomstberekeningen. Maar anderen namen zijn ijver over! Charles Russell, de stichter van de zgn. "Getuigen van Jehova", voorspelde de wederkomst van Jezus in 1914, daarna in 1918, daarna in 1925, en daarna in 1975. De recentste poging was

1984. Geen Jezus. In 1987 publiceerde Edgar Whisenant zijn goed verkocht boek: "88 Redenen waarom de opname van gelovigen in 1988 zal plaatsvinden". Tegen het einde van 1988 publiceerde hij zijn tweede boek: "89 Redenen waarom de opname van gelovigen in 1989 plaats zal vinden". Zijn tweede boek werd helemaal niet goed verkocht. Hoe zou dat komen? Een groep in Australië voorspelde dat Jezus aan land zou komen in de haven van Sydney op 31 maart 1991 om 9 uur. Volgens Koreanen ging het op 28 oktober 1992 gebeuren. En wij herinneren ons allemaal de heisa rond het jaar 2000. *Van die dag en van die ure weet niemand*. De enige veilige voorspelling, wat de datum en het uur betreft, zijn de wijze woorden van de apostel Paulus: Rom.13:11b: *het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen*.

Sommige christenen geloven dat Jezus elk moment kan wederkomen. Anderen geloven dat de wereld – met of zonder de gemeente - eerst door een 7 jaren lange periode van vreselijke verdrukking moet gaan - Jezus noemde het: Mt.24:21 *een grote verdrukking ... zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal*. Maar alle bijbelgetrouwe christenen zijn het er over eens: Jezus komt letterlijk en in levende lijve terug, op een dag en een uur dat niemand weet.

Het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. Hoe dichtbij? De discipelen vroegen om een datum: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? De Bijbel is erg karig met antwoorden op vragen die met "wanneer" of "waarom" beginnen. Maar de Bijbel geeft wel dikwijls duidelijk antwoord op vragen die met "wat" of "hoe" beginnen. De discipelen hebben dus meer geluk met hun tweede vraag: "wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan?".

Laten we maar eens kijken welk antwoord onze Heiland op die vraag gaf. U leest het in Mat.24:4-5,7 *Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. ... vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden*. Ik heb eens ergens gelezen dat gemiddeld één "messias" per dag op de luchthaven van Tel Aviv landt. De Joden hebben genoeg problemen zonder zich met valse messiassen te moeten bezighouden. De meeste van die valse messiassen worden tijdelijk in een speciale psychiatrische inrichting opgenomen totdat zij terug op een vliegtuig kunnen worden

gezet. *"Ziet toe, dat niemand u verleide!"* Er zouden momenteel meer dan 150 mensen in Amerika zijn die beweren de messias te zijn - inclusief enkele vrouwen. *Ziet toe, dat niemand u verleide! ... Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, geloof het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. ... Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, geloof het niet.*

In het begin van de 20^e eeuw had ook Nederland zijn eigen messias. Volgens zijn aanhangers was Lou de Palingboer de langverwachte messias. Maar de messias zal bij zijn tweede komst op aarde niet geboren worden uit een vrouw. Wanneer Jezus, de èchte Messias, wederkomt, komt Hij op de wolken! En Hij gaat geen palingboer zijn en in Nederland wonen, maar de Koning der koningen worden.

Jezus zei: Mt.24:30 *het teken van de Zoon des mensen (zal) verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde ... de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.* Wij weten niet wanneer dit gaat gebeuren, maar wij weten wel wàt daarbij gaat gebeuren: v.31 *Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.* Paulus schreef: 1 Tess.4:16-17 *de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.*

Een tweede categorie van wederkomstprofetieën heeft met Israël te maken: Lees u maar mee in vs. 32 *"Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur.* De vijgeboom is een eeuwenoud symbool van Israël. Eeuwen lang bleef hij zonder bladeren. Israël bestond niet langer als natie en de Joden werden verstrooid over de hele wereld, dikwijls ten prooi van wrede vervolgingen, uitlopend in Adolf Hitler's zgn. "Endlösung". Maar zelfs Adolf Hitler heeft Gods eeuwig plan voor Zijn volk niet kunnen verijdelen en in 1948 riep David Ben Gurion de onafhankelijke staat Israël uit.

Dit ontketende de vervulling van allerlei bijbelse profetieën over Israël. Om maar enkelen te noemen: miljoenen Joden keerden - en keren nog steeds - terug naar het Heilig Land van de vier hoeken van de aarde; de woestijn is gaan bloeien als een roos (Jes.35:1); de Hebreeuwse taal, die al 2.500 jaar niet meer gesproken werd, werd heropgewekt; het land werd, en wordt, door zijn burens bedreigd en aangevallen. *Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur.*

De derde categorie van profetieën aangaande de wederkomst van Jezus heeft met onze wereld te maken. Vs. 6 *(gij) zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen* Vs. 7 *Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.* Lukas 11 heeft het ook nog over pestziekten en grote tekenen aan de zon, maan en sterren, en op de aarde is er radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en de branding. Wij hoeven slechts naar de t.v. te kijken om de vervulling te zien. Volk zal opstaan tegen volk....., aardbevingen....., tsunami's....., pestziekten. Onze tijd is er vol van.

De vierde categorie van profetieën hebben met de christelijke gemeente te maken. Vs. 11: *vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.* We zien om ons heen dat zelfs in de kerk het Evangelie niet altijd meer veilig is. Ook in ons land mag een dominee zijn werk doen in de kerk terwijl hij schrijft te geloven in een God die niet bestaat. Vrijzinnige voorgangers ontkennen de verzoening door het kruis van Golgotha en zien andere godsdiensten als verrassende alternatieven voor het christelijk geloof. Een zorgwekkende beweging. Maar er is ook een andere beweging.

Vs. 14: *dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.* Dankzij moderne technologie is deze profetie de laatste jaren vervuld.

Bijbelse profetieën worden haast dagelijks vervuld. Jezus zei: Mt.24:33: *wanneer gij dit alles ziet, (moet gij) weten, dat het nabij is, voor de deur..* Alles wijst erop dat de wederkomst van de Heer nabij is.

Maar, weet u wat vreemd is? Haast niemand schijnt zich hiervan bewust te zijn of zich hier iets van aan te trekken. Ook deze toestand voorspelde Jezus: Mt.24:38-39: *zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.*

Wat moeten wij doen om te allen tijde bereid te zijn? De eerste stap, als u deze nog niet nam, is u tot Christus te bekeren: Joh.1:12 *allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.* Rom.10: *indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.*

En voor de tweede stap laat ik God Zelf aan het woord, zonder verder commentaar: Ef.4:24-5:5 (Het Boek): *u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid ... Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen; dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord, iets wat de mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen. Doe de Heilige Geest geen verdriet; Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet; vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Volg Gods voorbeeld in alles ... Wees vol liefde, net als Christus, Die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. ... Van ontucht, vuiligheid of hebzucht mag bij u geen sprake zijn. Dat past christenen niet, om over ongepaste taal en dom en flauw gepraat maar te zwijgen. Wijs elkaar liever op Gods goedheid en wees dankbaar. Jezus zegt: Ik kom spoedig! Bent u, ben jij er klaar voor?*

Amen.

September 2011

G.P. Hartkamp

Wapenveld