

Preek Matteüs 15: 21-28 – Grenzeloos geloven

Broeders, zusters,

De zendingscommissie heeft als thema voor deze zondag gekozen voor 'Grenzeloos geloven'. Toen ik dat thema op kreeg moest ik meteen denken aan het verhaal dat we zojuist hebben gelezen.

Het verhaal begint namelijk met te vertellen dat Jezus een grens overgaat. Jezus gaat vanuit Galilea naar het gebied van Tyrus en Sidon. Dat gebied van Tyrus en Sidon gold als een heidens gebied. Jezus ging vanuit Israël naar het buitenland. In eerste instantie krijg je de indruk dat Jezus z'n zendingsgebied aan het uitbreiden is en dus grenzeloos te werk gaat. Zou mooi bij het thema passen, maar de schijn bedriegt.

We lezen in onze HSV vertaling dat Jezus 'vandaar weg gaat'. Letterlijk staat er zoiets als 'Jezus wijkt uit'. Zijn vertrek uit Galilea had niet zozeer met een zendingsstrategie te maken. Jezus moest uitwijken vanwege de tegenstand van schriftgeleerden en Farizeeën. In het begin van hoofdstuk 15 lezen we dat er Farizeeërs uit Jeruzalem naar Galilea zijn gekomen om met Hem in discussie te gaan. De Farizeeërs namen aanstoot aan Jezus' onderwijs (vs. 12).

Na deze verhitte discussies met de Farizeeërs wijkt Jezus uit om even de anonimiteit op te zoeken. Even geen drukte, even geen tegenstand, even geen mensen om Hem heen die Hem constant het vuur aan de schenen leggen. En dan is de keuze voor de anonimiteit van een heidens gebied logisch. Daar zullen ze Hem wel met rust laten, er zullen maar weinig mensen zijn die met Hem de discussie zullen aangaan of Hij de Messias van Israël wel of niet is.

Als dan daar die heidense vrouw tegen Hem begint te schreeuwen en Hem 'Here' noemt en 'zoon van David', was dat niet bepaald iets waarop Jezus op dat moment zat te wachten. Het thema is 'grenzeloos'. Op dit moment is daar weinig van te merken. Jezus ziet deze fase van Zijn verlossingswerk echt als een begrensde opdracht. Eerst Israël, Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis Israël. Eerst de Jood dan de Griek. Hij is de Messias van Israël. Hij is de vervulling van de oudtestamentische boeken van Israël. Hij is de afstammeling van de koning van Israël. Jezus' opdracht is om de kinderen van Israël terug te brengen bij de God van Israël. Daarvoor kwam Hij. Dat was Zijn hemelse opdracht. Natuurlijk, straks, na Zijn kruisdood en opstanding, dan gaat het heil naar alle volken. Dan mogen heidenen delen in het heil. Dan gaat het echt grenzeloos worden. Dan gaat het van

Jeruzalem naar Judea, Samaria tot de uitersten van de aarde. “Maakt alle volken tot Mijn discipelen” zal Jezus’ opdracht zijn (Hd.1:8, Matt.28). Maar zover is het nu nog niet.

Jezus komt voor de anonimiteit en dan kun je zo’n schreeuwende, irritante vrouw eigenlijk helemaal niet gebruiken. Jezus negeert haar in eerste instantie en de discipelen stellen voor om de vrouw weg te sturen. Wie de anonimiteit zoekt zit niet te wachten op een krijsende vrouw die juist alle aandacht trekt.

Maar de vrouw blijft roepen: Here, zoon van David..... Terwijl Jezus onder zijn eigen volk met tegenstanders te maken heeft, is hier een buitenlandse vrouw die als het ware belijdenis van haar geloof aflegt. Heer, Kurios, door Jezus zo aan te spreken sprak ze uit te geloven in de macht van deze Joodse Rabbi. Dat woord ‘Kurios’ was de aanspreektitel van de keizer, de machtigste mens op aarde.

En door Jezus zoon van David te noemen belijdt de vrouw dat Hij de langverwachte Messias is.

Maar ondanks haar geloof, blijft Jezus in eerste instantie zwijgen. De vrouw weet echter van geen ophouden. Wat wil je, haar kind is in de greep van een boze geest. De vrouw is machteloos. Wie herkent dat niet? Kom niet aan m’n kind. Je kind, dat heb je onder je hart gedragen. Je kind, daar zit je met je hele hebben en houwen aan vast. De pijn van je kind voel je zelf, zeker als moeder. En als er dan iets met je kind aan de hand is, iets waar je zelf geen grip op hebt, dan wil je alles wel doen om het weer te genezen. De vrouw blijft roepen, ze schreeuwt het uit, je kunt haar machteloosheid bijna voelen. Ze bidt als het ware tegen Jezus’ wil in. Bijzonder is dat.....

Broeders, zusters, zou hier ook niet een toepassing voor ons in zitten? Ik weet best dat heel veel ouders in onze gemeente zich zorgen maken over hun kinderen. Kinderen die ooit als baby hier in de kerk gedoopt zijn, kinderen die vroeger aan moeders hand naar de zondagsschool gingen, veel van die kinderen hebben nu de kerk vaarwel gezegd, en vaak ook hebben ze God vaarwel gezegd. Je kunt je daar ook zo machteloos onder voelen. De woorden van Johannes in z’n 3^e brief zijn ook op jouw kind van toepassing: *Groter blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen*. Wat kan het verdriet doen als het dan anders gaat. Wat kan het pijn doen om te ontdekken dat geloof geen erfgoed blijkt te zijn. Wat kan het pijn doen als je merkt dat je woorden niet meer binnen komen.

De kerkverlating gaat heus onze huizen en onze kerk niet voorbij. Je wilt de relatie met je kind goed houden en daarom heb je het er maar niet meer over. Maar het is wel je kind.

Het kind dat je onder je hart hebt gedragen. Je kunt er niet in berusten, je hoopt, je bidt, maar je ziet zo weinig verandering.

Vandaag komen we ook een vrouw tegen die worstelt voor haar kind. Haar bidden is in schreeuwen over gegaan, ze strijdt voor haar kind, bijna tegen beter weten in bestormt ze de hemel. Help Here, het is mijn kind, mijn kind.....

Zelfs toen Jezus in alle toonaarden zweeg, bleef ze doorgaan. Wat wil je....het is haar eigen vlees en bloed! Haar kind in de greep van de boze, wie anders dan Jezus kan daar verandering in brengen. Hij is toch de Kurios die alle macht heeft.

Uiteindelijk kan Jezus niet anders dan reageren op haar geroep. "Vrouw, ik ben gezonden naar de verloren schapen van Israël".

De vrouw wordt afgewezen en toch houdt ze niet op. Ze valt languit op de grond. Wat kan het haar schelen wat de omstanders er van vinden. Laat ze maar praten. Al verklaart de hele wereld haar voor gek. In haar machteloosheid roept ze het uit: Here, help mij dan toch! Jezus weigert. Het is niet goed om het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de hondjes te geven. Honden, zo noemen ze in Israël de heidenvolken. Honden zijn onrein. De meeste honden leefden buiten in die tijd. Ze leefden op de vuilnishopen, zochten voedsel tussen de vuilnis en de aten uitwerpselen van de paarden en de ezels. Vieze, wilde beesten die in niks lijken op de lobbjes die bij ons thuis in z'n mandje ligt en pootjes geeft.

Zelfs de vergelijking met zo'n vieze hond, weerhoudt de vrouw er niet van om door te gaan. Ze erkent dat zij en haar kind maar 'hondjes' zijn, maar er zijn toch ook van die kleine hondjes, die wel binnen mochten komen. Dat zijn van die beestjes die de etensresten kregen. In die tijd at men met de vingers. Vaak werd het bord schoon geveegd met een stukje brood, en dat brood waar de etensresten aan zaten werd dan naar die hondjes gegooid. De etensrestjes die van de tafel vielen.

Maar zo'n hond, die de restjes kreeg at natuurlijk niet mee aan de tafel waar de kinderen te eten kregen. Een hond moet z'n plek weten. Maar er valt toch ook weleens wat van de tafel.

Als ik onder de kinderstoel kijk waar mijn kleinkinderen hebben gegeten denk ik wel eens dat er meer onder die stoel ligt dan dat er opgegeten wordt 😊, nou, daar zijn die hondjes dus voor, die hondjes zouden in onze familie een goed leven hebben.

Jezus is onder de indruk. Wat een grenzeloos geloof heeft deze vrouw. En wat een moed om te blijven aanklappen bij de Here Jezus. De vrouw ontvangt verhooring van haar gebed.

Haar dochter is vanaf dat moment weer gezond. Bevrijd uit de klauwen van satan. Blijkbaar is één woord van Jezus voldoende om dat te bewerken. Met recht is Hij een Heer, een Kurios!

Indrukwekkend! Maar ook een aansporing voor ons om te blijven bidden. De vrouw bad tegen Jezus' wil in en uiteindelijk liet Jezus zich verbidden. Haar dochter werd bevrijd. Broeders, zusters, deze vrouw mag voor ons een stimulans zijn om te blijven bidden voor onze kinderen die van God los dreigen te raken. Waarschijnlijk zijn we daar het meest gemotiveerd voor, omdat je met niets en niemand zo verbonden weet als met je kind. Maar je mag het ook breder trekken. Jezus laat in deze geschiedenis zien dat op afstand genezen voor Hem geen enkel probleem hoeft te zijn.

En dat geldt ook voor ons op afstand bidden. Wij kunnen hier in Oldebroek bidden voor mensen aan de andere kant van de wereld. Bidden is een grenzeloze activiteit. We mogen bijvoorbeeld bidden voor mensen in India, waar Margriet in Temjen actief zijn. Gods ogen gaan over de hele wereld.

We mogen bidden voor mensen in Roemenië waar het DOEK hulp verleent, maar we mogen ook bidden voor al die mensen die op internet op zoek zijn. Jezus was op de plek waar mensen zijn. Op straat. En op straat kwam Hij tegenstanders tegen zoals die Farizeeërs, maar ook zoekers, zoals die Kananese vrouw. En zo is internet ook een plek waar mensen zijn. En natuurlijk krijg je op internet te maken met tegenstand, net als de Here Jezus. En die tegenstand kan echt heel vijandig zijn. Je ziet dat mensen op internet niet bepaald hun best doen om zich netjes uit te drukken. En zoals Jezus zich op een gegeven moment terugtrekt uit de discussie met de schriftgeleerden en de Farizeeërs, zo moet je op internet je ook wel eens terugtrekken omdat een normaal gesprek niet meer mogelijk is.

Maar je komt op internet ook zoekers tegen. Soms mensen die radeloos zijn, omdat ze het niet meer weten hoe het verder moet. Soms mensen die verstrikt zijn geraakt in het kwaad van een verslaving, zoals de dochter van die vrouw verstrikt was geraakt in de macht van de boze.

Soms tref je mensen voor wie het leven pijn doet. Mensen voor wie hun leefwereld geen veilige wereld is, of mensen die te worstelen hebben met lichamelijke of psychische pijn, of met begane misstappen en daar nu spijt van hebben.

Hoe belangrijk is het dan om er te zijn. Om te wijzen op Hem die sterker is dan de boze. Om te vertellen dat er iemand is waar je met al problemen terecht kunt. Iemand die antwoord wil geven op je vragen. Iemand die hoop wil geven. Iemand die bevrijding kan geven van je schuldgevoelens, iemand die perspectief kan geven omdat er een eind komt aan dit gebroken leven en er een eindeloze toekomst voor je ligt waar je als mens eindelijk zult zijn zoals je bedoeld bent. Het internet biedt grenzeloze mogelijkheden om thuis, vanachter je beeldscherm, het Evangelie uit te dragen. Het internet is één van de bedreigingen van onze tijd, zeker, ook al het verkeerde dat de wereld biedt is heel dichtbij gekomen. Maar het internet biedt ook geweldige mogelijkheden. Mag ik u vragen om ook daarvoor te bidden en de mensen te steunen die zich daarvoor inzetten? Het zou geweldig zijn als het voor Jannine mogelijk wordt om zich nog een dag extra in te zetten voor deze grenzeloze manier van zending. Door uw steun en uw gebed kunt u betrokken zijn bij deze vorm van grenzeloos zending bedrijven.

Het thema van deze zendingszondag is 'Grenzeloos Geloven'. We hebben gezien in ons bijbelverhaal dat Jezus weliswaar de grens van Israël overging, maar dat Hij in eerste instantie helemaal nog niet van plan was Zijn Boodschap de grens over te brengen. Dat was door de nood gedreven en bovendien nog niet het moment om de andere volken te laten delen in het Evangelie. Daarvoor was het nog te vroeg. Dat zal pas gaan gebeuren op de Pinksterdag. Dan gooit God de deuren wagenwijd open naar de volken. Op die dag is de Geest gaan waaien en die Geest is blijven waaien tot op de dag van vandaag. Er is geen beperking meer, Jood en Griek, Afrikaan en Europeaan mogen delen in de redding die Jezus brengt.

We hebben ook iets gezien van 'Grenzeloos geloof' bij die bijzondere vrouw die zo aanhoudend en gepassioneerd bad voor de redding van haar kind. Haar grenzeloos geloof in de Here Jezus is een voorbeeld voor ons. Ze bleef bidden, ze bleef aankloppen, omdat ze wist dat Jezus haar enige hoop was, de enige die haar kind kon verlossen. Een stimulans om te blijven bidden voor onze kinderen die dreigen weg te dwalen bij de kudde. Laten we maar blijven bidden dat de Herder blijft zoeken, omdat we weten dat die Herder niets liever wil dan dat ene lammetje weer terug te brengen bij de kudde. De vrouw uit ons mag ook een stimulans zijn om te blijven bidden voor de verkondiging van het Evangelie. Gebed is grenzeloos. Als het voor Jezus geen probleem is om op afstand een kind te genezen, is het ook geen probleem om een gebed in Oldebroek opgezonden aan de andere kant van de wereld te verhoren.

We mogen grenzeloos geloven en bidden omdat we een Heiland hebben die grenzeloos machtig is. Dat waren zijn eigen woorden na zijn opstanding: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er zijn werkelijk geen grenzen aan Jezus' macht.

Die grenzeloos machtige Heiland staat aan onze kant. Dat is een geweldige zekerheid voor onze zendingswerkers als ze de boer op gaan met het goede Nieuws. We gaan niet alleen. Ons staat een sterke Held terzij.

Dat is ook een geweldige zekerheid voor ons, als we bidden voor onze kinderen of als we bidden voor niet-gelovige vrienden. Dat is ook een zekerheid als we bidden voor de volken die nog nooit van de Here Jezus hebben gehoord. Ons verlangen dat ze gered worden is ook Gods verlangen. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is Gods verlangen en Hij kiest ervoor om ons daarbij in te schakelen. Sowieso als bidders, daarvan is naar mijn idee niemand uitgesloten. Onderschat de kracht daarvan alstublieft niet. Velen van ons hebben de mogelijkheid om ingeschakeld te worden door financiële steun. Wie dat doet is een onmisbare schakel in de verkondiging van het Evangelie. Zo maak je het voor anderen mogelijk te gaan.

Maar misschien heeft God ook wel jongeren uit de gemeente op het oog om zelf op uit te gaan. Ook daarvoor mogen we bidden. Bidt de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzendt in de oogst (Matt.9:38).

Ik wil onze jongeren ook oproepen om te bidden om Gods leiding voor je leven. Velen van jullie moeten keuzes maken. Welke studie ga je volgen, welke baan kies je. Vraag maar of God je leidt en of Hij je wil gebruiken om mee te doen aan Zijn grote plan: de verlossing van de wereld! Een mooier doel om bij betrokken te zijn bestaat er niet!

We mogen als gemeente heel dankbaar zijn voor onze zendingswerkers, maar wat zou het geweldig zijn als er straks ook weer een jonge generatie klaar staat om het stokje over te nemen.

Jonge mensen die grenzeloos geloven in een grenzeloze God, die niets liever wil dan dat zijn Boodschap over alle grenzen van deze wereld gehoord wordt.

AMEN