

Preek over Lukas 5:27-32: Waar sta je voor?

Boven deze toespraak heb ik met grote letters gezet: WAAR STA JE VOOR? Wie bij Jezus hoort staat ergens voor. En weet je, meestal waarderen de mensen dat ook wel. De meeste mensen hebben geen moeite met christenen die radikaal staan voor hun christelijke keuzes. Over het algemeen heeft men veel meer moeite met mensen die zich chris-te-lijk noemen, maar ondertussen niet staan voor de zaak van Christus. In het bijbelgedeelte van vandaag, het verhaal van Levi, zien we dat het kiezen voor Jezus ook gevolgen heeft voor je leven. Levi staat dus ergens voor!

Laten we maar eens even kijken naar dat verhaal van Levi. We hebben zojuist dit verhaal gelezen uit het Lukas Evangelie, maar hetzelfde verhaal staat ook in een van de andere Evangelieën, maar dan wordt deze Levi Matteus genoemd. Blijkbaar is dat dezelfde persoon. Dat gebeurde in die tijd wel vaker dat iemand twee namen had. Denk maar aan Simon Petrus. De ene keer wordt er Simon gezegd, de andere keer Petrus. Of Johannes Markus of Jozef Barnabas. Allemaal mensen met dubbele namen. En dat geldt dus ook voor Levi Matteus of Matteus Levi. De één noemt hem Levi, de andere Matteus. Deze Levi is dan ook dezelfde man als Matteus die dat bijbelboek Matteus heeft geschreven. We hebben net gelezen dat deze Levi een tollenaar of een belastingambtenaar is. Dat betekent dat Levi werkte voor de Romeinse bezetters. Er werd tol geheven op bepaalde goederen die de stad in – en uit worden gevoerd, aan de grensovergang van een provincie, bij de doorgang op bruggen en wegen, toegang tot markten en pleinen, enz. Maar dat was nog niet het ergste. Deze belastingambtenaren maakten nogal vaak misbruik van hun positie, zij hadden de akelige eigenschap om hun eigen volksgenoten op te lichten door meer belasting te laten betalen dan nodig. Door de winst in eigen zak te steken verrijkten zij zich ten koste van hun eigen volk. En dat maakte hen impopulair. Ze werden veracht door hun volksgenoten en beschouwd als NSB-ers. Landverraders. En dat verklaart ook wel dat het voor de Joden onverklaarbaar is dat Jezus zich inlaat met die tolontvangers. Meestal worden ze in de bijbel in één adem genoemd met prostituees en criminelen. En hoe kan Jezus als Joodse Rabbi, een soort wetsgeleerde, zich nu inlaten met deze tolontvangers? Dat was voor de Joden niet te verkroppen. Maar Jezus had daar een heel helder antwoord op: *gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel. Ik ben niet gekomen om*

rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.

Wat leren we hiervan? Twee dingen: in de eerste plaats dat zondig zijn voor Jezus nooit een reden is om je links te laten liggen. Jezus zegt namelijk dat Hij gekomen is voor de zondaars. Als dat zo is dan is zondig zijn dus geen probleem. Zullen we dat in onze oren knopen? Ik kom nog geregeld mensen tegen die denken dat God hen bij voorbaat heeft afgewezen. Waarom? Ik ben te slecht, ik ben te zondig. Maar het is eerder andersom. Mensen die zichzelf als rechtvaardig beschouwen, die van zichzelf denken dat ze geen dokter nodig hebben, die zijn een probleem. Daar kan Jezus niets mee beginnen. Niet dat Jezus dat niet wil. Oh nee, Jezus wijst geen mens af. Maar mensen die weigeren toe te geven dat ze iemand nodig hebben omdat ze niet in elkaar zitten zoals het zou moeten, daar kan Hij dus niets mee, niet omdat Hij niet wil, maar omdat Hij niet wordt toegelaten. Je ziet hier dat trots eigenlijk in verschillende vormen kan voorkomen. De trots van mensen die zichzelf zo goed vinden dat ze denken dat ze Jezus niet nodig hebben. En de omgekeerde trots van mensen die zichzelf te slecht vinden om naar Jezus toe te gaan. Maar beiden zijn een vorm van trots. Je zondig zijn is echt niet het probleem en dat is dan ook de reden dat Jezus zich er niet voor schaamt een vriend van tollenaars genoemd te worden. En als dat zo is, dan mag je er dus ook zeker van zijn dat Jezus zich er niet voor schaamt om jouw vriend genoemd te worden.

Het tweede wat we leren is dit: okee, je zondig zijn is geen probleem om bij Jezus te komen. Je wordt er niet om afgewezen, maar dat wil niet zeggen dat er dan ook niets hoeft te gebeuren aan je zondig zijn. Want dat moet nu juist wel. Jezus noemt zich niet voor niets een dokter die zieken wil genezen. Wat in het nederlands een beetje verloren gaat is dat het griekse woordje 'genezen' hetzelfde is als 'vergeven'. Jezus heeft het hier over het vrijspreken van je schuld. Hij geeft je de kans om je hele portie zonde af te leggen bij het kruis en dankzij de Heilige Geest, die ieder ontvangt die in Jezus gelooft ontvang je een nieuw leven. Die verandering is zo rigoreus dat de bijbel spreekt over een nieuwe geboorte of wedergeboorte. Dus twee dingen: je mag komen zoals je bent, met al je zonden, maar je kunt niet blijven zoals je bent!

We gaan weer terug naar onze tekst. Jezus passeert een tolhuis en daar zag Hij Levi zitten. Er staat niet dat Jezus een heel gesprek aanging met Levi. Integendeel, Hij sprak maar twee woorden: *volg mij!* Nu weten we niet of dit de eerste keer is dat Levi

Jezus ontmoette. We weten ook niet wat Levi allemaal al weet over Jezus. Daar kunnen we op grond van de tekst dus ook niets over zeggen. Maar we weten wel dat Jezus roept. En dat doet Hij vandaag ook nog. Volg mij! Jij daar, volg mij! Of je nu voor de eerste keer hoort van Jezus, of dat je al je hele leven een kerkbank hebt warmgehouden: volg mij! Kom in de benen en ga staan voor je keuze.

En Levi komt in de benen. Hij wordt een volgeling van Jezus. Het zal ongetwijfeld Levi's hart geraakt hebben dat deze Jezus hem niet afwees. Hoe is het mogelijk dat deze bijzondere Man hem zag zitten. Levi had het financieel allemaal aardig voor elkaar. Maar de prijs die hij daarvoor heeft moeten betalen was onnoemelijk hoog. Z'n burens keken hem niet meer aan. Zelfs zijn familie had hem uitgekotst. Er was geen Jood meer te vinden die waardering voor hem had. En de Romeinen hadden daar handig misbruik van gemaakt. Natuurlijk lieten zij de tolontvangers gewoon hun gang gaan. Als de belasting maar werd afgedragen, dan vonden zij het best. Maar ten diepste voelden de Romeinen ook een diepe minachting voor de tolontvangers. Het zijn gewoon losers. En nu komt Jezus voorbij en die zegt tegen loser Levi: volg mij. Met andere woorden, bij Mij heb je nog niet afgedaan, Levi. Ik wil je een nieuwe kans geven. Bij mij mag je opnieuw beginnen. Ik wil jou de mogelijkheid bieden om tot mijn vriendengroep te gaan behoren.

En dat wat voor Levi geldt, geldt nu ook voor jou. Jezus nodigt ook jou uit om Hem te volgen en deel te gaan uitmaken van zijn vriendengroep. Gewoon komen, met jouw leven. Ook jij zult wel, net als Levi, je deuken hebben opgelopen in je leven. Misschien heb je ook wel met afwijzing te maken gehad. *Volg mij* zegt Jezus. Of misschien heb je ook wel een potje van gemaakt. Ben je ook niet helemaal eerlijk geweest met je geld. *Volg mij* zegt Jezus. Misschien heb je iets anders op je geweten wat geen mens weet. *Volg mij* zegt Jezus. Misschien ben je uiterlijk wel heel braaf, maar je gedachten...ze moesten eens weten. *Volg mij* zegt Jezus. Geef Mij de kans om de rommel op te ruimen. Geef dat hele pak wat je op je nek hebt maar aan Mij. Ik wil het van je afnemen. Bij Mij mag je opnieuw beginnen. We leggen het aan de voet van het kruis en daar laten we het. Zo'n dokter ben ik nou. Ik wil je genezen van je zonden en je wonden. Als je mij maar toelaat.

Levi kwam in de benen en werd zodoende een belangrijke volgeling van Jezus. Hij maakte een duidelijke keuze. Hij liet zijn oude tolontvangersbestaan voor wat het was

en ging op weg. Hij werd een van de mensen die een compleet ooggetuigenverslag heeft geschreven over Jezus' leven. Een verslag dat wij kennen als het Evangelie van Matteus. Het maakt deel uit van onze bijbel en is inmiddels door miljoenen mensen gelezen. Levi beseftte maar al te goed dat zo veel mogelijk mensen deze Jezus moeten leren kennen. En daarom is hij daar ook meteen mee begonnen. Eerlijk gezegd had ik vroeger als kind altijd een ander beeld bij deze gebeurtenis. Ik stelde me dan Levi voor, zittend voor z'n huisje, met een tafel met geld voor zich. En op het moment dat Jezus langs kwam stond Levi onmiddellijk op, liet al z'n geld liggen, verbrandde al de schepen achter zich en ging achter Jezus aan. Maar de vraag is of dat beeld wel helemaal juist is. Want we lezen wel dat Levi een feestmaal aanricht in zijn huis. Dat huis had hij in ieder geval nog niet prijs gegeven. En blijkbaar had hij ook nog voldoende geld te besteden om die maaltijd aan te richten. Levi richtte dus een feestmaal aan. Het overgrote deel van de aanwezigen waren collega's van hem. Levi was zich bewust geworden: als deze Jezus mij, Levi, ziet zitten, met mijn 'losersbestaan', dan ziet Hij ongetwijfeld mijn collega's ook zitten. Zij zitten allemaal in het zelfde schuitje als ik. Door mensen afgewezen en een portemonnee die door oplichting dik geworden is. En Levi wist het: als Jezus mijn lege bestaan kan vullen met een nieuw leven, dan kan hij dat ook bij mijn vrienden. Als je Levi gisteren had gevraagd: *waar sta je voor?*, dan had hij waarschijnlijk geantwoord: geld, welvaart, genot. Maar als je die vraag vandaag, een dag later aan Levi had gesteld, dan kreeg je een ander antwoord: *Jezus. Jezus alleen!*

En die simpele vraag wil ik vanmiddag ook aan jullie voorleggen. Zeg je dat Levi na: Jezus, Jezus alleen! Vandaag komt Jezus door middel van deze boodschap voorbij en zegt tegen jou: volg mij. Je hebt gehoord dat er de enige belemmering is dat je zelf niet wil. Dat je jezelf te goed of te slecht vindt. Jezus nodigt je uit, zonder bijbedoeling. Hij meent het.

En als je een volgeling van Jezus bent geworden, ga dan staan voor je keus. Laat je inschakelen zodat anderen ook in aanraking kunnen komen met Jezus. Wie aangeraakt is door Jezus gunt dat de ander ook zo. Laten we van het Evangelie niet het bestbewaarde geheim maken. Vertel het aan wie maar horen wil: er is bevrijding van al je zonden en je wonden. Je hoeft alleen maar te antwoorden aan die stem die vandaag tegen jou zegt: volg mij! Dat is alles. En hoe doe je dat? Eigenlijk heel simpel. Christen worden heeft met drie dingen te maken. In de eerste plaats heeft het

te maken met erkennen dat je hetzelfde niet redt. Inzien en toegeven dat jij uit jezelf nooit kunt voldoen aan Gods heilige normen. Ten diepste zijn we allemaal net als Levi losers. En een loser wordt uit zichzelf geen winnaar. Die heeft het nodig dat iemand hem bevrijdt uit zijn losersbestaan. Dat is het eerste: een goed zicht op wie je bent zonder God en dat erkennen: belijden noemt de bijbel dat.

Het tweede is volgen. Jezelf voornemen een volgeling van Jezus te worden. Dat betekent dat je je oude bestaan achter je laat en een nieuw leven gaat beginnen achter Jezus aan, net als Levi in de benen komen.

Het derde is danken. God bedanken voor de nieuwe kansen die hij geeft. En omdat hij je daar zo blij mee bent ga je als een dankbaar mens door het leven. Niet om daar mee met God in het reine te komen, maar omdat je met God in het reine bent gekomen.

Drie woordjes: erkennen, volgen en danken. Zeg hoe is dat eigenlijk met jou? Ben jij al in de benen gekomen?

Amen.