

## **Internetdienst (Pasen) Lukas 24:36-48; 1 Korintiërs 15: 3,4; 15: 17-20 HSV**

Broeders, zusters, lieve mensen,

U mag best weten dat ik heel lang heb zitten nadenken over deze preek. Pasen, het feest van de overwinning over de dood. Maar die Blijde Boodschap, dat Goede Nieuws moet ik vertellen in een tijd dat de dood tekeer gaat zoals we zelden hebben meegemaakt. Een pandemie, een wereldwijde epidemie raast over de wereld en heeft bikkelhard toegeslagen. Ook in ons land en zelfs in onze kerkelijke gemeente hebben we mensen verloren door het coronavirus. En onder de mensen heerst angst, angst om ook besmet te raken of om anderen die tot de risicogroep behoren te besmetten.

Het is om moedeloos van te worden als je het nieuws volgt. Je hoort getallen over besmettingen, ziekenhuisopnames, IC opnames, een getal is een getal, maar achter ieder getal zit een mens, een mens met een levensverhaal, een mens van vlees en bloed. Mensen zoals u en ik, mensen met familieleden, mensen met geliefden. Iedere dode betekent een nieuwe lege plaats, iedere dode betekent rouw, verdriet, hartzeer.

In die wereld, die wereld waar de dood huishoudt wil de kerk van Jezus Christus vandaag een Boodschap van hoop brengen. Een Boodschap van leven dat de dood overwint. En dan niet als een soort boodschap van positief denken die nergens op gebaseerd is, een soort doekje voor het bloeden, een placebo, zo'n nepmedicijn die niet echt helpt maar wel een goed gevoel kan geven. Zo is Pasen niet! Pasen is een boodschap die ongelooflijk veel houvast mag bieden. Een boodschap van hoop, een boodschap van overwinning! Want dat is de boodschap van Pasen: Jezus is Overwinnaar!

Hoe vind je nu woorden om dat door te geven. Het moet niet goedkoop klinken. En je mag al helemaal niet luchthartig over het verdriet van mensen heenstappen. En ik snap ook best dat mensen het in deze omstandigheden knap lastig vinden om te geloven. Voor wie met de harde werkelijkheid van sterven is geconfronteerd valt het sowieso niet mee om over het graf heen te kijken. De rauwe pijn van verdriet en gemis hebben daarvoor veel te veel de overhand.

Daar hadden de discipelen zelf ook last van. Jezus had het wel gezegd natuurlijk dat Hij zou sterven en daarna weer opstaan. Verschillende keren zelfs, maar de confrontatie met Jezus' sterven op Golgotha had alle hoop onder hun voeten

weggeslagen. De discipelen hadden hun geliefde Vriend letterlijk kapot zien gaan. Zijn afgebeulde lichaam was al half bezweken onder de afschuwelijke geselingen van de Romeinen, de verstikking, tijdens de doodstrijd die een kruisdood met zich meebrengt, deed de rest. Voor wie zo moet sterven is de dood bevrijdend.

Maar de verschrikkelijke aanblik van Jezus' sterven ziet er eerder uit als een zware nederlaag dan een glorieuze overwinning. Hij ging kapot, Hij verloor van z'n geestelijke tegenstanders, de Joodse leiders, en Hij leek het domweg te moeten afleggen tegen de dood. Wie dat gezien heeft kan toch nauwelijks geloven dat diezelfde Jezus die op vrijdagmiddag zo het onderspit delfde en ten onder ging de zondag erop als overwinnaar over de dood verschijnt.

De afgelopen weken zijn wij ook geconfronteerd met lijden. TV beelden, of in werkelijkheid, van mensen die na een afschuwelijk ziekbed op een IC afdeling in de dood hun meerdere hebben moeten erkennen. De ziekte en de dood lijken dan toch gewoon de winnaar en wij mensen de verliezer.

Maar vandaag is het Pasen. En vandaag mogen we horen dat de schijn bedriegt. Het afgebeulde lichaam van Jezus werd inderdaad begraven op Goede Vrijdag maar op de Paasmorgen riep Zijn Vader Hem wakker. Op de Paasmorgen werd de dood de genadeslag toegebracht. Die akelige dood, die de mensheid sinds de verdrijving van de eerste mensen uit het paradijs in z'n greep houdt is een geweldige dreun toegebracht.

Hier, in die bovenzaal, waar z'n bange vrienden bij elkaar zitten, verschijnt de Overwinnaar. Je kunt je ogen niet geloven, maar het is werkelijkheid. Niet één of andere vage geestenverschijning, maar Jezus zelf, lichamelijk, tastbaar, voelbaar, en om aan te tonen dat het niet om een geest gaat, zelfs een visje etend.

In zijn handen zijn blijkbaar nog de gevolgen van de kruisiging zichtbaar. Ds. Kruithof sprak vorige week over Openbaring 5 waar Jezus jaren later nog eens in een visioen aan Johannes op Patmos verschijnt, Johannes krijgt daar een Lam, staande, als geslacht (Openb. 5:6) te zien. Dat is de Here Jezus. Het Lam staat, dus het leeft, maar Hij draagt als teken van overwinning de wonden van de slachting die Hem is aangedaan met Zich mee. De discipelen worden erop gewezen dat ze naar die handen moeten kijken.

Zie je die handen, zie je die doorboorde handen, kijk daar goed naar, die wonden zijn jouw genezing geworden. Jezus heeft in jouw plaats het oordeel ondergaan zodat jij

het nooit meer hoeft. Golgotha is geen nederlaag, al lijkt het misschien wel zo. Golgotha is Gods manier om af te rekenen met onze gebrokenheid en dood. En met Pasen zet God een dikke streep onder de woorden 'het is volbracht' die Jezus uitsprak aan het kruis! De engel is er vanaf nu definitief uitgehaald. Vanaf nu is de dood voor gelovigen geen tragisch einde meer maar een doorgang naar het Vaderhuis, waar we mogen wachten op het grote moment dat ook onze lichamen uit het graf tevoorschijn gaan komen. Paulus noemt Jezus de eersteling die opstond. En net zo zeker als Jezus opstond, zullen wij volgen.

Daarvoor kwam Jezus, daarvoor kwam God zelf. Hij wilde de verloren mensheid redden. Hij kon het niet over Zijn goddelijke Vaderhart krijgen om ons in die verloren toestand te laten. En dit is waar de wet en de profeten en de psalmen over spreken. Tussen twee haakjes, zo werd in Jezus' dagen de toenmalige Bijbel omschreven. Wat wij het Oude Testament noemen, bevat de wet, dat zijn de eerste vijf Bijbelboeken door Mozes geschreven, de profetenboeken, en de psalmen. Dat is niet alleen het Bijbelboek Psalmen maar in dit verband is psalmen een verzamelnaam voor de overige dichterlijke geschriften, zoals de boeken Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied.

In feite zegt Jezus hier dat zijn komst naar de wereld, zijn sterven en opstaan de vervulling is van wat voorspeld is in Gods woord.

Als de apostel Paulus later in Korinthe te maken krijgt met mensen die de opstanding van Jezus ontkennen zet hij daar hetzelfde argument tegenover: *Christus is gestorven voor de zonden naar de Schriften. Hij is begraven en opgewekt naar de Schriften* en als bewijs van de realiteit van de opstanding zijn er op het moment dat Paulus zijn 1<sup>e</sup> Korinthebrief schrijft – dat is ongeveer 20 jr. na de opstanding van Christus - nog honderden mensen in leven die Jezus toen gezien hebben. Alsof hij wil zeggen, als je het niet gelooft, ga het dan maar navragen. Jezus is echt opgestaan en de bewijzen zijn overweldigend!

De opstanding van Jezus bracht onder de discipelen een geweldige verandering teweeg. De mensen die eerst zo angstig terneergeslagen bij elkaar zaten op een bovenzaal gingen gehoor geven aan Jezus' opdracht om er op uit te gaan. Dat deze angsthazen in moedige boodschappers veranderen kan maar één oorzaak hebben. Zij hebben de levende Jezus gezien. Zij zijn de ooggetuigen en moeten het nu gaan doorgeven.

Ik zeg bewust 'moeten', want dat woord gebruikt Jezus ook. Christus moet lijden en in Zijn naam moet gepredikt worden. Dit goede nieuws moet alle mensen bereiken.

Onlangs las ik ergens het voorbeeld van een brand blussen zoals dat vroeger ging. Bij een brand was het gewoon dat mensen samen een lange rij gingen vormen zodat de emmers water van hand tot hand konden worden doorgegeven. De laatste in de rij gooide dan het water op het vuur.

Op een zelfde manier mogen wij het Evangelie doorgeven aan onze medemens. Mensen...er is bluswater. Water dat het vuur van de zonde, de hel en de dood kan blussen. Jezus Christus heeft overwonnen! Het lukte dood en graf niet om Hem vast te houden. En dit geweldige nieuws moet de wereld in. Net zoals het bluswater doorgegeven moet worden om een ramp te voorkomen, moet het Evangelie de wereld in om mensen uit hun verloren toestand te redden.

Nog even terug naar de 1<sup>e</sup> Korinthebrief, waar Paulus te maken had met mensen die de opstanding ontkennen. Paulus weerlegt deze dwaling krachtig. Weet je wat de gevolgen zijn als Jezus niet echt zou zijn opgestaan? Dan is onze prediking zonder inhoud en ook jullie geloof is zonder inhoud en zonder vrucht. Geloof in een dode Jezus, waarbij Jezus hooguit een voorbeeld is van opofferingsgezindheid kan je namelijk niet verlossen. Als Jezus niet is opgestaan is iedereen nog in zijn zonde. Wij kunnen alleen verlost worden van zonde en dood omdat Jezus werkelijk is opgestaan. Als het graf van Jezus niet echt leeg is, is er ook geen overwinning over de dood.

Maar je moet weten dat dat nu juist echt gebeurd is juicht Paulus uit!

Hij is als eersteling uit het graf gekomen en straks als Hij terugkomt zullen wij volgen. Net zo zeker als Jezus opstond zullen wij dat doen. De dood heeft niet het laatste woord. Toen ooit Adam en Eva de hof van Eden moesten verlaten plaatste God een engel met een blinkend zwaard bij de uitgang om er voor te zorgen dat de mens geen toegang meer zou krijgen tot de boom des levens. Als de zondige Adam en Eva of een van hun nakomelingen van die boom des levens zou eten zouden zij voor eeuwig in hun zondige toestand blijven. God wil ons graag eeuwig leven geven, maar niet in de toestand waarin we nu zijn. Hij wil ons verlossen van onze gebrokenheid! En daarom is Pasen zulk geweldig groot nieuws. Want op de Paasmorgen staan er weer engelen bij het graf van Jezus. Niet om ons de toegang tot het leven te ontfemen zoals toen bij de boom des levens, maar om mensen het graf binnen te

laten en de weg naar het leven te wijzen. Die steen hoefde voor Jezus niet aan de kant. Hij had er ook wel zo uit kunnen komen. De steen was weggerold voor ons, zodat wij het te zien zouden krijgen. Kom maar kijken, Hij is er niet, Hij is echt opgestaan! Jezus leeft in alle eeuwigheid. Hij is echt Overwinnaar!

Broeders, zusters, vandaag vieren wij Pasen. En daar hebben we alle reden voor. Ook in een tijd waar de dood dichterbij ons allemaal lijkt door de coronacrisis.

Maar zelfs als wij in staat mochten blijken te zijn om met corona af te rekenen, ook dan zal er voor ieder van ons een dag komen dat we onze laatste adem uitblazen.

Het is gewoon waar, de dood is sterker dan wij zijn.

Maar de dood is niet sterker dan Jezus Christus. Hij heeft voor ons de weg gebaad naar het Leven met een hoofdletter! En dat is Goed Nieuws. Goed Nieuws dat verteld moet worden. Vooral ook in een tijd die ons terneer drukt.

Stel u voor dat er binnenkort een geneesmiddel gevonden zou worden tegen corona.

Wat een levens zouden gered kunnen worden. We zouden iedereen waarschuwen die met de ziekte te kampen had om te zorgen dat zij het zo snel mogelijk in bezit zouden krijgen. We zouden deze boodschap van genezing zo snel mogelijk verspreiden.

Het kruis en de opstanding van Jezus zijn ook geneesmiddelen. Gods geneesmiddelen tegen de zonde en de dood. Het evangelie is levensreddend! En die redding is er echt alleen mogelijk dankzij de opstanding, dankzij Pasen.

“Er is Hoop, want Jezus Christus leeft!” staat op de poster van de IECO die hangt voor heel veel ramen in Oldebroek en omstreken. Dat is de Boodschap die we nodig hebben! Die Boodschap moeten we vertellen aan wie het maar horen wil.

Jezus leeft. Hij is Overwinnaar en dankzij Hem is er voor eeuwig genezing te krijgen van alle gebrokenheid. Neem dat medicijn door het in geloof te aanvaarden en je zult leven. Eeuwig leven.

Daarom, omdat Jezus werkelijk Overwinnaar is, mogen we met recht zeggen dat Pasen goed nieuws is.

**AMEN**

April 2020

G.P. Hartkamp

Wapenveld