

Preek Johannes 12: 12-19 : Wil je juichen voor deze Koning?

Hebt u ook naar het schaatsen gekeken. De WK allround, waarbij Patrick Roest, een jonge Nederlander, zo onverwacht wereldkampioen werd, omdat zijn directe opponent, de Noor Pedersen viel in de beslissende rit. Onlangs is Roest in zijn woonplaats Lekkerkerk gehuldigd. Zo gaat dat bij een mooie sportprestatie. De Lekkerkerkers voelen zich verbonden met hun held. De prestatie van hun Patrick voelt ook een beetje als je eigen prestatie. Zo gaat dat bij kampioenschappen. Je kunt uit je dak gaan, als na een spannende finale de prijs behaald wordt.

Ik denk dat de intocht van Jezus in Jeruzalem een zelfde soort opwinding, maar dan in het kwadraat, heeft opgeroepen bij de mensen. Jezus van Nazareth is in aantocht! Hij komt naar de stad om het Pesach te vieren. Nu gaat er wat gebeuren! Het heeft de afgelopen dagen gegonsd van de verhalen over deze Jezus. Het was al bekend dat hij in Bethanië was aangekomen, een klein dorpje niet ver verwijderd van de Olijfberg. Hij logeert bij z'n vrienden Martha, Maria en Lazarus. En die Lazarus, dat is helemaal zo'n apart verhaal. Hij schijnt dood geweest te zijn. Al vier dagen in het graf. Volop aan het ontbinden, dat kan niet anders. Maar Jezus heeft hem uit het graf geroepen en hij is levend en wel tevoorschijn gekomen. Een paar woorden 'kom naar buiten Lazarus' waren voldoende geweest en de man kwam uit het graf naar buiten. Wat een opwinding heeft die gebeurtenis gegeven. Wie is deze Man dat zelfs de dood geen macht over Hem heeft? Zou Hij de Messias zijn? Verschillende mensen zijn er ooggetuigen van geweest. En nog maar één dag geleden zijn massa's mensen in Bethanië gaan kijken om deze Jezus te zien. En ook om Lazarus te zien natuurlijk. Lazarus is een soort levend wereldwonder geworden. En daar, in dat huis van Jezus' vrienden heeft Maria, Lazarus' zus, Jezus' voeten gezalfd met peperdure mirre. Als een eerbetoon aan haar vriend, die haar broer weer heeft terug gebracht uit de dood. Judas vond dat maar niks. Zulke dure mirre had ook verkocht kunnen worden. En wat kun je dan allemaal wel niet doen met dat geld.....Maar Jezus nam het voor Maria op. Maria, die al eens eerder aan Jezus' voeten had gezeten om naar zijn onderwijs te luisteren, in plaats van druk in de weer te zijn, zoals haar zus Martha, was één van de weinigen die het begrepen had dat Jezus moest sterven. Vandaar nu dat eerbetoon. En de discipelen, die uit Jezus' eigen mond hadden gehoord dat zijn sterven aanstaande was, waren doof voor deze boodschap. "Dat verhoede God" had Petrus zelfs uitgeroepen. Wat een verschillende reacties op Jezus' verschijning. De opwinding van omstanders over het wonder van Lazarus' opstanding, Maria met haar eerbetoon, de discipelen met Judas voorop met

afwijzing van haar daad. En dan waren daar ook nog de overpriesters. Die zaten behoorlijk met Jezus in hun maag. Maar ook met Lazarus. Want die opwekking van Lazarus paste niet in hun theologie. De overpriesters bestonden hoofdzakelijk uit Sadduceeërs. Sadduceeërs geloofden niet dat de doden weer zouden kunnen opstaan. En Lazarus is het levende bewijs dat het anders zit. En Jezus, die hem opwekte en zichzelf toen de Opstanding en het Leven noemde, past al helemaal niet in hun theologische plaatje. Volgens die overpriesters was het maar het beste dat zowel Jezus als Lazarus gedood zouden worden. Maar dat waren de priesters. De schare was enthousiast.

En nu is Jezus onderweg naar de stad Jeruzalem. Het verhaal ging als een lopende vuurtje rond onder de feestgangers in de stad. En zo kwam er een stoet vanuit Bethanië naar Jeruzalem toe en een andere groep kwam deze stoet tegemoet. Zo zou de Koning binnengehaald worden. Men spreidde kleren en palmtakken op de weg, en zwaaide en juichte, de menigte was uitzinnig. De Messias is in aantocht. Nu gaat de verlossing van Israël plaatsvinden.

Wat Johannes niet vertelt, maar de andere evangelisten wel, is dat Jezus meteen na deze intocht naar de tempel gaat en het tempelplein reinigt door de handelaren naar buiten te drijven. Een gebeurtenis die de verwachtingen alleen maar versterken. De Messias komt politiek orde op zaken stellen. Eindelijk zal Israël bevrijd worden van de vijandelijke onderdrukkers. De zoon van David zal z'n troon bestijgen. En behalve dat zal Hij ook voor een geestelijk ontwaken zorgen. De tempel zal weer een huis van gebed worden in plaats van een beestenmarkt. De mensen waren laaiend enthousiast.

Wat de bijbel niet vertelt, maar het apocriefe boek Makkabeeën wel, is dat hier een soort herhaling van de geschiedenis plaatsvindt. De omstanders hebben dat ongetwijfeld geweten. Was Simon de Makkabeeër zo'n 180 jaar geleden niet op eenzelfde manier toegejuicht nadat hij de vesting op de tempelberg had ingenomen (1 Makk.13:51) en was later ook niet zijn broer Judas de Makkabeeër op eenzelfde manier toegejuicht nadat de tempel door hem gereinigd was (2 Makk.10:7). Twee gebeurtenissen die heel sterk herinneren aan Jezus' intocht en Jezus' tempelreiniging. Gaat de Makkabeese droom nu eindelijk in vervulling. Zal de Messias zijn volk eindelijk komen verlossen van de onderdrukkers.

En Jezus.....Hij liet het toe. Hij liet het gebeuren. Hij ontkende niet dat Hij de Messias was. Had Hij zich na de opwekking van Lazarus moeten terugtrekken omdat Hij zich niet meer vrij onder het volk kon bewegen (11:54), nu liet Hij het vrijuit gebeuren. Want de woorden

van de oudtestamentische profeet Zacharia moeten in vervulling gaan. *Wees niet bevreesd, dochter Sions, zie, uw Koning komt, gezeten op het veulen van een ezel* (Zacharia 9:9). En het volk juicht voor hun Koning.

Vaak horen we zeggen dat deze mensenschare die nu 'Hosanna' roept dezelfde mensen zijn als de mensen die straks 'Kruisig Hem' zullen roepen. Maar er is geen enkele aanwijzing voor dat dit zo is. De gedachte dat het hele volk Hem afwees is eerder ingegeven door antisemitisme. Het Joodse volk heeft de Messias afgewezen en alles wat hen daarna in de geschiedenis is overkomen is daar het gevolg van, zo redeneert men. Maar straks, als Jezus weggevoerd wordt naar Golgotha zal er ook een grote menigte zijn die huilt en klaagt om wat Jezus overkomt (Luk. 23:28). En laten we niet vergeten dat de gemeente die op de Pinksterdag ontstond na de uitstorting van de Heilige Geest, bestond uit drieduizend Joodse mensen. Jezus had vijanden onder Zijn volk, zeker. De overpriesters wilden Hem doden. En ook de Farizeeërs hadden een sterke afkeer van Jezus. En we weten dat tijdens de veroordeling van Jezus nietswaardige mensen zijn omgekocht om tegen Hem te getuigen. Maar deze veroordeling vond niet voor niets midden in de nacht plaats. Dat was vanwege de schare die op de hand van Jezus was. Jezus had nog altijd veel volgelingen onder het volk.

De mensen juichten, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze goed begrepen hadden dat deze Koning eerst naar het kruis moest om te sterven. Alles leek erop dat de overwinning nu ging plaatsvinden. Het wonder van de opwekking van Lazarus, de intocht als een Koning, het geestelijk orde op zaken stellen door de tempelreiniging. Geen wonder dat ze deze verwachting hadden. En ook Jezus' discipelen, die nota bene verschillende keren uit Jezus' eigen mond hadden gehoord dat Hij sterven zou, verwachtten het koningschap direct in Jeruzalem. Zelfs na de opstanding, vlak voor de Hemelvaart hebben ze het Hem nogmaals gevraagd of Hij nu dan het koningschap voor Israël zal gaan herstellen (Hand.1:6). En die juichende mensenmassa en ook die discipelen hebben dat niet helemaal verkeerd begrepen. Dat antwoord Jezus ook. Hij zegt niet "hoe kom je erbij...Ik word helemaal geen koning". Hij zeg "het is Gods zaak wanneer deze gebeurtenissen plaatsvinden (Hand.1:7)". Dat koningschap van Jezus komt echt. En de troon van z'n vader David in Jeruzalem zal echt door Hem bestegen worden. Als dat niet zo was dan zou die hele intocht in Jeruzalem een vreemde vertoning zijn. Maar nu is het nog niet zo ver....

In de verzen die aansluiten op onze tekst lezen we dat er ook enkele Grieken waren die Jezus graag wilden zien. Naar alle waarschijnlijkheid waren deze Grieken zogenaamde

proselieten. Mensen uit andere volken die de God van Israël dienden. Ook de kamerling uit Ethiopië en de Romeinse hoofdman Cornelius die we in Handelingen tegenkomen waren dat waarschijnlijk. Als de vraag van deze Grieken via Filippus en Andreas bij Jezus komt geeft Jezus een antwoord dat voor iedereen van belang is. We lezen het in 12:24:

voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

Hier legt Jezus het nog maar eens uit. De graankorrel moet sterven wil hij vrucht dragen. En dat geldt dus ook voor Hemzelf. Wil er vrucht komen, dan zal Hij moeten sterven. Het kan niet anders. Het is de weg die Hij moet gaan. De drinkbeker moet leeg, tot de laatste druppel. Het gaat door de diepte heen. De weg naar Jezus' troonsbestijging loopt via die kale heuvel buiten Jeruzalem, Golgotha de schedelplaats. En juist dat sterven van Jezus, als de graankorrel in de aarde valt, zal zorgen voor vrucht. Die woorden van de Farizeeën die we net lazen zullen werkelijkheid worden. "de hele wereld loopt Hem na" (12:19). Nog veel meer mensen dan toen bij de intocht in Jeruzalem zullen Hem gaan belijden: die Man, met die kapot geslagen rug, die Man met die doorboorde handen en voeten, die Man met die gapende wond in z'n zijde, is Mijn Koning. Want deze lijdende Man aan het kruis zal dwars door de dood heen breken. Het graf, de dood kon Hem niet vasthouden. Nu al is Hij aan de rechterhand van z'n Vader in de hemel. En straks, op Zijn grote dag, zal Hij voor altijd de troon bestijgen. Hij zal zich bekend maken aan zijn broeders, zoals Jozef zich ooit bekend maakte aan zijn broers. Ik ben het....Jozef. Zo zal het gaan. Als ook Zijn volk zal zien wie zij doorstoken hebben (Zacharia 12:10, Openb. 1:7).

Ik ben het, Jezus....jullie Messias.

We hebben de intocht van Jezus in Jeruzalem bekeken en ook alle gebeurtenissen erom heen. Gebeurtenissen die verschillende reacties oproepen. Het eerbetoon van Maria, het onbegrip van Judas en de andere discipelen, het enthousiasme van de schare, de afkeer van de Farizeeën en de haat van de hogepriesters en straks, zullen we bij het proces ook nog de onverschilligheid van Herodes en het huichelachtige gedrag van Pilatus tegenkomen.

Eén ding is zeker.....Jezus' handelen roept reactie op. En vanuit deze intocht in Jeruzalem komt die vraag ook op ons af.

Zou jij Jezus willen accepteren zoals Hij is?

Niet een Jezus die voldoet aan jouw verwachtingen, maar een Jezus die is zoals Hij is. Wil jij zo'n Koning die tegen je zegt dat je zondig bent? Zo'n Koning die je voorhoudt dat je uit

jezelf gewoon verloren bent en dat je het nodig hebt dat je bevrijdt moet worden van het feit dat je niet bent zoals zou moeten? Wil je erkennen dat het ook voor jou nodig was dat de grootste Koning ooit werd afgeranseld en gruwelijk gedood omdat jij zo beroerd in elkaar zit? Wil je accepteren dat wat daar op Golgotha gebeurde ook jouw oordeel is. En dat door Jezus' opstanding ook voor jou de weg gebaad is, dwars door de dood naar leven.

En wil je zo'n Koning die je oproept Hem te volgen door dienstbaar te zijn? Zo'n Koning die bereid was een slavenklus te verrichten zoals voeten wassen. Jezus volgen heeft te maken met het afzien van eigen succes om anderen groot te maken. Zo deed Hij dat. De Koning werd slaaf om ons koningskinderen te maken. Jezus volgen is dezelfde weg gaan. En dat levert je niet altijd begrip op. De vraag is, wil jij een volgeling zijn van een Man die een veelvraat en een wijndrinker genoemd wordt. Een Man die melaatsen de handen oplegt, contact zoekt met Samaritaanse buitenstaanders en zich laat aanraken door prostituees. Jezus volgen, de gezindheid van Christus, heeft te maken met dienen. In je huwelijk, in je gezin, in de gemeente, in de wereld. Jezus volgen is geen weg van succes, van welvaart, van gezondheid, maar van offeren. Alles wat je bent en alles wat je hebt in dienst van je Zender. Wil je dat?

Wil je zo'n Koning, als zelfs het volgen van die Koning betekent dat het een weg wordt van kruis dragen. Want dat is de weg die Hij ging. Van de stal naar het kruis, van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. En straks, op Zijn dag, dan komt Zijn verheerlijking. Maar het ging wel door de diepte heen. Wil je dat? Wil jij als je weet dat dit de gevolgen zijn ook zwaaien met takken en dansen van blijdschap.

Jezus deed intocht in Zijn stad als voorproefje op de grote dag dat Zijn voeten opnieuw op de Olijfberg zullen staan.

Maar voordat het zo ver is wil Hij graag bij zoveel mogelijk mensen intocht doen in hun hart. Zoals Hij huilend uitriep dat Hij Jeruzalem heeft willen vergaderen onder Zijn vleugels, zo wil Hij ook jou in Zijn armen sluiten. Vanaf de Pinksterdag gaat de uitnodiging rond: *In naam van Christus, laat u met God verzoenen* (2 Cor.5:20). De oude Statenvertaling heeft hier: *in naam van Christus bidden wij u, laat u met God verzoenen*. Dat is goed weergegeven. God gaat via zijn boodschappers biddend en smekend rond door de wereld. Laat het toch alsjeblieft goed worden tussen jou en mij. Welke wereldheerser doet dat nu? Stel je voor dat Trump of Poetin zoiets zou doen naar hun volksgenoten. "Lieve volksgenoten, ik weet niet wat jullie van mij vinden, maar ik zou heel graag vrienden met jullie zijn. Wil jij dat ook?" Ik denk dat het bij deze beide heren een beetje anders toegaat.

Zij eisen erkenning en als die erkenning niet wordt toegekend wordt die gewoonweg opgeëist. En dat komt omdat hun leiderschap is gebaseerd op macht.

Maar de Koning die wij vandaag hebben gezien wil het anders doen. Geen machtsvertoon, geen gewelddadige Koning op een paard als oorlogsheld, maar een Koning op een ezel. Een vredevorst. Geen machtsvertoon, maar een aanbod van liefde.

Alsjeblieft.....laat je verzoenen.....laat je bevrijden van alles dat scheiding maakt. Laat je schoonwassen, geef me je hart en volg mij. Meer vraag ik niet.

En de prijs.....vertrouw erop maar op, dat straks aan het eind van de rit er een toekomst voor je klaar ligt waar je alleen maar van hebt kunnen dromen. Volledige bevrijding van alles wat je nu nog ongemak bezorgd. Je foute gedachten, je stiekeme begeerten, je vervelende karaktertrekjes zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen, van al je lichamelijke ongemakken zal je genezen, je worstelingen met je negatieve gedachten zal ik vervangen door een ongekennde vreugde, een eeuwig geluk....

Lieve mensen, dit heeft God weggelegd voor allen die deze Koning willen aanvaarden. Zoals de schare Jezus juichend tegemoet ging bij de intocht in Jeruzalem, zo zullen wij Hem tegemoet gaan als de bazuin klinkt. En we zullen niet alleen zijn. Want alle in Christus gestorvenen zullen ons voorgaan. En samen met hen zullen we de Koning ontmoeten! (1 Tess.4:15-18). Wat een feest zal dat worden...wat zal de wereld mooi zijn op die dag! Is dat, is dat je Koning! Ja, dat is Hem. Wat een intocht zal dat gaan worden! Hosanna, hosanna, gezegend Hij die komt in de naam des Heren, de Koning van Israël!

AMEN