

## Preek Job 2 en Lukas 13:1-5 HSV

Broeders, zusters, jongens en meisjes,

Een aantal weken geleden hebben we als 16plus met elkaar nagedacht over de invulling van deze dienst. Eerst hebben we nagedacht over het thema en daarna hebben we samen liederen uitgezocht bij dit thema. Dus de liederen en het thema komen bij de 16plussers vandaan. Tja, en als je ze dan de vrije hand geeft kan het maar zo gebeuren dat ze met zo'n 'lastig thema' aan komen zetten als het lijden in de wereld. Daar willen we dus over nadenken samen. Waarom is er lijden? Waarom moeten christenen ook lijden? Heeft lijden zin? Hoe ga je er mee om?

Ik wil graag met jullie nadenken over de geschiedenis van Job. Hèt verhaal bij uitstek over lijden. Een boek met heel veel lessen over dit thema. Laten me maar eens gaan kijken.....

Job was **een welvarende landeigenaar**. Het eerste wat het boek over hem zegt is dat hij vroom, oprecht en godvrezend was. Hoor je dat? Het lijden gaat deze gelovige man niet voorbij! Gelovig zijn is blijkbaar geen garantie dat alles voor de wind gaat. Ik zou bijna zeggen, integendeel. Want Job krijgt met aanvallen van de satan, de duivel, te maken.

In het eerste hoofdstuk wordt ons verteld dat de zonen van God voor God verschijnen. Dat zijn de engelen. Maar ook de duivel, de aanklager, is daarbij aanwezig. Hoe dat kan weten we niet precies. Ik weet geen andere Bijbelgedeelten waar verteld wordt dat de duivel bij God zijn opwachting maakt, behalve in een visioen van de profeet Zacharia. Maar het boek Job vertelt het zo. We leren hier dus dat de duivel de oorsprong is van het lijden, maar we leren ook dat zijn macht beperkt is. Hij mag Jobs leven niet aantasten. God stelt grenzen.

Volgens de duivel vertrouwt Job alleen maar op God omdat hij zo welvarend is en hem alles meezit. Dan wordt de duivel toestemming gegeven om Jobs bezit te vernietigen. Job raakt op één dag alles kwijt. Zijn **7 zonen** en **3 dochters**, al zijn **vee**, zijn **bezit** en zijn **gezondheid**. De **vrouw van Job** zei: *Hé, Job, volhard je nu nog in je vroomheid? Zeg God toch vaarwel en sterf!* Vanaf dat moment had Job dus ook **niets meer aan z'n vrouw!** Maar Job leed in stilte.

En dan komen zijn vrienden hem één voor één troosten. Het hele bijbelboek Job bestaat uit toespraken van die vrienden van Job. Die vrienden hebben wel een **verklaring** voor het lijden waar Job mee te maken kreeg. Het zijn **Jobs zonden!** Zij

adviseerden Job zijn schuld te **belijden** en tot God terug te keren. Maar Job hield vol dat hij onschuldig was. Uiteindelijk **zwegen** de drie mannen. Ze waren niet bij machte Job van zonde te overtuigen.

Dan opent **Elihu, de jongste en vierde vriend** van Job zijn mond. Hij wijst Job op de grootheid van God. Hij maakt uiteindelijk de weg vrij voor Gods spreken.

Het eind van het liedje is dat **God kwaad is** op de eerste 3 vrienden. Jullie hebben **niet recht van Mij** gesproken, was het verwijt van God. Wie denken jullie wel dat je bent om de eerlijke en rechtvaardige **Job zo de les te lezen!**

Het **beste** wat deze drie mannen gedaan hadden was Job bezoeken en met hem **meehuilen. Zeven dagen en zeven nachten** hebben ze bij Job op de grond gezeten zonder ook maar een woord te zeggen. Maar toen ze de **mond open** deden was het mis. **Een belangrijke les!** Als je ooit met iemand te maken hebt die zelf een portie lijden te verdragen heeft gekregen ga dan **niet allerlei verklaringen** geven of God verdedigen of zo. **Geen vrome woorden** zoals 'God zal er wel z'n **bedoeling** mee hebben' of 'God zal het laten **mee werken te goede**'. En kom helemaal niet aan **met de straf van God.**

Nee, als iemand getroffen is door lijden is het beste wat je kunt doen: **mede-lijden** tonen. Je lijdt mee, je troost en je preekt niet!

**Is daar dan alles mee gezegd?**

Nee, natuurlijk niet. Al eeuwen lang zijn mensen aan het worstelen met het raadsel van het lijden. We moeten ook niet denken dat we er hier **in twintig minuten** uitkomen. De **Waarom** vraag houdt mensen bezig. Dat blijkt alleen al uit de verkoopcijfers een aantal jaren geleden van de bestseller '**Als het kwaad goede mensen treft**' van de Joodse rabbijn **Kushner**. Het boek gaat over de vraag: Hoe kan God **liefde** zijn en **almachtig** tegelijk? Is dat wel vol te houden. **Waarom** worden **baby's blind** geboren, waarom worden levens van **veelbelovende jonge mensen** afgesneden, waarom bestaat er **sociale onrechtvaardigheid**. **Waarom** zijn er **oorlogen** waarin duizenden **onschuldige mensen** worden gedood, kinderen meedogenloos worden verbrand, en velen **levenslang verminkt**? **Waarom** komen mensen om in schamele bootjes op zoek naar veiligheid?

Als je maar even naar het t.v. journaal kijkt of je ogen de kost geeft in je omgeving dan kom je toch tot de conclusie : **Of God is niet liefdevol of God is niet almachtig.**

Veel mensen hebben de neiging om **God eenvoudigweg de schuld** te geven van het kwaad en het lijden. Alle verantwoordelijkheid voor het kwaad wordt dan op Hem afgeschoven. Dan is Hij dus **wel almachtig**, maar het is dan moeilijk vol te houden dat Hij liefdevol is. Als alle ellende van God afkomstig is dan is God bikkelhard, grillig en onberekenbaar.

**Kushner** kiest in zijn boek voor een **andere weg**. God is in zijn ogen wel liefdevol maar Hij kan er allemaal ook niets aan doen. Hij wil wel, maar het lukt Hem niet. Hij zit verdrietig in de hemel en zegt: Sorry mensen, maar ik kan het ook niet helpen. **Hij lijdt met ons mee**, maar is niet in staat er iets aan te doen. Het is een oplossing. Maar als Kushner gelijk heeft dan kunnen we God verder wel vergeten! **Zo'n God is niet meer God**. Kushner maakt God tot een **hulpeloze machteloze God**. Hij kan niet de Allerhoogste, Almachtige Heer van de hemel en de aarde vervangen. Laten we de **hemel dan maar sluiten**. Als God niet kan helpen heeft bidden geen zin! En laten we de **bijbel dan ook maar sluiten**, want daar staat doodleuk in dat God zowel almachtig is als liefdevol.

Ik denk dat Kushner ons **niet dichterbij God** brengt. In ieder geval niet bij de God van de bijbel. De God die hij voorstelt is ontstaan in zijn **eigen gedachten**. Omdat hij zich geen God kan voorstellen die almachtig en liefdevol tegelijk is, heeft hij zich een God in gedachten gecreëerd. Kushner bepaalt eigenlijk zelf wat wel en wat niet bij God past.

### **Maar hoe zit het dan met dat lijden?**

Hoe zit het dan met **verkeersongelukken**? En al die andere dingen?

Je kunt natuurlijk zeggen: er zijn sommige dingen waar we **God nooit de schuld** van kunnen geven, dingen die we zelf doen. We moeten God niet de schuld geven als een **dronken automobilist** een kleuter doodrijdt. En als een waanzinnige in naam van een valse godsdienst met een vrachtauto inrijdt op onschuldige mensen, dan is dat eerder in de hel bedacht dan in de hemel.

Waarom laat God dit nog toe dan?

**Waarom voorkomt God niet** dat er aanslagen gepleegd worden?

**Als we vinden dat God moet ingrijpen** op zo'n moment dan moet God ook ingrijpen in het **verkeer** waar zoveel kinderen sterven. Zodra een automobilist of iemand met z'n brommer te hard rijdt dan moet God hem **stilzetten** of aan de kant duwen.

Of op het moment dat iemand een **pakkie shag of een rol drop gapt** moet er een schicht uit de hemel komen en die persoon moet bevriezen.

Maar wat dan als er het moment komt dat **jij chagrijnig bent** en je met een kwaai kop met **deuren smijt** of een **trap tegen je fiets** aangeeft? Of wat als jij tijdens het voetballen een elleboogje krijgt in en je tegenstander een **dodelijke ziekte toewenst**?

Of wat als jij je **vergaapt op internet** aan plaatjes of filmpjes waar je beter niet naar kunt kijken? Moet er dan ook een schicht uit de hemel komen?

**God heeft ons verantwoordelijkheid gegeven.**

We moeten allemaal eigenlijk ontzettend dankbaar zijn dat **God ons niet accuut vergeldt naar onze ongerechtigheden**. God is gelukkig niet zo dat Hij goed gedrag meteen beloont en slecht gedrag bestraft. Ik zeg gelukkig want anders zou je dezelfde taferelen krijgen als in het **hindoeïsme**. Volgens de **wet van Karma** is alles wat ons in dit leven overkomt een gevolg van wat we in een vorig leven hebben gedaan. Ziekte, armoede en sociale wantoestanden zijn allemaal straffen over boze daden uit een vorig bestaan. Het **gevolg** daarvan is, dat iedere poging om pijn of ellende te verlichten zou neerkomen op **verzet tegen de rechtvaardige** wegen van God. Dat is één van de redenen waarom Hindoes zich heel lang nauwelijks iets aantrokken van het lot van de lijdende medemens. Wie lijdt heeft het aan zichzelf te danken.

**Okay, heel veel lijden vindt zijn oorsprong in het boze hart van de mens zelf. Maar waarom heeft God de mens dan niet zo gemaakt dat hij niet kon zondigen?**

Hoe zou jij het vinden om met een **pop verkering** te hebben? Iedere morgen en avond kun je aan een **touwtje trekken** en de pop zegt lieve woordjes tegen je: "Ik houd van je". Je zou nooit ruzie krijgen met je pop. De pop zou nooit iets zeggen dat je verdrietig kan maken. Maar het zal nooit echte liefde zijn. **Liefde is iets vrijwilligs!** God heeft ervoor gekozen ons zo te maken dat we ervoor kunnen kiezen Hem lief te hebben. Het risico dat Hij daarbij nam is dat we er ook voor kunnen kiezen dat niet te doen.

God heeft je **niet als een marionet** gemaakt, maar als een wezen met de mogelijkheid te kiezen tussen goed en kwaad.

We moeten God niet de schuld geven van wat door mensen is aangericht.

Maar er is ook lijden wat **niet direct door de mens veroorzaakt** wordt: **orkanen aardbevingen, overstromingen, ernstige ziekten, een acute hartstilstand.**

Ook daarvan kunnen we zeggen dat God het **niet bedacht** heeft. Als we op de **eerste bladzijden van de bijbel** kijken dan zien we de wereld zoals God die bedoeld heeft. Als God die aarde gemaakt heeft zegt Hij: **Het was zeer goed!** Perfect! De wereld zoals wij die nu zien om ons heen, is **niet Gods oorspronkelijke plan.**

Doordat de mens God de rug toekeerde is de aarde geworden wat 'ie nu is.

Maar **God heeft het idee** van die perfecte aarde vol met perfecte mensen **nooit opgegeven.** Op de laatste bladzijden van de bijbel zien we het eindresultaat. Een **nieuwe aarde onder een nieuwe hemel.** Daar gaat het naar toe. Dat is het einddoel. En dat is ook waar God naar verlangt, reken maar! Hij ziet er naar uit dat er een eind komt aan al het kwaad.

Is het God dan toch **uit de hand gelopen?** Is Hij de controle kwijt? Nee, God weet wat Hij doet. Het is Hem **niet uit de hand gelopen, maar Hij heeft het lijden in Zijn hand genomen.**

Volgens mij heb ik dit voorbeeld al wel eens eerder verteld. Het verhaal van **Simea.** Simea's vader is een **Zwitserse boer.** Op een dag behandelt hij zijn houten boerderij tegen **boktorren** (een soort houtworm). Hij gebruikt daarvoor een middel dat goedgekeurd is door de overheid. Toen zijn vrouw een kleine negen maanden later beviel van een **dochter** viel er zo'n **stilte** dat deze boer meteen begreep dat er iets niet in orde was. Het kind had helemaal **geen armen** en de benen waren dusdanig **misvormd** dat het meteen duidelijk was dat dit kind nooit zou kunnen lopen. De boer vertelt: "Ze was een **in doeken gewikkelde worm.** Maar....**ze keek ons aan.** Ze keek ons aan met heldere ogen die zeiden "**Ik wil leven!**" De boer en zijn vrouw keken elkaar en zeiden tegen elkaar: "Zij zal leven en wij zullen ons ervoor inzetten!" Simea is nu een prachtig mens. Haar **protheses** heeft ze aan de kant gegooid. Ze wil niet een ander lijken dan ze werkelijk is. Ze kan **God danken** voor het feit dat Hij haar gemaakt heeft. Simea heeft inmiddels een **theologiestudie** afgerond en gaat voor in kerkdiensten in haar **geboortedorp.** Haar **ouders** zijn door Simea's houding **dichter bij God** gekomen. Ze zijn veel meer met de levensvragen bezig dan vroeger. En zelf zegt Simea dat **haar persoonlijk leed haar dichter bij God** heeft gebracht. **Het is God niet uit de hand gelopen, Hij nam het lijden in Zijn hand.**

God gebruikt het lijden om Zijn plannen te volvoeren. Hij gebruikt het lijden op zo'n manier dat mensen hem gaan zoeken. In de tijd van Jezus gebeurden er ook wel

rampen. Zo hebben we net gelezen dat er in **Siloam** een keer een toren omgevallen waardoor er achttien mensen om het leven kwamen. Jezus zegt op een gegeven moment dat de discipelen niet moeten denken dat deze mensen schuldiger waren dan andere mensen. Maar zegt Hij: **als je je niet bekeert zul je ook omkomen! Rampen zijn een waarschuwing voor ons!** CS Lewis, een bekende christelijke schrijver en filosoof, zegt het zo: het lijden is **Gods megafoon!** In een ramp worden we opgeroepen om ons te bekeren!

Herken je dat niet? Er gebeurt een ongeluk in je omgeving of er wordt iemand ernstig ziek. In één keer gaan mensen zich afvragen wat zij zouden doen als het hen zou overkomen. En dat is een goede vraag. God wil je waarschuwen.

**God heeft er een reden voor** waarom Hij het lijden nog steeds toelaat.

God laat deze wereld nog steeds doordraaien omdat Hij wil dat zoveel mogelijk mensen straks **die nieuwe aarde zullen bevolken**. Op deze nieuwe aarde kun je **niet zomaar komen**.

Doordat de mensheid zich **van God heeft afgekeerd** is hen de toegang tot het leven met God ontzegd. Sindsdien is de hele mensheid besmet met een **virus: zonde** noemt de bijbel dat. Zonde is dat de mens niet meer volgens zijn bestemming leeft. Hij **mist zijn doel**. Hierdoor **ontstond een onoverbrugbare kloof** tussen God en mens. De mens zal zelf nooit in staat zijn om deze kloof te overbruggen. Het **initiatief voor herstel moest bij God vandaan komen**. En dat is gebeurd. God heeft zelf de gedaante van een mens aangenomen. Jezus van Nazareth is de Zoon van God, de Beloofde Verlosser die komen zou. **Jezus is er aan dood gegaan. Het heeft Hem alles gekost**. Jezus heeft ervoor gekozen kapot te gaan aan ons kwaad. Hij ging er dwars doorheen.

**God heeft dus wel degelijk iets aan het lijden in de wereld gedaan**. Hij is bij de **wortel** begonnen. Op het kruis van Golgotha heeft hij de zonde, de duivel en de dood overwonnen!

Jezus dood aan het kruis was de **grote beslissing**. In de wereld van **engelen en demonen** weet iedereen dat de beslissing is gevallen. **Jezus is overwinnaar**. We moeten nog wel door een moeilijke periode heen. De duivel gaat nog rond als een **brullende leeuw**. Maar Paulus zegt dat het **lijden van de tegenwoordige tijd** niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden (Rom.8:18). De hele **schepping zucht** nu nog en is in barensood en ook **wijzelf**, die de Geest ontvangen hebben (de gelovigen dus) zuchten. Maar de dag van de overwinning

nadert. **De nieuwe aarde komt er aan.** Een ieder die erop vertrouwt dat Jezus voor hem het **toegangsk kaartje** heeft betaald. Mag daarbij zijn. En **dat is naar mijn bescheiden mening ook de reden** waarom God nog steeds het lijden in de wereld toelaat. **Elke ramp is een waarschuwing.** Je kunt je nog bekeren. God wacht op mensen. Het is nog genadetijd. Hij is zo geduldig dat Hij zelfs het lijden nog een poosje wil aanzien.

Waarom is er nog lijden in de wereld?

Is dat omdat God een **liefdeloze God** is? Nee, zijn liefde wordt alleen al duidelijk in het feit dat God de verloren mens weer op zocht na de zondeval. **“Adam, waar ben je, Ik wil je niet kwijt!**

Is dat omdat God er nu eenmaal ook **niets aan kan doen?** Gelukkig niet. Als God een **machteloze God** zou zijn, had het geen enkele zin om **Hem te aanbidden** en steun van Hem te verwachten.

Is het dan zo dat God er **niets aan wil doen?** Ook dat niet. Hij heeft er al wat aangedaan. **Hij is bij de wortel begonnen, de zonde. Onze Heiland heeft er voor gebloed.**

De reden dat God nog niets aan het lijden doet is dat **Hij wacht.** Hij wacht omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat. En ondertussen neemt Hij **het lijden in Zijn hand** en past het in, in Zijn verlossingsplan.

Er hangt in de hemel niet een **klok** met een datum en een tijdstip wanneer de Here Jezus zal terugkomen. God heeft geen datum geprikt. Hij laat dat tijdstip afhangen van de dingen die op aarde gebeuren. **Hij wil redding van mensen.**

Waarom is er nog steeds lijden in de wereld?

Hij verlangt ernaar dat zoveel mogelijk mensen Hem leren kennen.

**God wacht, misschien wacht Hij wel op jou.**

**Maar dan moet je wel komen. AMEN**

Juli 2010/ Maart 2017

G.P. Hartkamp

Wapenveld