

Meditatie over Jesaja 9:5,6: zangdienst 13 december 2009

Broeders en zusters,

Bent u wel eens op kraamvisite geweest? Vast wel. Ik heb er al heel wat mee gemaakt in m'n leven, nog niet zo lang van m'n eigen kleindochter. Prachtig! En bij die kraamvisite ging het weer net als anders. Want weet u, eigenlijk gaan alle kraamvisites precies het zelfde. Altijd dezelfde reacties: Aaaaah....., kijk eens....., wat mooi....., net z'n moeder of net z'n vader....., (dat hangt er vanaf welke ouders er boven de wieg hangen op dat moment) en wat heeft 'ie veel haar.....of wat heeft 'ie een mooi glad koppie.....('t is altijd mooi, haar of geen haar!) ooh wat een stem heeft die kleine....., daar gaat je nachtrust....., pittig karaktertje....., daar krijg je nog wat mee stellen.....

Onbewust worden er zo heel wat 'profetieën' uitgesproken over de pasgeborene. En waarschijnlijk zullen de meeste voorspellingen niet uitkomen. Behalve dan dat ouders in de loop der jaren ontdekken dat je kind meer op je lijkt, dan dat je gehoopt had. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je je eigen minder prettige eigenschappen in het kwadraat bij je kinderen weer terugziet. Nou, dat belooft wat voor je kleinkinderen ☺

Maar met die tekst waar we vandaag bij stilstaan gaat het een beetje anders. Jesaja sprak hier woorden over Jezus, maar die sprak hij niet uit bij de wieg van Jezus, maar ruim 700 jaar vóór Zijn geboorte. En bij hem was het niet zo dat sommige omschrijvingen van de baby bleken te kloppen, maar ze kloppen allemaal als een bus. En die eigenschappen die Jesaja noemt van Jezus zijn stuk voor stuk redenen om op je knieën te gaan. Komt laten wij aanbidden.....En als elke eigenschap Hem onze aanbidding waard maakt, dan maken de eigenschappen samen dat zeker. Want wat een omschrijving geeft Jesaja. Wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst.

De eerste eigenschap die Jesaja aan de pasgeborene geeft is Wonderbare Raadsman. Jullie weten wat een raadsman is, hè? President Obama van de verenigde staten heeft een heel leger van raadsliden, adviseurs om zich heen. Deze groep wijze mannen moeten hem helpen te voorkomen dat hij grote blunders

maakt. Je voelt wel aan dat dit een belangrijke job is, waarin je achter de schermen heel veel invloed kunt uitoefenen. Wat president Obama in het groot heeft, hebben heel veel organisaties in het klein. Ook onze kerk heeft een Raad van Advies. Wijze mensen, die de kerkenraad gevraagd of ongevraagd van advies dient. Je zou kunnen zeggen dat dit onze raadslieden zijn. In de Bijbelse tijd hadden de koningen ook al van die raadslieden. David bijvoorbeeld, had van die adviseurs, de bekendste was Achitofel, die wordt met z'n naam in de bijbel genoemd. Nu ging men in de tijd van Jesaja ook wel te rade bij verkeerde raadslieden. Daar heeft het vorige hoofdstuk het over in vs. 19. Men richtte zich zelfs tot de geesten van doden en de waarzeggende geesten. Deze spiritistische en astrologische bezigheden werden in de bijbel nadrukkelijk verboden. Wie zich daar mee inlaat zit op een fout spoor. Die put uit de verkeerde bron. Maar Jezus wordt hier de wonderbare Raadsman genoemd. Bij Hem kunnen en mogen we altijd terecht voor advies. Een betere adviseur kun je niet hebben. Want als er één alle feiten overziet is Hij het wel. Werd in Ps. 119 Gods woord al een raadsman genoemd, dan mogen we er zeker van zijn dat het 'mens geworden Woord' de beste Raadsman is. Hij is een wonderbare Raadsman. Daar zit iets bovenmenselijks in.

Dat bovenmenselijke zien we nog sterker terug bij de tweede eigenschap die Jesaja noemt: Sterke God. Het kind dat geboren is wordt God genoemd, Hij heeft deel aan de goddelijke natuur. Dat maakt dit Kind uniek. Niemand is aan Hem gelijk. In dit kind is God zelf afgedaald naar ons menselijk bestaan. Ook dit is zo uitgekomen toen Jezus op aarde kwam. In Johannes 1, dat prachtige loflied op het Woord van God, staat dat dit Woord God is en vlees, dat is mens, geworden is. Dat kleine kindje in die voerbak, is de zelfde persoon als de Schepper van hemel en aarde, de Schepper van alle planeten en melkwegstelsels die het heelal rijk is. God heeft zich volkomen vereenzelvigd met de schepping. Hij kwam tot het Zijne. Hij werd een van ons, om zo de zijnen weer terug te krijgen. Dat is echt onvoorstelbaar. En Jesaja had dit al gezien. Wat hier over de pasgeboren baby wordt gezegd kan nooit over iemand anders gezegd worden.

Ook de derde eigenschap heeft iets bovenmenselijks. Eeuwige Vader. Nu worden er wel meer koningen 'vader des vaderlands' genoemd en koningin Beatrix wordt ook wel de moeder van Holland genoemd, maar dat is toch altijd een tijdelijk gebeuren.

Van Jezus wordt hier gezegd dat Hij eeuwig is. Wie gelooft in Jezus mag nu ook zeggen dat hij of zij eeuwig leven heeft, maar wij zijn er niet altijd geweest. Wij zijn een keer geboren. En voor onze geboorte waren wij er nog niet. Maar van Jezus kan dat wel gezegd worden. Hij is God. In zijn mensheid is hij geboren, net als ieder ander mens. De mens Jezus is nog relatief jong. Iets meer dan 2000 jaar. Maar in Zijn Godheid is Hij eeuwig. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. In de profetie over de geboorteplaats van Jezus in Micha 5:1 wordt het ook al gezegd: de oorsprong van de Messias is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Wonderlijk ook dat Jezus hier Vader genoemd wordt. Dat laat iets zien van de nauwe band tussen God de Vader en God de Zoon. Om maar even bij het beeld van die kraamvisite te blijven. Als er iemand op z'n Vader lijkt dan is Hij dat wel. Dezelfde vaderlijke eigenschappen van Z'n Vader zijn bij Hem ook terug te vinden. Iemand omschreef dat vaderlijke karakter eens met drie V's. Vriend, Vergevend, Vertrouwend. Als ik aan het woord vriend denk dan komt altijd dat gedicht van Toon Hermans boven: *Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt met je bidt en voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient. Dan pas kun je zeggen 'ik heb een vriend'*. Prachtig omschrijving van vriendschap. Maar is het ook geen prachtige omschrijving van de vriendschap die Jezus biedt. Hij bidt ook voor ons en heeft ook voor ons gevochten. Tot bloedens toe. Wat een tranen hebben Hem dat gekost. Maar ook iemand die stil was, zijn mond niet open deed. Als een lam dat naar de slachtbank werd geleid deed Hij zijn mond niet open. Omdat Hij niet opkwam voor Zijn eigen recht, maar voor onze redding.

Die tweede V bij vader was Vergevend. Ik hoorde eens het verhaal van een vader, die elke keer als zijn zoon iets uithaalde, met de jongen naar het schuurtje in de tuin ging om een spijker in de deur te slaan. Pas als die jongen weer sorry had gezegd dan werd de spijker verwijderd. "Maar", zei de vader, "de gaten blijven in de deur zitten. Ik vergeef je wel, maar ik vergeet het niet. Die gaten zullen je altijd herinneren aan wat je hebt gedaan". Wat een verschil met de Here Jezus. Nog liever dan ons aan de spijkergaten in de deur herinneren liet Hij zichzelf vastspijkeren op het kruis van Golgotha, om eens en voor altijd al onze misstappen mee te nemen de dood in. En zo wil Hij alles wat herinnert aan onze fouten en tekortkomingen voorgoed uitwissen.

De derde V is vertrouwend. Je mag je bij Jezus vertrouwd voelen. Absoluut veilig. Kind aan huis. Bij Hem ben je veilig. Er is geen veroordeling meer. Als iets een kenmerk van een vader hoort te zijn, dan is het wel geborgenheid. En daarom kunnen aardse vaders het ook zo gigantisch verpesten voor hun kinderen als ze deze geborgenheid niet bieden. Dat kan zelfs een blokkade zijn voor kinderen om in God als vader te geloven. Dat woord vader roept namelijk helemaal geen veilig gevoel op. Bij Jezus is dat anders. Hij lijkt sprekend op zijn Vader. Hij is een vriend, Hij is vergevend en vertrouwend.

De laatste eigenschap die Jesaja zag van het Kind dat nog geboren ging worden is Vredevorst. De Engelsen zeggen zo mooi: Prince of Peace. De vredevorst, de naam zegt het al, brengt vrede. Jezus de Vredevorst wijst eerst naar de toekomst. Naar de tijd dat Jezus zal heersen over de hele aarde en dat er overal vrede zal zijn. Dan wordt die tekst van Jesaja werkelijkheid die op het gebouw van de Verenigde Naties staat: *Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen, geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. (Jes.2:4)*. Een nobel streven van de Verenigde Naties, maar nooit te bereiken buiten de vredevorst om. Jezus' shaloom wordt werkelijkheid als Jezus terugkomt, eerder niet.

Maar dat vredevorst zijn van Jezus heeft ook te maken met Zijn eerste komst. Want ook bij Zijn eerste komst heeft Hij vrede gebracht. Want door Zijn sterven aan het kruis heeft Jezus de vrede met God weer hersteld. Sinds de zondeval stond de mensheid bij God in de schuld. Een schuld waarvan zij zichzelf onmogelijk kon bevrijden. En dat wat wij niet konden heeft Jezus gedaan. Dat was de reden van Zijn komst. Verzoening tot stand brengen tussen God en mens. Wat een wonder dat Jesaja dat al mocht zien, ruim 700 jaar voordat Jezus geboren werd. Wat een wonder dat de Heilige Geest hem dat heeft laten zien. Maar wat geweldig ook dat wij nu al mogen zien dat het allemaal haarfijn klopt. Dat Kind in de kribbe, is dezelfde als dat Kind waar Jesaja over profeteerde. Hij een wonderbare Raadsman, een sterke God, een eeuwige Vader, een Vredevorst.

En het is waar. Wat lijkt dat Kind op z'n Vader. De Hebrëënbrief zegt het ook zo: Hij is de afdruk van Gods wezen. Denk maar aan een foto. Een foto geeft precies weer

hoe iemand er uit ziet. Zo geeft Jezus' karakter precies weer hoe Gods karakter is. "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" zei Jezus. Wat is Hij groot! Wat is Hij geweldig! Daar zijn geen woorden voor. Laten we het daarom maar uitzingen. Komt laten wij aanbidden, die Koning! Amen.

December 2009

G.P. Hartkamp

Wapenveld