

Preek over Jakobus 3: 1-13 BGT



Jongens en meisjes, vandaag wil ik stil staan bij een gedeelte uit de bijbel waar een heel actueel onderwerp wordt behandeld. Dat onderwerp is de tong. [dia 1] Eigenlijk gaat het niet over dit kleine lichaamsdeel zelf, maar over wat je er het meest mee doet. Praten! Het gaat over wat woorden kunnen aanrichten.

De schrijver van dit bijbelgedeelte heet Jakobus. Hij is een broer van Jezus. Een zoon van Jozef en Maria. Nadat Jezus naar de hemel is gegaan, is Jakobus één van de leiders van de eerste kerk in Jeruzalem geworden. Jakobus begint zijn brief met zichzelf een dienstknecht van de Here Jezus Christus te noemen. Dat is bijzonder, als je bedenkt dat Jezus dus een broer van hem was. Ik heb twee broers, maar ik zou me nooit een knecht van één van twee noemen. Jakobus wel, hij noemt zichzelf een knecht van z'n eigen broer. Jakobus geloofde eerst helemaal niet in Jezus. Hij dacht eerder dat z'n broer z'n verstand had verloren. Maar nadat Jezus is opgestaan uit de dood is hij apart aan z'n broer verschenen lezen we in 1 Cor. 15. En dat heeft alles veranderd. Jakobus een volgeling van Jezus geworden. Wat wil je? Je denkt dat die aparte broer van je is gestorven en dan staat 'ie ineens weer voor je neus. Ja dan ga je wel anders over Hem denken. Jakobus noemt zichzelf dus nu een dienstknecht van Jezus zelfs. In het bijbelboek Handelingen komen we hem al tegen als één van de woordvoerders tijdens een belangrijke vergadering in de kerk van Jeruzalem.

Jakobus was dus één van de leiders daar. Tegenwoordig is het zo dat voorgangers en predikanten een opleiding hebben gevolgd. Bij één van de vakken die je als voorganger krijgt op je opleiding wordt je geleerd hoe je een preek moet schrijven. Mij is ooit geleerd dat je best één of twee voorbeelden mag gebruiken in je preek, maar niet te veel. Dan wordt je een verhaaltjesverteller. Een voorbeeld moet blijven hangen, maar als je er teveel gebruikt dan verzwaakt het je verhaal eerder dan dat het er sterker van wordt. Jakobus heeft nooit zo'n opleiding gehad. En dan kun je ook wel zien. Bij hem rollen de voorbeelden als het ware over elkaar heen. In het kleine stukje tekst dat we lezen gebruikt hij er wel zes. Hij begint met uit te leggen hoe een klein lichaamsdeel als de tong van invloed is op je hele leven. Wie z'n tong in bedwang heeft, heeft in feite z'n hele lichaam in bedwang. En dan komen de eerste drie vergelijkingen. Kijk maar mee:



Het begint in vs. 3. In de tekst die we net lezen gaat het over de teugels van het paard. [dia 2] Eigenlijk staat er 'het bit'. Dat is een klein stangetje in de mond van het paard waarmee je hem stuurt. Met dat kleine stangetje en die dunne teugels kun je een heel paard in bedwang houden. Dat kleine dingetje, het bit, wordt hier vergeleken met de

tong van een mens. Zoals dat kleine bit het hele paard bedwingt, moet een tong de hele mens in bedwang houden.



Meteen daarna komt Jakobus met nog een vergelijkbaar voorbeeld. Neem nou eens een boot. [dia 3] Je hebt enorm grote schepen. Maar al die schepen worden gestuurd door een klein dingetje, het roer. Dat kleine dingetje kan ervoor zorgen dat een enorm groot schip van koers verandert. Opnieuw een klein ding, die het hele schip in bedwang houdt. En ook dit voorbeeld wil ons erop wijzen dat onze kleine tong de hele mens in bedwang moeten houden.

Dat waren al twee voorbeelden. Het bit van een paard en het roer van een schip. Twee kleine dingen. Nu gaat Jakobus uitleggen wat er gebeurt als we dat kleine ding, die tong niet gebruiken zoals het hoort. En om dat uit te leggen gebruikt hij weer een voorbeeld die we best kunnen begrijpen. Hij vergelijkt de tong nu met een klein vlammetje. [dia 4] Een klein vlammetje kan het begin zijn van een enorme bosbrand. Wat klein begint, heeft grote gevolgen. En dat is bij verkeerd gebruik van de tong ook zo. De gevolgen van verkeerde woorden zijn heel groot. Je kunt door één verkeerd woord met iemand ruzie krijgen. Er zijn



complete familieruzies ontstaan doordat één persoon op een bepaald moment iets verkeerd heeft gezegd. Die ruzies zijn nooit meer bijgelegd, of je moet bij het familiediner van de EO op tv komen.

Je kunt ook door één verkeerd woord een ander kapot maken. Met kwaadspreken, roddelen, kun je voor elkaar krijgen dat anderen onterecht een verkeerd beeld van iemand krijgt. En vaak is dat niet te herstellen. In de bijbel staat dat we niet mogen doden, maar de overtreding van dit gebod begint in je hart. En wie haat kan maar zo een ander met woorden kapot maken. Zo heeft God het leven niet bedoeld en zo heeft Hij je tong ook niet bedoeld.

Woorden kunnen enorm beschadigen. Je kunt door verkeerd gebruik ook jezelf kapot maken. Als anderen jou één maal het etiket van roddelaar, kwaadspreker of leugenaar hebben opgeplakt dan kom je daar niet makkelijk meer vanaf. Door verkeerd gebruik van woorden breng je schade aan je eigen reputatie. Je eigen goede naam. Zie je wat de gevolgen zijn van verkeerde woorden?



Opnieuw gebruikt Jakobus een voorbeeld. Wat is dat toch met ons mensen? Vraagt hij zich vertwijfeld af. Wij mensen zijn tot heel veel in staat. [dia 5] We zijn zelf in staat om wilde dieren te temmen. We kunnen zelf leeuwen temmen, maar onze tong in bedwang houden lijkt wel een onmogelijke opgave. Iedere keer weer zeggen we verkeerde dingen. Voor je het weet floepen de woorden eruit. Je hebt al geroddeld over een ander voordat je erbij stil gestaan hebt wat de gevolgen voor die persoon zijn en soms

gebeurt het zelfs dat je om stoer te doen grappen vertelt of scheldwoorden gebruikt die gewoon niet kunnen omdat ze discriminerend of platvloers zijn. Of nog erger, we gebruiken de naam van de Here God of van de Here Jezus zinloos. Misschien wel eens goed om bij stil te staan. Als iemand GVD zegt dan bidt hij of zij eigenlijk of God hem wil vernietigen. God verdoem mij. Het is maar goed dat God niet alle gebeden meteen verhoort, want dan zou iedere vloeker acuut dood neervallen.

De tong lijkt wel het moeilijkste van een mens om te bekeren!



Hoe dat toch kan, dat we met dezelfde tong zowel goede als verkeerde dingen kunnen doen blijft Jakobus verbazen. Hij kan zich niet voorstellen dat er in de natuur iets soortgelijks gebeurt. Neem nou een waterbron. [dia 6] Het is toch onmogelijk dat een zoetwaterbron bitter water geeft en later weer zoet water. Een bron is zoet of bitter, nooit allebei. En zo

is het met onze tong wel. We kunnen met dezelfde mond mooie woorden en lieve woorden zeggen tegen elkaar. Maar we kunnen elkaar ook verrot schelden. We kunnen zelfs van God zingen en later met dezelfde mond vloeken.



Nog een laatste voorbeeld van Jakobus.

[dia 7] Hij vraagt zich af of we wel eens een vijgenboom hebben gezien waar olijven aan groeien of een olijfboom waar vijgen aangroeien. Die bestaan toch niet? Maar wij mensen, die kunnen bidden en vloeken met dezelfde mond, lijken wel een beetje op zo'n boom.

Tot zover de zes voorbeelden van Jakobus. Ik hoop dat z'n boodschap blijft hangen. Onze tong is een klein ding waarbij verkeerd gebruik grote gevolgen heeft. Met verkeerde woorden kun je veel schade toebrengen aan jezelf en aan anderen.

Nu leefde Jakobus ongeveer 2000 jaar geleden. Hij had er dus nog geen benul van dat het nog veel erger kan. Want wij leven nu in een tijd waarin onze woorden een veel groter bereik hebben en ook nog eens supersnel verspreid kunnen worden.



[dia 8] Ik neem aan dat alle TripleF-ers een mobiele telefoon hebben. Ik heb er zelf ook één en ik gebruik hem ook vaak. In feite geldt voor telefoons hetzelfde als voor televisie, computers en zo. Het zijn 'dode' dingen die je goed kunt gebruiken en verkeerd kunt gebruiken. Via televisie komt er best veel bagger de woonkamers binnen, maar je kunt hem ook gebruiken voor de verspreiding van het Evangelie zoals de Evangelische Omroep en Family 7 bijvoorbeeld

doen. En dat geldt nog veel meer voor internet. Er zijn veel 'foute' websites en ook veel 'foute' computerspellen. Sommige spellen zijn gewelddadig of seksistisch. Door deze

spellen verdwijnt het respect voor menselijk leven en wordt je beïnvloed met een ongezonde vorm van seksualiteit die totaal is losgekoppeld van liefde en trouw zoals God het heeft bedoeld. Het is ongezond voedsel voor je geest.

Maar ook het internet kan goed gebruikt worden. Via websites als ikzoekgod.nl kun je bijvoorbeeld heel veel mensen bereiken met het Evangelie zoals Jannine vd Pol doet. Op internet is het ook opvallend hoe de taal van mensen verruwt. Als je mensen in de ogen kijkt dan ben je nog voorzichtig met wat je zegt. Maar veilig achter je toetsenbord is die voorzichtigheid en het respect voor de ander weg. Mensen zijn lomp op internet. Er wordt gescholden, je wordt belachelijk gemaakt omdat je gelooft. Iedereen reageert zwart/wit zonder nuance.



Nu staat je TV nog in de woonkamer (meestal) en ouders doen er goed aan om ook de computer alleen te laten gebruiken in een ruimte waar ook anderen aanwezig zijn. [dia 9] Maar je telefoon heb je elke dag binnen handbereik en je staat in directe verbinding met een heleboel mensen.

En natuurlijk, dat is niet alleen maar fout. Maar het is wel gevaarlijk. Het kan heel handig zijn om bijvoorbeeld als de leiding van Triple-F even een berichtje moet sturen naar jullie allemaal. Dan kun je de hele groep met één berichtje op de hoogte brengen. Er is geen belondje meer nodig. Dat is handig. Zo gebruik ik m'n telefoon ook om bijvoorbeeld de 16plus groep te helpen herinneren als we weer samenkomen. En zo hebben we ook in onze familie allerlei app groepjes. Niets mis mee.

Maar stel nu dat je nu met een groepje vrienden ook een app groep hebt. Hoe makkelijk is het dan om daar iets in te zetten over iemand anders. Iemand die je niet zo ligt. Je maakt iemand zwart of je deelt stiekem foto's die je gemaakt hebt van iemand om hem of haar belachelijk te maken. En zo kun je heel snel een hele groep tegen iemand opzetten. Of nog erger, en die dingen gebeuren, dat weten jullie, je zet iemand op de foto in het zwembad of in de kleedzaal van sport en vervolgens dreig je die foto te verspreiden als die persoon jou niet gauw geld overmaakt. Dat is gewoon omkoperij. Op zo'n manier kun je mensen kapot maken.

Als Jakobus nu nog geleefd zou hebben dan zou hij echt stom verbaasd zijn. Hoe kan het dat je op dezelfde telefoon bijbel leest en christelijke muziek luistert en op een ander moment verkeerde spelletjes speelt of andere mensen belachelijk maakt. Hoe kan dat? Kan uit dezelfde bron de ene keer zoet water komen en het andere moment bitter water?



En daarom ben ik ook geïndigd met die laatste verzen. [dia 10] Wie van jullie zijn er wijs en verstandig?

Nu heeft de bijbel het heel vaak over wijsheid en dwaasheid. Wijsheid is niet zozeer dat je een knappe kop met verstand hebt. In de bijbel wordt het begin van wijsheid genoemd dat je respect hebt voor de Here God. En mensen die leven alsof er geen God is worden dwazen genoemd. De

bijbel windt er geen doekjes om. Wie z'n tong niet in bedwang heeft is een dwaas. Naar vandaag toe vertaald: wie z'n surfgedrag en z'n telefoongebruik niet in bedwang heeft is een dwaas.

Stel nu dat jij na deze preek denkt: nou, ik mag inderdaad wel eens m'n leven beteren. Dan wil ik je uitdagen om dat vanavond gewoon tegen de Here God te zeggen. Vraag maar of Hij je vergeeft wat fout was. Dat mag, de Here Jezus is naar de wereld gekomen om voor je



zonden te sterven. Maar vraag ook of Hij je helpt om anders te zijn dan anderen. En dat is heus niet altijd makkelijk. Om anders te zijn moet je moed hebben en sterk zijn. Het is veel makkelijker om maar gewoon met de anderen mee te doen. [dia 11]

Meelopers zijn slap, wie tegen de stroom durft in te zwemmen is een held. En daarom is het ook mooi dat Triple-F er is. Want dat is een plaats waar je er samen over kunt praten. Waar je elkaar kunt helpen om als een gelovige te leven in een wereld waar

steeds minder mensen gelovig zijn. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Daarvoor is de Heilige Geest gekomen. Wie God bidt om hulp en zich openstelt voor de Heilige Geest zal merken dat Hij je verandert. Dat Hij je kracht geeft om kleur te bekennen in een donkere wereld en tegen de stroom in te zwemmen. Misschien kun je even naar dit plaatje kijken. Op dit plaatje is er één wijs, de anderen zijn dwaas. De dwazen bekennen geen kleur. Die hobbelen mee met de grote meute. In feite zijn ze laf. Maar de geel met oranje vis is sterk. Die heeft gekozen het anders te doen en zwemt weg bij het kwaad. Hij richt zich op God en hoe God het leven heeft bedoeld. Hij is geen meeloper, geen dwaas. Hij is wijs omdat hij zich richt op wat goed is. Hij heeft een keuze gemaakt om te kiezen voor het goede, om te kiezen voor de Here Jezus.

Triple-F. Ik ben nog altijd blij met die naam. Drie keer een F. De F van Fun. Dat mag. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben met elkaar. Dat je iedere vrijdagavond weer met plezier hier naar toe komt. Maar ook een F van Friendship. Ik gun je van harte goede vrienden toe, vrienden met wie je Fun kunt hebben, maar ook vrienden waarmee je over de laatste F kunt praten, over Faith (geloof).

Op een eerlijke manier in gesprek zijn hoe jij zo'n visje kunt zijn die tegen de stroom inzwemt. Het mag ook wel eens gezegd worden dat we heel blij zijn met jullie leiders. Jullie groep heeft 8 leiders en de andere jaargangen ook. Vanaf volgend seizoen zijn er maar liefst 32 mensen als leider betrokken bij Triple-F. Mensen die veel tijd geven om met jullie op te trekken, zodat straks onze gemeente een nieuwe generatie jonge helden heeft die keuzes durft te maken en samen achter Jezus aan te gaan.

Amen