

Preek 2 Timotheus 3: 14-17, Thema: Zooo 2015!

Eigenlijk zijn christenen maar vreemde mensen, vind je niet? Ze geloven in een God die niemand ooit heeft gezien, ze lezen regelmatig in een boek waarvan het oudste deel Genesis al 3500 jaar oud is en het jongste deel Openbaring 2000 jaar. Een boek, geschreven door maar liefst 40 verschillende schrijvers. En dat boek kennen ze een groot gezag toe, alsof het woorden van God zelf zijn. Kan dat wel? Kun je daar nog wel mee aankomen, nu vandaag, in 2015? Wij weten toch onderhand wel beter? Wat moet je met die oude verhalen van Noach in de ark, Jona in de walvis, Jozef in de put en Daniël in de leeuwenkuil, Jezus lopend op het meer. Verhalen, doorverteld in een totaal ander gebied en een totaal andere cultuur dan waar wij wonen en leven? Heeft het wel zin om daar mee bezig te zijn. Waarom zou je dat doen, en waarom zou je geloof hechten aan al die verhalen? Ik wil met jullie nadenken over deze vragen aan de hand van een aantal vragen. De eerste vraag is deze:

1. Als God bestaat, hoe zou Hij dan te kennen zijn?

Niemand van ons heeft God ooit gezien. Niemand van ons heeft ooit Gods stem hoorbaar met z'n oren gehoord. Kortom, God is voor onze zintuigen niet waar te nemen. Dat is bij mensen anders. Wij zien elkaar zitten hier in de kerk. We herkennen elkaar aan onze uiterlijke kenmerken. Dat komt omdat wij mensen ons allemaal in een 3-D wereld bevinden. Een foto is 2-D, lengte en breedte. Een foto heeft geen diepte. Vandaar ook dat een mooie vakantiefoto van een schitterend landschap altijd tegenvalt. De diepte die wij zien, zie je op de foto nauwelijks terug. Wij leven in een 3-D wereld. Alles wat wij met onze zintuigen waarnemen heeft te maken met deze drie dimensies. Maar waar we ook kijken in onze 3-D wereld, we komen God daarin niet tegen. De eerste russische astronaut, Jurri Gagarin, zei na zijn eerste ruimtevaart triomfantelijk: "Ik heb God niet gezien!". Onzin natuurlijk. Want wie zegt dat God waarneembaar is voor zijn 3-D oog? Misschien is Hij wel veel dichterbij dan wij denken, alleen kunnen we Hem niet zien en ook niet horen. Amerikaanse astronauten deden het een paar jaar later trouwens heel anders. Terwijl ze schitterende foto's vanuit de ruimte naar de aarde stuurden lazen zij de eerste woorden uit de bijbel: *'In de beginne schiep God de hemel en de aarde'*. Hebben zij God dan gezien? Nee, niet letterlijk. Maar ze zagen het werk van Zijn handen! En daarmee hebben we al meteen één van de manieren waarop iets van God is waar te nemen te pakken. Zijn werken laten zien dat Hij er is. Psalm 8 is bijvoorbeeld zo'n Psalm over de schoonheid van de schepping. *Als ik Uw hemel zie, het*

werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt (8:4). Of Psalm 104: Hoe groot zijn Uw werken, HERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt (104:24). De Psalmschrijvers zijn starend naar de hemel bewust van eigen kleinheid en Gods grootheid.

Nu is er de laatste tijd veel discussie over het ontstaan van de aarde en het heelal.

Vraagstukken die wij hier vanavond ook niet zullen oplossen. Maar feit is dat de bijbel over God spreekt als Schepper. Mensen van alle tijden hebben zich verwonderd over de schoonheid van de natuur. Zoals een gebouw iets van de architect laat zien, zo laat het geschapene iets van God zien. Maar wil je die architect echt leren kennen, dan ga je meer werken van hem bekijken, of een levensbeschrijving van de man lezen. Dan weet je al meer, maar je kent hem pas echt als je hem ontmoet. En dat is bij God niet anders.

Maar hoe? Dat kan alleen als God zelf in onze 3-D wereld verschijnt. Wij kunnen Hem niet waarnemen. Dat kan alleen als Hij waarneembaar wordt in een voor ons waarneembare gedaante. En dat is nu exact wat God gedaan heeft. Hij heeft Zich laten kennen. Hij heeft ervoor gezorgd dat Zijn handelen met de wereld, Zijn handelen met de mensheid, Zijn handelen met het volk Israel, Zijn handelen met de christelijke Gemeente is vastgelegd op een bijzondere manier. In de bijbel laat God zich in Zijn Vaderhart kijken. Wil je weten wie Ik ben? Kijk dan in je bijbel! Want de hele bijbel door zie je als een rode draad, de mens God de rug toekeren. En God die steeds weer die mens op zoekt en nieuwe kansen biedt. Het begint bij Adam en Eva, zij kruipen voor God weg, nadat ze de fout in gingen. Maar de stem van God heeft goddank toen meteen al door het paradijs geschalt: *Adam....waar ben je? Adam ik wil je niet kwijt?* Dat is Gods hart en dat hart zie je door de hele bijbel door. Jakob moet vluchten voor Ezau, maar God zoekt Hem weer op en laat in een machtig visioen zien dat Hij Jakob weer terug zal brengen. De achterbakse manier waarop Jakobs zonen Jozef verkopen wordt door God gebruikt om zijn familie in leven te houden in Egypte. Maar 400 jaar later brengt God ze als een groot volk na een wonderlijke uittocht weer terug naar het beloofde land.

Jona vlucht voor Gods opdracht, maar God redt hem wonderbaarlijk door een groot zeemonster in te schakelen. Gods volk moet vanwege z'n zonden in ballingschap naar Babel, maar God toont genade en laat Zijn volk weer terugkeren uit de ballingschap. En dan verschijnt Jezus in onze 3-D wereld....God in mensengedaante. Hij vat Zijn boodschap in één zin samen. *Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.* Gods hart is, dat Hij die mens, die Hem steeds weer de rug toekeert, weer op zoekt. En Jezus heeft dat als

geen ander laten zien. Hij onderstreept Zijn boodschap door relaties aan te knopen met tollenaars, prostituees en andere zondaars. Jezus vertelt verhalen over een zoekende Herder die z'n schaap niet wil missen. En nergens wordt zo duidelijk hoe groot dat hart van z'n Vader is als in dat verhaal van die Vader die op de uitkijk staat om te zien of zijn weggelopen jongste zoon weer zal terugkomen.

Jezus optreden op aarde liep uiteindelijk uit op een afschuwelijke marteldood. Dat was nodig om die mens, die God steeds weer de rug toekeert, die mens die verloren was, te zoeken en te redden. Jezus' hele leven was één grote vernedering. Hij kwam naar de wereld, Hij wist wat ze met Hem gingen uitspoken, maar Hij gaf zich over. Alleen zo kon het. Hij moest lijden, om ons mensen, die elke keer Hem de rug hebben toegekeerd weer terug te winnen. Daarvoor was het nodig dat Hij door het stof van Getsemané kroop, daarvoor moest Hij die klappen ondergaan met die afschuwelijke zweep met die stukjes lood er in. Daarvoor moest Hij naakt te kijk hangen. Daarvoor moest Hij zelfs door God in de steek gelaten worden. Daarvoor moest Hij die afschuwelijke dood sterven. Stik alleen dichtte de tweede Adam de kloof die sinds de eerste Adam een feit was. Hij heft de totale vervreemding op. De koning der koningen, naakt aan een ruwhouten paal, om jou en mij te redden en om jou te tonen hoe groot Gods hart is. Zo lief had God de Vader ons.....

Die liefde leer je niet kennen als je in de natuur wandelt. Al zie je in de schitterende schepping vingerwijzingen van Gods creativiteit. Zijn hart ontdek je niet in de natuur, die ontdek je alleen in de bijbel. Want die bijbel is door God ingegeven. Ingeblazen staat er letterlijk. Op zich natuurlijk al een wonder op zich. Die veertig schrijvers, die op verschillende plaatsen en in verschillende tijden de woorden die ze van God ontvingen opschreven in hun eigen stijl, dat ook nog, Paulus schrijft heel anders dan Petrus, hoe wonderlijk dat die boeken samen zo'n wonderlijke eenheid vormen. Daar zit iemand achter. Iemand met een hoofdletter. De bijbel is een wonder, een mysterie. Maar wel een geloofsboek en geen wetenschapsboek. God wil zich laten kennen, dat is Zijn doel. En daarom kun je ook niet zeggen dat je kunt stoppen met bijbellezen, omdat je hem nu wel ongeveer uit hebt. De bijbel is samen met het gebed, Gods manier om contact te zoeken. Gods roepstem van de overkant. Wie zegt wel te geloven, maar z'n bijbel niet leest is eigenwijs. Hij doet alsof hij het beter weet dan God zelf. Vandaar ook dat de bijbel voedsel voor je ziel wordt genoemd. Geloof komt je niet aanwaaien. Het moet onderhouden worden. En daarin vervult de bijbel een cruciale rol. En dat brengt me bij de tweede vraag:

2. Wat is de zin van bijbellezen?

De tekst die ik aan het begin van de preek gelezen heb, noemt een aantal dingen. Het eerste is dat de Schrift je wijs kan maken tot zaligheid. Simpel gezegd. De bijbel geeft inzicht hoe je eeuwig geluk kunt krijgen, namelijk door het geloof in Jezus Christus. Alleen door de bijbel ontdek je dat: hoewel wij mensen steeds weer bij God vandaan lopen, God ons elke keer weer opzoekt. Alleen door de bijbel leer je dat hart van God kennen. Alleen dankzij de bijbel kun je Jezus roepstem: 'Kom tot Mij!' horen. De bijbel is Gods manier om mensen tot geloof te brengen. Je gaat alleen geloven door het lezen of horen van de bijbelse Boodschap. God leren kennen kan alleen door Jezus. Jezus leren kennen, kan alleen door de bijbel.

Het tweede is dat de bijbel nuttig is om te onderwijzen, weerleggen, verbeteren, op te voeden.

Tegenwoordig zijn we een beetje allergisch geworden voor uit het hoofd leren. Wij leren niet meer, als je maar weet hoe google werkt, dan kun je het toch vinden? Dat was in de bijbelse tijd anders. Ouders werden gestimuleerd om de woorden van God bij hun kinderen in te prenten. Niet stomweg uit het hoofd. Dat zit alleen maar in je bovenkamer. Wat dat betreft hebben de Engelsen het beter begrepen. Die zeggen 'to learn by heart'. Zo bedoelt de bijbel dat ook. *Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten.....(Deut. 6:6)*. De Israëlieten namen de woorden van God tot zich, dag in dag uit. Kenden hele gedeelten uit hun hoofd. Mensen kijken wel eens verbaasd als ik een tekst uit Gods woord uit het hoofd citeer. En ze kijken nog verbaasder als ik daarbij nog weet te vertellen waar het staat ook. Mijn antwoord is simpel. Die bijbelkennis kun jij ook krijgen. Maar dat gaat niet vanzelf. Er komt alleen uit, wat ik er eerst heb ingestopt. En dat helpt me, om dwalingen te weerleggen.

Weet jij wat je moet zeggen tegen een Jehova Getuige die niet in de drie-eenheid gelooft?

Of weet jij wat je moet zeggen tegen een moslim die Jezus alleen een profeet noemt?

Weet jij wat je moet zeggen tegen iemand die niet gelooft dat de bijbel woord van God is, of iemand die de opstanding uit de dood klinklare onzin vindt?

Studie in Gods woord helpt je om dwalingen te weerleggen. Maar ook om zonde te onderkennen en zo je leven te beteren. Onze ingewikkelde samenleving vraagt van ons soms antwoorden waar de bijbel niet letterlijk antwoord op geeft. De bijbel zegt niets direct over genetische manipulatie, orgaandonatie, ongehuwd samenwonen, of begraven of cremieren, om maar wat te noemen. Antwoorden vindt je alleen door met God zelf om te gaan, Zijn woord grondig te bestuderen, principes te ontdekken, die ons ook vandaag in

onze samenleving de weg kunnen wijzen. Maar dat vraagt wel wat van je. Inspanning! *Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis (Hosea 4:6)*, waarschuwt Hosea. Hoe nodig is het om ons te laten opvoeden door Gods Woord, ook vandaag, ook in 2015.

De laatste vraag waar ik bij wil stilstaan is deze:

3. Wat is het doel van bijbellezen?

Dat lezen we in het 17^e vers: *opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.*

Dat woordje 'volmaakt' moeten we wel even goed begrijpen. Dat betekent niet 'volmaakt zonder zonde'. Het betekent 'volmaakt toegerust', 'opgewassen'. Door de bijbel te lezen en te lezen zijn we opgewassen tegen alles wat ons van God af kan houden. De bijbel wordt in de Efezebrief 'het zwaard van de Geest' genoemd. Met dat zwaard houdt je de vijanden van het lijf. God wil jou helpen door Zijn woord om stand te houden tegen de verleidingen van de duivel en te laten zien wat Hij goed vindt. Hij wil door Zijn Geest tot jouw hart spreken. Als je de bijbel opent ontmoet je de levende God. Die God is niet gewoon waar te nemen, maar Hij is waarneembaar geworden, door Zich te laten zien in onze 3-D wereld. Hij wil ons laten zien dat we uit onszelf bij Hem vandaan lopen. Net als Adam, net als Jakob, net als Israel, net als Jona, net als de Verloren Zoon. Maar de bijbel wil ons ook telkens weer laten zien dat God ons weer opzoekt. En weet je, dat is in 2015 niet anders dan tweeduizend jaar geleden. In ons land zijn heel veel mensen van God los. 25 Jaar geleden werd God in onze samenleving vaak een menselijk verzinsel genoemd. Zelfs geleerde theologen noemden God een verzinsel. Alles wat we over Boven weten, komt van beneden. De gereformeerde theoloog Harry Kuitert noemde God trouwens nog wel een mooi verzinsel.

Vandaag zeggen niet zo heel veel mensen meer dat God niet bestaat. We zijn weer religieuzer geworden. Er is wel iets. Maar kom niet aan met de opmerking dat jij weet Wie dat iets is. Ze willen graag geloven, maar niet dat jouw Waarheid de enige waarheid is. Oh Ja, we willen weer graag geloven dat het niet is afgelopen met de dood. Tegenwoordig worden mensen die sterven in rouwadvertenties een 'sterretje' genoemd. De overleden popzanger Herman Brood zal vast en zeker samen met de overleden volkszanger André Hazes een pilsje drinken in de hemel, hoorde ik eens iemand zeggen. De mensen kunnen en willen niet meer geloven dat het over en uit is aan het eind van ons leven. En daarom mag het bovennatuurlijke weer een plekje hebben. En we vinden al heel gauw dat de mensen die wij gekend hebben vast wel doorgelaten worden bij de hemelpoort.

Maar ken je je bijbel? *Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien.*

Ik ben de Weg.... zegt Jezus, niet een Weg (Joh. 14:6).

Er is geen andere Naam waardoor we behouden moeten worden – niet kunnen worden! – zegt Petrus (Hand.4:12).

Er is maar één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen (1 Tim. 2:5).

Die ene naam van Jezus is de enige manier om weer met God in het reine te komen. Dat zegt de bijbel. Niemand deed wat Hij deed. Niemand rekende af met het kwaad. Niemand ging dwars door de dood heen. Er is ook Niemand anders waar we naar uit mogen kijken in de verwachting dat alles wat nu krom is uiteindelijk weer recht zal worden. Die naam is Jezus! En die Jezus leer je kennen in je bijbel. Van deze Jezus leer ik dat Zijn Vader nog altijd op de uitkijk staat, met z'n armen wijd open.

Dat gold aan het begin van de jaartelling en dat geldt nu, in 2015, nog altijd!

Ga maar naar Hem toe. Je zult ontdekken dat het waar is. Ook jij bent van harte welkom!

AMEN

December 2015

G.P. Hartkamp

Wapenveld