

Bidstond Matteus 7: 13,14

Waarschijnlijk hebt u allemaal, net als ik, bij het horen van die woorden over die brede en smalle weg, de enge en wijde poort, die bekende poster in gedachten. De brede weg gaat dan langs de kroeg, de danszaal en allerlei wereldse gelegenheden en in de verte rijdt de zondagstrein. En de weg eindigt in de hel.

De smalle weg gaat langs de kerk en andere geestelijke plaatsen en eindigt in de hemel. De brede weg begint met een brede poort. De smalle met een klein poortje waar je maar moeilijk door komt. De boodschap is zo klaar als een klontje. Wie zijn leven doorbrengt met feesten en beesten, zich volgiert met alcohol, en het verwerven van veel geld als hoogste doel heeft, eindigt z'n leven in de hel.

En wie z'n leven in de kerk zoekt, bij God, die zal het Koninkrijk van God binnengaan. Waarschijnlijk hoort u wel tussen de regels door dat ik helemaal niet zo'n fan ben van die poster en de manier waarop de zaken worden voorgesteld. Ongetwijfeld heeft de tekenaar goede bedoelingen gehad met deze poster. Maar de indruk roept bij mij toch wel weerstand op. Is er het echt zo dat een christen iemand is die altijd heel serieus is en nauwelijks plezier in zijn leven mag hebben. Nu ontzeg je jezelf het genot en straks de beloning van de hemel. En de mens die wel geniet komt in de hel terecht. Een ander gevaar van de poster is de indruk dat jouw gedrag uiteindelijk je eeuwige bestemming bepaalt. Als je maar niet naar het café gaat, niet danst, niet op zondag met de trein reist.....etc. De vraag is of dit is wat Jezus echt wil zeggen hier in de Bergrede?

We moeten de woorden zowiezo verstaan in het licht van de hele Bergrede. Jezus heeft gezegd dat we zijn Koninkrijk moeten zoeken. Dat Koninkrijk is een schat waarbij alle schatten van de wereld verbleken. De Heer waarschuwt ook dat we geen schatten op aarde moeten verzamelen, maar verzamel schatten in de hemel. Waar je schat is, daar zal je hart zijn.

Verder heeft Jezus ons erop gewezen dat het niet nodig is om je druk te maken over geld en levensonderhoud. Je hemelse Vader weet wat je nodig hebt. Hij zorgt toch ook voor vogels en bloemen. Zal Hij dan niet voor jou zorgen. Jij bent toch veel meer waard. Laten we voor ons levensonderhoud dan op God vertrouwen. In het begin van hoofdstuk 6 waarschuwt Jezus voor de houding van de Farizeeërs. Mensen die heel vroom leefden, maar dat deden voor eigen eer. Ze zochten bij hun bidden, geven en vasten de eer van mensen in plaats van Gods eer. Deze

zelfingenomenheid staan tegen over de zaligsprekingen van hoofdstuk 5. Jezus schets daar een mens die eigen zwakheid en zonden kent, maar toch hoop houdt. En onder de indruk van Gods genade die hij mag ontvangen is hij zachtmoedig, barmhartig en vredelievend, zoals Jezus zelf is. En daarom scheldt je niet, begeer je de vrouw van je naaste niet, je legt geen valse eed af, en je hebt niet alleen je vrienden lief, maar zelfs je vijanden.

Dat zijn de dingen waar Jezus het over heeft voordat Hij bij die brede en smalle weg uitkomt. Hoe sta je in het leven? Wat is je schat? Waar zoek jij je geluk? En hoe is dat zichtbaar in je leven? En natuurlijk kun je in het verlengde daarvan wel nadenken over hoe je feestviert, of je een pilsje drinkt of een wijntje, maar daar ligt het accent niet! Het gaat om de vraag of je voor God leeft of voor jezelf! Dat is de centrale vraag die al sinds Adam en Eva beslist over leven en dood. Voor wie leef je? Die vraag stelde Mozes ook aan het volk Israël. Leef je voor de HERE God of loop je achter de afgoden van de volkeren aan?

Die weg leidt de verkeerde kant op en eindigt in ballingschap in een ver vreemd land.

Veel mensen volgen het pad waarop voor jezelf geleefd wordt. Op die weg sta jezelf centraal. Het pad waarop je je eigen koninkrijk zoekt. Als je jezelf laat meeslepen door eigen vlees en de stroom van de wereld dat ga je op de brede weg. Dat kost weinig moeite. Want op die weg krijg je niet met weerstand te maken. Je doet gewoon met de groep mee. Iedereen is blij met je. Je bevestigt elkaar in je keuzes. Maar op de smalle weg gaat het anders. Als je niet voor jezelf leeft, maar voor God. Als je gelooft dat Hij voor je zorgt. Dan wordt je vaak onbegrepen aangekeken. Ze zullen het ook niet begrijpen als je niet altijd opkomt voor eigen recht. Ze zullen ook niet begrijpen als je niet altijd maar doet waar je zin in hebt. Vaak zal door mensen op de brede weg jouw leefwijze als een afwijzing ervaren worden van hun eigen leefstijl. Ze zullen je een betweter vinden. "Hoe durf je 'jouw geloof' aan mij op te dringen als het enige ware. Ben jij soms beter dan ik? Waarom kom jij wel in de hemel en ik niet?"

Deze verwijten kreeg Jezus ook te horen en wij zijn niet meer dan onze Meester. De Farizeeërs en Schriftgeleerden hadden de pest aan Jezus omdat Hij hun manier van leven afwees. Wie denkt Jezus wel dat Hij is dat Hij hun de les las?

De weg is smal. De brede weg is een comfortabele weg. De nauwe poort daar moet je jezelf doorheen wurmen. De marges zijn smal. Over de brede weg kun je lekker uitwaaieren. Maar op de smalle weg ben je zo van de weg af. Je moet goed uitkijken! En daarom is het natuurlijk goed om je af te vragen in welke gelegenheden je komt, welke vrienden je hebt, waar je naar kijkt op TV of op internet. Kun je God daarvoor danken wat je ziet?

Een christen ontkomt er niet aan om keuzes te maken. Wie geen keuzes maakt loopt het gevaar om op de brede weg te worden meegesleurd. Naar plaatsen waar God niet is! Dan leef je in je eigen koninkrijkje. Het komt echt op kiezen aan!

En daarmee wil Jezus natuurlijk niet zeggen dat we de hemel verdienen door onze gehoorzaamheid. Die open poort is de verdienste van Jezus Christus. Hij heeft, door genade, een nieuwe weg gebaand, door ons strafblad te verscheuren, de duivel te onttronen en de dood te overwinnen. Maar wie blijvend Jezus' uitnodiging negeert om binnen te gaan kiest voor een leven op de brede weg. Dan zoek je niet Zijn Koninkrijk, maar je eigen koninkrijk.

Christen zijn vraagt om keuzes maken. Wie voor keuzes wegloupt, zal vanzelf op de brede weg terecht komen. Jezus nodigt ons dringend uit om die weg te gaan waar Hij z'n eigen leven voor gaf. En op die weg is gaat het niet in de eerste plaats om werelds leven tegenover vroom leven. De Farizeeërs waren ook vroom. Het gaat om arm zijn van geest, zachtmoedig zijn, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, barmhartig zijn en rein van hart en vredestichten. Op de smalle weg gaat het op Jezus' manier. Laten we daarom kiezen voor dat leven en ons laten helpen door de Heilige Geest om over die smalle weg te weg.

Amen