

Matteus 6:19-34

Ik weet niet hoe dit gedeelte op u overkomt, maar de woorden die Jezus hier uitspreekt zijn best scherp. Toen Jezus op aarde rondliep was het overgrote deel van het volk niet heel rijk. Natuurlijk, er waren ook rijken, maar het gewone volk, de schare had het niet breed. En ik vermoed dat de mensen die Jezus zijn Bergrede hoorde uitspreken ook niet allemaal heel vermogend zijn geweest. Blijkbaar zijn deze woorden een valkuil zowel voor armen als rijken. Voor beiden geldt dat je gericht ben op aardse zaken in plaats van op hemelse zaken.

Nu leven wij in een tijdperk van ongekende weelde. Nederland heeft nog nooit zoveel welvaart gekend als in onze tijd. Maar toch worden we door de reclamewereld geprikkeld dat er dingen zijn die we nog niet hebben, maar die we wel nodig hebben. En er wordt ons wijsgemaakt dat het bezit van die auto, of het gebruik van die aftershave een levens-veranderende ervaring zal geven. Vandaag komt Jezus ons daarvoor waarschuwen.

Waarom zou Jezus dat zo zeggen: verzamel je geen schatten op aarde, maar in de hemel? Ik denk dat Hij daar een aantal redenen voor heeft. De eerste is dat mot en roest het weg vreet. Jezus wil ons beschermen tegen de teleurstelling dat je alles wat je hebt gestoken hebt in je nieuwe auto of je nieuwe huis en dat het dan misgaat. Net een nieuwe auto en je rijdt hem in de prak. Net je huis gerenoveerd en er breekt brand uit of inbrekers hebben de boel op de kop gezet. Net geïnvesteerd in je bedrijf en er breekt crisis uit, of er wordt een ziekte geconstateerd bij je vee.

Het lijkt alsof Jezus hier zegt: mooi, een nieuwe auto, een nieuw huis, je eigen bedrijf....geniet ervan. Maar laat het niet je alles zijn. Zet er niet je hart op.

Dat is het eerste. Jezus wil je voor teleurstellingen behoeden. Maar ik denk dat hij toch nog wel een beetje dieper wil graven met zijn woorden. Hij wil je niet alleen beschermen tegen teleurstellingen, maar Hij wil vooral voorkomen dat je je hart op de verkeerde dingen zet. Waar je schat is, daar zal je hart zijn! Een mens is het meest kwetsbaar in de dingen die voor hem het allerbelangrijkst zijn. Als je al je energie steekt in de dingen van hier beneden, dingen die kunnen vergaan, dingen die je kwijt kunt raken, dan is er al heel gauw geen tijd meer over voor de dingen van Gods Koninkrijk, de dingen die niet vergaan. Dat geldt zelfs, en ik zeg het met alle voorzichtigheid, ook voor mensen. Natuurlijk houd je van je levensgezel, je kinderen, je kleinkinderen, maar ook voor mensen geldt dat je ze kwijt kunt raken. Ook onder

ons zijn er die weten hoe dat voelt. En natuurlijk wil je niet kiezen, maar waar moet je heen als je geliefden verliest en je hebt geen schat in de hemel. Dan sta je echt helemaal met lege handen. En daarom de oproep om je leven te bouwen op iets groters, iets, eigenlijk moet ik zeggen iemand, dat groter is dan alles.

Sinds wij het in Nederland zo goed hebben in materieel opzicht, neemt de belangstelling voor het christelijk geloof af. Er is zoveel dat ons van God vandaan trekt. We hebben het te goed!

En daarvoor wil Jezus ons waarschuwen. Zorg ervoor dat in jouw hart iets centraal staat dat groter is dan alles en iedereen waar je hier op aarde je leven op bouwt. Verzamel je schatten in de hemel. Want daar kan niemand bijkomen, dat kun je niet kwijtraken. Als je dat doet dan kan er veel gebeuren in je leven, en natuurlijk kan het verlies van aardse dingen je aangrijpen, maar die schat in de hemel blijft.....altijd!

Maar hoe doe je dat dan, schatten in de hemel verzamelen?

Daar heb ik het in vorige meditaties over gehad. Jezus heeft het in het begin van dit hoofdstuk gehad over geven, bidden en vasten. Drie dingen die je niet moet doen voor de goedkeuring van mensen, maar voor Gods goedkeuring. De Vader die in het verborgene ziet, zal je belonen. Daar gaat het om, de goedkeuring, de beloning van je hemelse Vader. Dat je leven er zo uit ziet dat Hij er blij van wordt! Geven, bidden en vasten zijn manieren om dat uit te drukken. Door geld te investeren in de gemeente, zending en hulpverlening laat je zien dat de komst van Gods Koninkrijk prioriteit heeft in je leven. Meer dan het bouwen van je eigen koninkrijkje. Door tijd apart te zetten om je op God te richten door middel van gebed laat je zien dat je afgestemd wil zijn op de wil van de Koning in plaats van op je eigen wil. Jezus geeft met geven, bidden en vasten voorbeelden, maar je mag het gerust breder trekken. Tijd geven bijvoorbeeld. Een taak op je nemen in de gemeente of in vrijwilligerswerk om zo een medemens in nood te helpen bijvoorbeeld. Want Jezus zegt dat hetgeen je gedaan hebt aan de minste van Zijn broeders, aan Hem is gedaan. Het gaat erom dat je iets van jezelf weggeeft voor God en je naaste. Iets dat je ook voor jezelf had kunnen besteden. Zo investeer je in de schatten in de hemel in plaats van op de aarde.

Jezus wil graag dat we daar ons oog op richten. Vandaar dat Jezus het over het oog heeft. Hoe kijk je om je heen in de wereld. Open en gunnend, of hebzuchtig, op jezelf

gericht. Hoe je om je heen kijkt zegt heel veel over je binnenkant. Woont Gods liefde in je hart, of zit je in het duister vast.

Vandaar dat Jezus het voorbeeld van die slaaf met twee heren gebruikt. In vroeger tijden kon het wel eens gebeuren dat een slaaf bij het overlijden van zijn heer het eigendom werd van diens twee zonen. Zo'n slaaf komt dan in een spagaat. De ene zoon zei: doe dit, en de andere zoon zei: doe dat. Dat lukt natuurlijk van geen kant. En als vanzelf ga je dan kiezen. Je gehoorzaamt de ene zoon meer dan de andere. Zo gaat het dus ook in het geloof. Je kunt niet twee heren dienen. God dienen en je bezit. Er kan er maar één de baas zijn. En Jezus roept ons op om God de plek te geven die Hem toekomt en niet aardse zaken tot afgod te maken maar hemelse! Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

AMEN