

Mattheüs 5:6, Zalig zij die honger en dorsten naar gerechtigheid.

Zalig wie honger en dorsten....dan denk je niet gelijk aan onszelf. Dit gaat niet over mij. Mensen in Afrika, in de derde wereld, die hebben honger en dorst..... Maar misschien moeten we dit maar niet te snel zeggen. Want de hele aarde heeft honger en dorst. Honger en dorst naar geluk. Wat dat geluk ook mag zijn. Maar het lijkt wel of wij mensen dat geluk nooit lijken te vinden. We jagen naar geluk, werken ons rot, maar wanneer kunnen we nu zeggen dat we het geluk bereikt hebben? Op het moment dat we hebben waar we naar verlangen vragen we ons af 'is dit alles, is dit het nou....?' Het lijkt wel of we altijd wat missen. En geluk is kwetsbaar. Je bent het zo maar kwijt. Er hoeft maar iets te gebeuren. Als je het zo bekijkt is honger en dorsten naar geluk een kansloze missie. Je vindt nooit wat je zoekt. Hoe komt dat nou? Daar geeft Jezus hier een antwoord op. Je wordt niet verzadigd van zoeken naar geluk, je wordt verzadigd als je zoekt naar gerechtigheid! Wie geluk als hoogste doel stelt zoekt verkeerd. Wie gerechtigheid zoekt wordt verzadigd en al het andere zal hem bovendien geschonken worden.

Een tekst als deze bepaalt ons heel erg bij de vraag waar we eigenlijk naar zoeken. Ook wij. Christenen uit de 21^e eeuw. Waar zoeken we naar. Wij leven in een tijd waarin heel veel gelovigen zoeken naar beleving. Ik wil iets ervaren in m'n geloof. En als die ervaring uitblijft gaan we op zoek. Mogelijk dat op andere plaatsen wel antwoorden te vinden zijn. In eigen kerk gaat het zo gewoontjes aan toe. Maar ook dan komt de vraag op ons af of we wel goed zoeken. Want wie worden verzadigd, niet wie honger naar geluk, blijdschap, of naar een geestelijke top ervaring. Nee, wie hongert naar gerechtigheid, die wordt verzadigd. Daar gaat het om. Alle anderen dingen zijn volgens Jezus bijproducten. Die krijg je als je gerechtigheid zoekt. Wie blijdschap mist, wie beleving mist, of ervaring, moet op zoek naar gerechtigheid, zegt Jezus.

Maar wat is nu gerechtigheid precies? Voor wie opgegroeid is met de bijbel is het best een vertrouwd woord, maar wat betekent het? Ik denk dat gerechtigheid betekent dat alles en iedereen gaat beantwoorden aan Gods bedoeling. Dat betekent dat het gerechtigheid is, dat de zonde en alle gevolgen daarvan uit mijn leven zijn verdwenen. Gerechtigheid is heelheid met God, niet alleen voor mij, maar ook voor anderen om mij heen, alles en iedereen! Dat alles weer puur en gaaf is, zoals God het bedoelt. Volkomen harmonie, shalom.

In de bijbel wordt het woord 'gerechtigheid' op verschillende manieren gebruikt. In de eerste plaats als term in de rechtspraak. Er zit iets scheef bij jou. Je zou eigenlijk straf verdienen, maar je wordt vrijgesproken. Je komt weer recht tegenover God te staan. Dankzij Jezus kan God je onschuldig verklaren. Hij stierf in jouw plaats. En daardoor is er voor jou vrijspraak. Dankzij de dood van Jezus is aan Gods gerechtigheidseis voldaan.

Maar de bijbel spreekt ook over gerechtigheid als iets dat jij zelf kunt doen. Matt. 6:1 zegt dat we onze gerechtigheid niet voor de mensen moeten doen... Wie recht tegenover God staat is een vrij mens en die kan frank en vrij in de wereld staan en met God meedoen om onrecht tegen te gaan en waar mogelijk recht te zetten wat krom is. Wie met God leeft die volkomen rechtvaardig is, gaat zijn gerechtigheid uitleven. Die is bezig meer en meer echt die mens te worden zoals God het bedoelt. Maar gerechtigheid is ook een belofte voor de toekomst. Als Jezus komt zal de aarde vol zijn van gerechtigheid. Alles wat wij in gebrekkigheid aan gerechtigheid laten zien in deze wereld zijn voorbodes van de nieuwe aarde.

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat zijn best sterke woorden. Hongeren en dorsten is wanhopig verlangen. Wie echt honger heeft of dorst heeft een schreeuwende behoefte aan voedsel. Anders sterf je! Daar heeft Jezus het over. Zo schreeuwende behoefte hebben aan niets anders dan gerechtigheid. Je bent je er heel diep van bewust dat je het nodig hebt. Wil je ooit geluk, ooit blijdschap, wil je ooit iets van God ervaren, dan heb je die gerechtigheid in de eerste plaats nodig. Zonder herstel van de band met God blijven al die andere dingen waar je naar kunt jagen onbereikbaar.

En deze gerechtigheid krijg je nooit in eigen kracht. Wij zijn vaak van die doe het zelve. Maar wie hongert en dorst is altijd afhankelijk van een ander die je eten of drinken geeft. Zo zijn wij ook afhankelijk van de grote Ander. Alleen bij Hem is verzadiging te vinden.

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid is niet dat je ach en wee klaagt over de wereld die zo slecht is, in de eerste plaats. Hongeren en dorsten is ontdekken dat jezelf nog lang niet bent zoals je moet zijn. Het gebrek aan gerechtigheid gaat niet aan jezelf voorbij. Ik schiet tekort, ik mis heelheid in mijzelf, ik moet het van genade hebben! En daarom honger en dorst ik naar gerechtigheid.

Als ik heel eerlijk in de spiegel kijk mis ik dit wel eens bij mezelf. En ik vermoed dat

dit niet alleen bij mij zo is. We lopen met elkaar het gevaar om van die dikke verwende baby's in het geloof te worden, die blèren als we de groente niet lusten, of omdat de smaak van het toetje niet helemaal is zoals wij willen.

Soms mis ik wel eens passie bij mezelf en andere gelovigen.....passie voor Jezus en voor Zijn zaak. Nee, ik bedoel niet dat er geen activiteiten zijn. Die zijn er meer dan zat. We doen van alles voor de kerk. Maar ik moet ook wel eens denken aan de gemeente van Efeze in Openbaring 2. Een actieve gemeente. Een en al bedrijvigheid. Maar tocht zegt Jezus: Dit heb ik tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt. Er is geen honger en dorst meer, geen passie, geen hunkeren naar heilheid met God, geen verterend verlangen naar God zelf.

Wie zoekt naar geluk, wie zoekt naar bevrediging van eigen geestelijke behoeften wordt niet verzadigd, maar wie hongert naar gerechtigheid. Die wordt verzadigd en krijgt als toetje de bijproducten erbij. Wat vervult ons verlangen? Er is er maar één die dat kan. Dat lukt niet met zoethoudertjes, of snelle snacks. Dat kan alleen door Degene die deze zaligsprekingen uitspreekt: Jezus Christus. Hij nodigt ons uit om met ons verlangen naar gerechtigheid bij Hem te komen. Hij zal het geven. Heilheid met God. Bevrijding uit het oordeel. Omdat Hij voor ons in de bres is gesprongen. Je leven wordt heel als je bij Hem voor geestelijk voedsel komt. Dat is nou de stijl van God. Overvloed voor wie hongert. Verzadiging voor wie dorst heeft. Gratis voor niets. Uit genade. Daar mag je nu al iets van proeven, maar straks, als Hij komt, zal het ten volle zijn.

Hongeren dorsten naar gerechtigheid. Het is eigenlijk niets anders dan vurig verlangen naar Jezus zelf. Hij is onze gerechtigheid. Wie Hem zoekt wordt verzadigd. Hij vervult je verlangen. Laten we ons niet druk maken om de bijproducten, maar laten we Hem zelf zoeken. Laten we bidden om die gerechtigheid. Dat alles en iedereen tot Zijn bestemming mag komen.

AMEN