

Jakobus 5:7-11

In de beide vorige meditaties hebben we gezien dat Jakobus nogal fel van leer trok tegen zijn lezers. Vooral in de eerste zes verzen van Jakobus 5 is Jakobus zeer scherp tegen de rijken van zijn tijd. Zij hebben zich verrijkt ten koste van hun arbeiders, weelderig geleefd en hun hart vetgemest (5). Jakobus is akelig scherp: Uw rijkdom is verrot.

Wat een verschil dan nu met de toon die hij in dit gedeelte aanslaat. In vs. 7 en vs. 9 gebruikt hij het woord broeders voor zijn lezers. Dat woord heeft hij in het vorige gedeelte niet gebruikt. Maar nu wel. Nu is de toon veel pastoraler. Jakobus gebruikt het woord 'broeders' maar dat wil niet zeggen dat Jakobus alleen de mannelijke lezers op het oog heeft. Het is terecht dat de NBV hier 'broeders en zusters' heeft vertaald. Het Griekse woord voor broeder verschilt maar één letter van het Griekse woord voor zuster. En het is niet ongebruikelijk om het woord 'broeder' te gebruiken voor de broeders en zusters samen. Ik weet niet of dat in Oldebroek ook zo is, maar in Wapenveld wordt er in het dialect wel gesproken over 'de vente' als iemand het over zijn kinderen heeft. Maar het woordje 'vente' wil helemaal niet zeggen dat er alleen maar zonen zijn, dat zou je misschien wel denken als je 'vente' hoort, maar het omvat zonen en dochters. Ik heb wel eens een vader over de vente horen spreken terwijl hij alleen dochters heeft. Zo mogen wij het woordje broeders in de NBG vertaling ook lezen als 'broeders en zusters'.

Wie zijn de broeders en zusters die worden aangesproken? Hier gaat het om de armen die te lijden hebben van de onderdrukking door de rijken in het vorige gedeelte. Die broeders worden opgeroepen om het geduld te bewaren. In de SV staat 'lankmoedig' zijn. Wees lang-van-moed, houdt de moed erin tot de komst van de Heer. Jakobus onderstreept zijn oproep met een voorbeeld uit het leven dat de arme arbeiders ongetwijfeld kennen. Het voorbeeld van een landman die geduldig wacht op de vroege en de late regen. Het Midden Oosten kent twee regenseizoenen met daartussen een droge en zonnige periode. Als het land bewerkt en bezaaid is, wordt er een milde regen verwacht, dat is de *vroege* regen, die het zaad doet opschieten. En kort voor de oogst komt er een overvloedige regenval, de *late* regen, om de vruchten zwaar en rijp te maken. De landman zal met oogsten moeten wachten totdat deze late regen is gevallen. Alleen dan kan er geoogst worden. Net

zoals de landman geduldig moet wachten op de late regen, mogen de broeders en zusters die te lijden hebben wachten op de komst van de Here Jezus. Zij mogen zich oefenen in geduld en moeten hun hart versterken. Hier zit weer een tegenstelling in met het vorige gedeelte over de rijken. De rijken hebben – lezen we in vs. 5 – hun harten vetgemest, de armen moeten hun harten versterken. Dat versterken betekent zoiets als sterk staan in het vertrouwen dat de Here Jezus straks bij zijn komst recht zal doen.

In de eerste verzen zien we dat Jakobus de komst van de Heer vooral als vertroosting wil geven. Heb geduld, het komt goed, God gaat recht doen aan allen die met onderdrukking hebben te maken. Maar in het 9^e vers wordt de komst van de Heer ook als een waarschuwing gegeven. Het is te begrijpen dat de armen in hun druk wel eens het geduld verliezen en beginnen te mopperen of kwaad te spreken. Dat mopperen is niet bevordelijk voor wat Jakobus noemt 'het versterken van je hart'. Wie moppert staat zijn eigen geloofsgroei in de weg en bovendien knaagt gemopper ook aan de geloofsgroei van je broeder of zuster. Gemopper breekt het geloofsleven af. Dat mag trouwens ook wel een waarschuwing voor onszelf zijn. Mensen die mopperen over de gang van zaken in de kerk zijn bezig hun eigen geloof af te breken en het geloof van hun broeders en zusters. Daar waarschuwt Jakobus zijn lezers daar ernstig voor. Denk er om, als je moppert dan houd je er geen rekening mee dat de Rechter voor de deur staat. Hier zie je dus heel dicht bij elkaar dat Jezus' komst aan de ene kant troost is, de Bruidegom komt om zijn bruid, zijn gemeente, tot zich te nemen. Maar Hij is ook degene die recht zal gaan spreken. Ik denk dat balans hier een belangrijk woord is. Er zijn gelovigen die alle nadruk leggen op Jezus die komt om te oordelen de levenden en de doden. Tegen deze broeders en zusters mogen we zeggen dat de Here Jezus ook komt om zijn gemeente te verlossen. De bruiloft van het Lam zal een feestelijke ontmoeting zijn tussen de Heiland en allen die Hem liefhebben. Maar dat neemt niet weg dat Jezus ook Rechter is. En daarom mogen we ook diep eerbied voor Hem hebben en zullen we niet mogen doen alsof ons gedrag er niet toe doet. We hebben wel degelijk verantwoording af te leggen van ons gedrag. Vervolgens roept Jakobus nogmaals op om geduldig te blijven. Eerst gebruikt hij daarvoor het voorbeeld van de landman die wacht op de late regen, maar nu in vs. 10,11 gebruikt hij het voorbeeld uit het Oude Testament dat zijn Joodse lezere ongetwijfeld kennen, van de Oudtestamentische profeten. De Here Jezus haalt dit voorbeeld van de profeten ook al eens aan in de bergrede: *zalig zijt gij,*

wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. De profeten hebben het zwaar te voorduren gehad omdat zij trouw bleven aan de Heer, maar wie dat vandaag de dag overkomt mag weten dat voor hem hetzelfde geldt als voor de profeten, je loon zal groot zijn in de hemel.

Tenslotte wijst Jakobus zijn lezers op het voorbeeld van Job. Job die volhardde in zijn vroomheid, ondanks het verbitterde advies van zijn vrouw: *zeg God toch vaarwel en sterf.* Net zoals God een keer brengt in het trieste lot van Job door hem eerherstel en een dubbele zegen te geven, zo mogen de lezers van deze brief ook weten dat God het geduldig volharden beloont. Daaruit mag je als gelovige moed putten. We mogen lankmoedig zijn, lang-van-moed, we geven de moed niet op, want onze Heiland komt. Gods bazuin zal weldra klinken. Jezus komt in majesteit.

Amen.