

1 Petrus 1: 13-16

In de vorige overdenkingen over 1 Petrus heb ik verteld dat Petrus deze brief vanuit Rome heeft geschreven aan gelovigen in het huidige Turkije. Deze mensen hadden te lijden van vervolging en verdrukking door hun eigen volksgenoten. Ter bemoediging heeft Petrus zijn lezers erop gewezen hoe bijzonder de rijkdom is, die zij in Christus hebben ontvangen. Petrus onderbouwt het bijzondere van het heil dat we hebben ontvangen met twee argumenten. Het eerste is dat profeten tevoren door de Heilige Geest aangespoord over Christus schreven zonder Hem ooit gezien te hebben. Dat is bijzonder, Christus was immers nog niet verschenen.

Het andere argument is dat de lezers zelf zijn gaan geloven in Christus zonder Hem ooit gezien te hebben. Zij zijn tot geloof gekomen nadat Christus naar de hemel is opgevaren. Zij leven in geloof niet in aanschouwen.

En nu gaat Petrus verder in vers 13 naar de praktijk van het leven. Dat is wel typerend voor de schrijfstijl van Petrus. Eerst komen met een aantal heilsfeiten: Geweldig groot wat God gedaan heeft. En dan meteen een sprong maken naar de praktijk van het leven. Als de zaken er zo voorstaan, als we zo geweldig rijk zijn, dan wil ik jullie aansporen het vol te houden. Vandaar dat kleine woordje 'dus' in vs. 13. In de SV staat 'daarom'. Daarom krijgen jullie de volgende instructies. Het staat er gewoon als een opdracht.

Het eerste wat gezegd wordt is 'omgordt de lendenen van uw verstand'. Hier spreekt Petrus in figuurlijke zin. De lendenen omgorden betekent letterlijk 'een gordel om de heupen doen'. In de bijbelse tijd was het gebruikelijk dat mannen de slippers van hun bovenkleed bij de gordel indeden als zij op reis gingen of aan het werk moesten. Het volk Israel moest in Egypte de paasmaaltijd eten met de lendenen omgord. Dat wil zeggen, je moet zorgen dat je reisklaar bent. Dit omgorden van de lendenen wordt ook figuurlijk toegepast. Denkt u maar aan de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Paulus zegt daar dan dat we onze lendenen moeten omgorden met de waarheid. Petrus doet hier iets soortgelijks. Omgordt de lendenen van uw verstand. Zoals een loszittend kleed je kan belemmeren in je functioneren, zo kan verstand dat zich heen en weer laat slingeren en niet geconcentreerd is op Gods goede Woord je hinderen in je leven als gelovige. Vandaar ook de oproep van Petrus om nuchter te zijn. Nuchter is het tegenovergestelde van dronken. Wie dronken is denkt niet meer helder. Petrus roept op om helder te denken, om te onderscheiden waarop het

aankomt. We zullen dat woordje 'nuchter' nog wel vaker tegenkomen in de 1^e Petrusbrief. In 4:7 is nuchterheid een voorwaarde om te kunnen bidden en in 5:8 een voorwaarde om de duivel te kunnen weerstaan. In de tekst van vandaag is het nuchter en verstandig om je hoop te richten op de genade die gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Christus is de wederkomst van de Here Jezus. Als Jezus weerkomt zal dat voor gelovigen betekenen dat er genade gebracht wordt. Hier zegt Petrus nadrukkelijk dat de wederkomst van Christus voor gelovigen geen bedreiging is, maar het openbaar worden van Gods genade. Het is volkomen terecht dat we in onze gemeente benadrukken dat Jezus komt en dat we daar naar verlangen. Het is normaal dat de Bruid verlangt naar de Bruidegom. Dan zal zichtbaar worden waar gelovigen hun leven lang op hebben gehoopt. En het mooie is nu dat Petrus mensen die uitzien naar de komst van Christus nuchter noemt. Zelfs medechristenen willen mensen die rekening houden met Christus' komst nog wel eens een beetje zweverig noemen. Petrus gebruikt andere taal: dan ben je nuchter, dan heb je verstand omgord. Je bent gericht op de goede dingen.

Misschien is het nog wel even goed om aandacht te vragen voor het woordje 'gebracht'. De genade die gelovigen ontvangen krijg je, het wordt je gebracht, toebedeeld, die verwerf je niet zelf. Straks als Jezus komt is die genade er ten volle. Maar ook nu mogen we daar al iets van proeven. In 1:2 wordt gesproken over genade en vrede die zich vermenigvuldigd. Dat laat iets zien van groei, de genade wordt meer en meer.

Petrus roept ons dus op om ons te richten op de openbaring van Christus. En hoe doe je dat? Door heilig te leven. Volgens Petrus moet er een duidelijk verschil zijn tussen de vroegere levenswandel van zijn lezers en de levenswandel nu als gelovige. De vroegere levenswandel wordt de tijd van 'onwetendheid' genoemd. Toen had men geen weet van het Evangelie en men leefde dus ook als mensen die geen weet hadden van het Evangelie. Als iemand onwetend is, wil dat trouwens niet zeggen dat hij onschuldig is. Iemand die weigert zijn knieën te buigen voor Christus blijft onwetend, hij heeft er geen weet van hoe groot de rijkdom en genade is die Christus schenkt. Maar hij kiest er dan zelf voor om onwetend te blijven. De vroegere levenswandel heet dus de tijd van onwetendheid. De nieuwe levenswandel is een leven in gehoorzaamheid. Een gelovige gaat leven in overeenstemming met Gods geboden. De Here Jezus zei het ook zo: *wie mijn geboden bewaart is het die mij*

liefheeft (Joh. 14:15). Van gelovigen wordt een heilig leven verwacht. Heilig betekent 'apart gezet van de wereld', niet gelijkvormig aan de wereld. Letterlijk staat er zo iets als 'niet in het schema van de begeerten van je vroegere onwetendheid gaan'. Het woord 'begeerte' is in de bijbel bijna altijd een negatief woord. Denk maar aan de 10 geboden: u zult niet begeren uws naasten huis, vrouw, dienstknecht enzovoort. Maar begeerte is niet altijd negatief. Volgens mij is er niets mis mee als iemand zijn eigen vrouw begeert. En zo lezen we ook in 1 Timotheus, dat viel me weer op tijdens de ledenvergadering toen ik het onderwijs van Paulus over oudsten en diakenen voorlas, dat iemand die graag opziener wordt een voortreffelijke taak begeert. Dat is een positieve begeerte.

Begeren is graag willen hebben. Tijdens de tijd van je onwetendheid, toen je nog niet gelovig werd, zette je de zinnen op zaken die God niet wilde. Wie gelovig is geworden stelt andere prioriteiten, hij zet zijn zinnen op de geboden van God. Hij of zij probeert onder de leiding van de Heilige Geest naar Gods Woord te leven. Op die manier ben je heilig. Laat je zien dat onze God de Heilige is, de totaal andere.

En wie bij deze God wil horen mag het laten zien in zijn leven. Hij leeft nuchter, houdt rekening met Christus' komst en zijn levenswandel is anders. Geheel anders, want we hebben Christus leren kennen.

Amen.