

## Het gebed van de magiërs Matt. 2:1-12

Met de kerstdagen voor de deur ligt het voor de hand dat ik voor deze keer een gebed uitzoek die gebracht wordt aan de pasgeboren Jezus. Dit keer wil ik met u stilstaan bij de aanbidding die gebracht werd door de mensen die bij ons bekend zijn als 'de wijzen uit het oosten'. Een bijzondere geschiedenis die we lezen in Matt. 2. Hoe mooi waren de platen niet in de kinderbijbels van de drie mannen, die hooggezet op hun kamelen, onder de nachtelijke hemel Bethlehem naderden. Is het u ook opgevallen dat in het Schriftgedeelte van vandaag helemaal niet gesproken wordt over drie wijzen, en ook niet over kamelen trouwens. In de loop van de kerkgeschiedenis is er heel wat bij verzonnen. De Rooms Katholieke kerk heeft zelfs een feestdag 'drie koningen' ingesteld. Dat aantal drie is afgeleid van de drie geschenken, goud, wierook en mirre. En de namen Caspar, Melchior en Balthasar zijn pas in de 7<sup>e</sup> eeuw na Christus verzonnen. Het aantal wordt in de bijbel niet genoemd en er wordt ook niet over koningen gesproken en vinden dus geen enkele grond in de bijbel. En nog een detail, hebt u gezien dat de wijzen in vs. 11 een huis binnen gingen. Schilderijen en de beeldjes bij een kerststalletje doen ons geloven dat de wijzen ongeveer gelijktijd met de herders in de stal verschenen. Maar daar is geen sprake van. Jozef en Maria hebben allang een andere verblijfplaats gevonden. Ze bevinden zich nu in een huis. Nu we het toch over de stal hebben. Wist u dat ook de os en de ezel pas later een plaats in die stal hebben gekregen. Weet u waar de os en de ezel vandaan komen? Uit Jesaja 1:3: *een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israel heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht.* De os en de ezel bij de kerststal zijn bespottingen van de christelijke kerk aan het adres van het volk Israel omdat zij de Messias niet herkend hebben, terwijl de os en de ezel de krib van de meester zouden kennen.

We gaan weer terug naar de wijzen uit het Oosten. Als je vanuit Jeruzalem een rechte streep trekt naar het Oosten, dan kom je uit in Babel. We mogen aannemen dat de wijzen daar vandaan kwamen. De NBV heeft het niet over wijzen maar over magiërs. En dat is ook de letterlijke vertaling van het Griekse woord in de grondtekst. We hebben dus helemaal niet met koningen te maken maar met sterrenkundigen, astrologen uit Babel. Daar hebben we niet bepaald positieve associaties bij. Denkt u maar aan Deuteronomium 18:10: *onder u zal niemand worden aangetroffen die waarzeggerij pleegt, geen uitlegger van voortekenen, of tovenaar....* En ook Jesaja

47:13: *...laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal....* Het is net alsof je bij de kapper of de tandarts de Story zit te lezen. De wijsheid van Babel is nog altijd springlevend. Elke horoscoop is een rechtstreekse erfenis van de magiërs uit Babel die op reis gingen naar Bethlehem en ook van de geleerden die in de tijd van Daniël niet in staat waren de droom van Nebukadnezar uit te leggen.

Nu kan de invloed van Joodse ballingen die honderden jaren in Babel hebben geleefd en de invloed van Daniël in het bijzonder best van grote invloed zijn geweest op die magiërs in Babel. Die droom van Nebukadnezar over dat beeld met dat gouden hoofd, met borst en armen van zilver, buik en lendenen van koper, benen van ijzer en voeten van ijzer en leem eindigt immers met een steen die het beeld omver gooit. De God van Israel gaat een koninkrijk oprichten dat nooit vergaat. Na het rijk van Babel, zijn er al weer verschillende rijken geweest en verdwenen. De Perzen, de Grieken en nu de Romeinen. Wie weet, waren dankzij deze droom de ogen in Babel nu op Israel gericht. Op welke manier deze sterrenkundigen uit de sterren hebben opgemaakt dat die Koning geboren was, weten we niet. Wat we wel weten is dat ze, zodra ze het waarnamen in de sterren, op weg zijn gegaan. En zo kwamen ze in Jeruzalem. Bij Herodes, de Edomiet, nakomeling van Ezau. Toen Herodes hoorde van deze magiërs wat ze kwamen doen ontstelde hij en heel Jeruzalem met hem. De komst van deze magiërs ging niet bepaald ongemerkt voorbij. Het Sanhedrin, de Joodse raad het stadsbestuur, werd erbij gehaald om uit te leggen waar de Messias geboren zou worden. Nu dat wisten ze wel. Dat staat in Micha 5:1,2. Bethlehem Efrata....daar zal de heerser over Israel geboren worden. Wel leerzaam, hoe de reactie van de verschillende mensen op deze boodschap is. Herodes reageert vijandig. Hij verzet zich en wil maar één ding, deze Joodse concurrent uitroeien. En dat hij daar niet voor zou terugdeinzen blijkt wel uit het feit dat deze Herodes drie van zijn eigen zonen heeft laten ombrengen. Maar het Sanhedrin, de Joodse leiders, die zo bijbelvast meteen wisten te vertellen dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, waren onverschillig. Ze kenden de Schrift, maar kwamen niet in beweging. Voor deze Joodse leiders was het onmogelijk om een boodschap aan te nemen van een heidense magiër. Terwijl de afstand van Jeruzalem naar Bethlehem een peulenschil was in vergelijking met de reis die de magiërs hadden afgelegd. Maar die heidense magiërs reageerden met geloof. Zij

hadden een verre reis gemaakt vanuit Babel en waren vastbesloten het kind te vinden. Wat een contrast.. Zo gingen de wijzen op weg naar Bethlehem. De ster wees hen de weg en bracht hen naar het huis van Jozef en Maria. En daar vonden zij het kind Jezus. Daar lieten zij hun geschenken achter. Geschenken die Jozef en Maria trouwens tijdens de vlucht naar Egypte nog wel goed van pas zullen zijn gekomen. En gelukkig maakt de Here God deze wijzen duidelijk dat ze niet terug moesten gaan naar Herodes. En zo verdwenen de magiërs weer uit het verhaal en uit onze bijbel. Meer weten we niet over hen.

Nu is de meest gangbare opvatting dat de wijzen in Bethlehem kwamen, direct na de geboorte van Jezus. We hebben net al gezien dat Jozef en Maria inmiddels in een huis wonen. Tegenwoordig geloven veel uitleggers dat het kind Jezus al een jaar of twee zal zijn geweest toen zij aankwamen. Dit is af te leiden uit het feit dat Herodes nauwkeurig heeft nagevraagd (vs.8) wanneer de ster aan de hemel verscheen en hij later besloot alle jongetjes van twee jaar oud en daar beneden om te brengen.

Dit sluit ook beter aan bij de beschrijving van de geboorte van Jezus in Lukas. Lukas vertelt wel van de geboorte, de herders en daarna de besnijdenis en de gebeurtenis met Simeon en Hanna in de tempel in Jeruzalem en dan de terugkeer naar Nazareth. Het ligt niet voor de hand dat Jozef en Maria nog in Jeruzalem zijn geweest, nadat de wijzen op bezoek zijn geweest. En toch was het kind Jezus al minstens veertig dagen oud zijn bij de gebeurtenissen in de tempel, omdat de dagen van de reiniging inmiddels voorbij waren. Stel dat de wijzen in de kraamtijd op bezoek zijn geweest bij Jozef en Maria, dan was Jeruzalem toen de tijd van de reiniging voorbij was absoluut niet meer veilig voor hen.

Nu vermeldt Lukas bovendien dat Jozef en Maria zich na deze gebeurtenis in de tempel in Nazareth vestigden. Hoe moeten we dit nu zien?

Het meest voor de hand liggend is dat Jozef en Maria zich eerst een poosje in Bethlehem hebben gevestigd nadat zij aan de verplichtingen in de tempel hadden deelgenomen. Toen hebben de magiërs uit het oosten hen bezocht. Daarna zijn ze gevlucht naar Egypte vanwege de kindermoord in Bethlehem en na de dood van Herodes hebben zij zich weer gevestigd in Nazareth. In het evangelie van Lukas lijkt het dat Jozef en Maria na het opdragen in de tempel meteen in Nazareth zijn gaan wonen, maar in werkelijkheid wordt er dus een grote sprong gemaakt in de tijd.

Die magiërs uit Babel staan in deze geschiedenis in schril contrast met de Joodse leiders. Een patroon wat in de evangeliën steeds weer terugkeert. De afwijzing en de onverschilligheid van de leiders van het volk en de verrassing dat de heidenen mogen delen in het heil. Zo kwam de Here Jezus in de wereld. Hij kwam tot het Zijne, maar de zijnen namen hem niet aan. Maar heidenen, mensen uit de andere volken, die hem wel aannamen kregen het recht om kind van God genoemd te worden. En daarom mogen wij nu delen in het heil dat onze Heiland bracht in de wereld en zijn we vandaag weer samengekomen in Zijn naam, om in gebed alles bij onze hemelse Vader neer te leggen. Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, die Koning! Amen