

Lezen Richteren 16:23-31

Ooit ben ik de meditatie op de bidstond begonnen met het behandelen van allerlei verschillende gebeden in de bijbel. We hebben naar het onderwijs van de Here Jezus over het Onze Vader gekeken, we hebben gekeken naar het gebed van Nehemia en hoe God hem daarna inschakelt om de verwoeste stad Jeruzalem te herbouwen. We keken naar het gebed van David, bij de inzameling voor de bouw van de tempel. En de vorige keer keken we naar het gebed van Jabes. Jabes bad om uitbreiding van zijn gebied. Geen gebed om meer succes, maar een gebed om vervulling van Gods beloften. Vandaag wil ik met u kijken naar het gebed en het leven van Simson.

Als kind vond ik deze Simson altijd een prachtig figuur. Dat spreekt aan, zo'n sterke kerel. Verschillende keren wordt hij vastgebonden, maar elke keer weer rukt hij zich los en rekt af met de vijanden van Gods volk. Uiteindelijk laat hij zich verleiden door een vrouw om z'n geheim bekend te maken en wordt hij gevangen genomen. Met uitgestoken ogen moest Simson in de gevangenis een molen laten draaien. Uiteindelijk lieten de Filistijnen hem als volksvermaak nog een keer opdraven op het offerfeest voor hun god Dagon. Daar, aan het eind van z'n leven bidt Simson dan nog één keer om kracht en die kracht krijgt hij ook. Alle stadsvorsten van de Filistijnen waren aanwezig. De tempel van Dagon was afgeladen vol. Ook op het dak bevonden zich 3000 mensen. Duizenden Filistijnen vonden de dood. En ook Simson liet het leven. God bevrijdde Israël van de Filistijnen die hen 40 jaar lang hadden onderdrukt.

Toen ik wat ouder werd, kwam ik er achter hoe het hele verhaal van Simson in Richteren stond. Ik was verbaasd over Simsons leven. Hoe kon het dat een man, die vanaf z'n geboorte aan God gewijd was, wilde trouwen met een Filistijnse? Hoe kon het dat een of andere weddenschap de aanleiding was voor de dood van 30 Filistijnse mannen? Hoe was het mogelijk dat Gods eigen volk Juda Simson niet herkende als richter? Simson had al met veel vijanden afgerekend en toch kwam men om hem uit te leveren. Hij heeft altijd in z'n eentje de strijd aangeboden met de Filistijnen. Wel humor trouwens, dat er 3000 mannen uit Juda nodig waren om met Simson te gaan praten. Simson liet zich binden en uitleveren aan de Filistijnen. Maar nadat Simson zich had losgerukt sloeg hij met een ezelskaak maar liefst duizend Filistijnen dood. Ook toen zag Juda hem niet als degene die hen zou verlossen. Men was daar blind voor. En hoe was het mogelijk dat Simson, die vanwege zijn wijding aan God geen wijn mocht drinken en z'n hoofdhaar niet mocht afknippen, wel

doodleuk een prostitué bezocht in Gaza? En dat ging ook nog niet bepaald onopvallend. Want men sloot de hele stad af om hem gevangen te nemen. En hoe was het mogelijk dat Simson zich liet verleiden door Delila om zijn geheim te vertellen, terwijl ze al drie keer geprobeerd had om hem uit te leveren? Die Delila kreeg daar trouwens wel het buitensporig hoge bedrag van honderd jaarlonen van een stadsvorst voor aangeboden. Een wonderlijk figuur, deze Simson. Zijn levenswandel, zijn wandel met God is heel vaak geen voorbeeld voor ons. Je krijgt de indruk te maken te hebben met iemand die z'n eigen gang gaat. Die nauwelijks beseft van wie hij die kracht heeft gekregen. Iemand die geen ernst maakt met z'n aan God gewijd zijn. En toch wil God deze Simson gebruiken. Dat is ook wel weer het mooie. Geen vrijbriefje om maar raak te leven, maar God maakt niet alleen gebruik van supergelovigen, maar mensen met fouten en gebreken. Dat zie je vaker in de bijbel. Denk maar aan Noach die te veel dronk, denk maar aan Abram die loog over z'n vrouw, denk maar aan de overspelige David in wiens gezin het ook al een rommeltje was, denk ook maar aan de apostelen van de Here Jezus die zelfs na de opstanding nog twijfelden en zo zien we dat ook bij Simson.

Toch is er nog wel meer te zeggen over het leven van Simson. Zoals bij meer Oudtestamentische figuren zien we ook in het leven van Simson parallellen met het leven van de Here Jezus. Eerst al bij Simsons geboorte. We lezen dat Simsons geboorte is aangekondigd door een engel. Er verscheen een engel aan de vrouw van Manoah en vertelde haar dat ze zwanger zou worden van een zoon. Deze jongen zal op een bijzondere manier aan God gewijd zijn. Hij mag geen wijn drinken en zijn haar mag niet worden afgeknipt. Hier zien we trouwens ook overeenkomsten met de aankondiging, de geboorte en het leven van Johannes de Doper. Ook hij dronk geen wijn en liet zijn haar groeien. Bij Simson wordt gezegd dat hij een begin zal maken met de verlossing van Israël. Ook de Here Jezus werd aangekondigd door een engel. Bij Jezus wordt niet gezegd dat hij een begin zal maken met de verlossing van Israël, maar dat Hij op de troon van David zal zitten voor eeuwig. Zijn koningschap zal geen einde nemen.

Een tweede overeenkomst is dat wonderlijke gevecht met die leeuw. Met zijn blote handen weet hij een leeuw uiteen te scheuren, zoals men in die tijd een bokje uiteen scheurt. De bijbel spreekt over de tegenstander van God ook als over een leeuw. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Deze brullende leeuw heeft vast gedacht dat hij Jezus te pakken had op Golgotha, maar Jezus overwon. En straks zal deze overwinning definitief zijn, als Jezus hem in de poel van het vuur zal werpen.

Een derde overeenkomst tussen Simson en Jezus is, dat beiden door hun eigen volk werden uitgeleverd aan de vijand. Simson werd gebonden met nieuwe touwen en uitgeleverd aan de Filistijnen. Jezus werd gevangen genomen door de Joodse overpriesters, de oudsten en de hoofdlieden van de tempel, zijn eigen volksgenoten en ze gaven Hem over aan de Romeinen.

De laatste overeenkomst is de dood van Simson. Door zichzelf op te offeren bevrijdde Simson zijn volk van de vijand. Simson bad: "Here HERE, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God, opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreke". Hoewel Simson het vooral had over het wreken van z'n ogen verhoort God zijn gebed wel. Ook hier zie je weer dat God met een kromme stok recht slaat. God gebruikt Simsons dood om af te rekenen met de Filistijnse overheersing. Alle stadsvorsten en duizenden Filistijnen komen om het leven en Gods volk wordt zodoende bevrijd.

Ook de dood van de Here Jezus was een bevrijding voor Gods kinderen. Jezus' dood aan het kruis van Golgotha is een overwinning over de overheersing van de vijanden van de mens sinds de zondeval van Adam en Eva. De satan, de zonde en de dood werden verslagen door onze Heiland en zo mogen wij nu al in de overwinning leven. Een overwinning die straks bij Jezus' wederkomst definitief zal zijn. Ook Jezus bad een gebed voor Hij stierf. Hij bad niet, zoals Simson om wraak, maar Hij bad: "Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen!"

Zo kennen we onze Here Jezus. Niet een verlosser die ook z'n gebreken had. Dat gold voor zijn voorlopers, de richters, de koningen en de profeten. Hij was God in het vlees. Zonder zonde. Een vlekkeloos Lam. Hij kwam niet in de eerste plaats om Israël te verlossen van de Romeinse bezetters. Hij kwam om de schepping te bevrijden van zijn bezetters. Hij kwam herstel brengen. Shalom. Hij is de Vredevorst. Wat een voorrecht dat we deze Koning van Shalom mogen kennen. Wat een voorrecht te mogen delen in de verlossing die Hij bracht. Wat een voorrecht om als broers en zussen van deze grote Zoon, kind aan huis te mogen zijn bij onze Hemelse Vader.

Amen.