

## **Bidstond: II Koningen 20:1-12 – Hizkia**

Vanavond willen we opnieuw stilstaan bij een gebed van een bijbels figuur. Dit keer het gebed van Hizkia. De naam Hizkia betekent 'mijn sterkte is de HERE'. Hoewel Hizkia's vader Achaz zijn zoon een naam gaf waaruit vertrouwen op God sprak, deed hij wat kwaad is in de ogen van de HERE. Van de nakomelingen van David zijn eigenlijk maar twee koningen aan te wijzen die net als David deden wat goed was in Gods ogen en dat waren Josia en deze Hizkia. Dat bleek uit een aantal dingen. Hizkia verwijderde de offerhoogten, verbrijzelt de gewijde stenen, hakt de gewijde palen om en ook vernietigt hij de koperen slang die Mozes gemaakt had. Deze slang had Mozes gemaakt toen het volk in de woestijn te maken had met een slangenplaag. Iedereen die naar deze slang keek mocht genezing ontvangen. Deze slang is bewaard gebleven, maar nu was het volk gaan offeren voor deze slang en een beeltenis maken van God om die te aanbidden had God nadrukkelijk verboden in de 10 geboden. Hizkia voerde als het ware een reformatie door, een terugkeer naar de HERE. Hij hield zich evenals zijn voorvader David aan de wet van Mozes. Ook komt hij in opstand tegen het enorme rijk van Assur.

Hizkia leefde in een spannende tijd. Hij was als nakomeling van David dus koning over het tweestammenrijk maar in het begin van zijn regering heeft in het 10 stammenrijk na een driejarige belegering van de stad Samaria de deportatie plaatsgevonden van het volk Israël door Assur. Nu Hizkia in opstand was gekomen tegen Assur lag het voor de hand dat ook Jeruzalem belegerd zou gaan worden. Als de Assyriërs een dreigende brief laat bezorgen bij Hizkia scheurt Hizkia zijn kleren en gaat met de brief de tempel in. Hij spreidt de brief uit voor het aangezicht van de HERE en ging in gebed. Ook stuurt hij een afvaardiging naar de profeet Jesaja. Jesaja geeft een korte en krachtige boodschap. Hizkia hoeft niet te vrezen voor de vijand. De koning van Assur zal niet in de stad Jeruzalem komen. Hij zal er geen pijl afschieten. In de daaropvolgende nacht werden 185.000 man in het leger van Assur gedood door de Engel des Heren. Toen de Assyrische koning Sanherib de lijken zag, vertrok hij weer richting Ninevé. Sanherib zou nooit meer terugkomen. Want toen hij later neerboog in de tempel van zijn god Nisrok werd hij gedood door zijn eigen zonen. God regeert en Hij is machtiger dan de goden van de andere volken. Jeruzalem krijgt voorlopig een ander lot dan Samaria.

Niet lang daarna werd Hizkia ziek. Hij was nog maar 39 jaar oud. Dit is na te rekenen omdat in II Kon. 18: 2 staat dat Hizkia 25 jaar oud was toen hij koning werd en in totaal 29 jaar regeerde. Na zijn ziekte mocht hij nog 15 jaar leven, dat betekent dat hij na 14 jaar geregeerd te hebben ziek werd. Hij was dus nog zeer jong toen hij ziek werd. Jesaja komt hem zeggen dat hij toebereidselen moet treffen voor z'n sterven. Waarschijnlijk wil dit zeggen dat hij over zijn opvolging moest gaan nadenken. En dat zal hem ongetwijfeld gedeprimeerd hebben gemaakt. Want op dit moment had Hizkia nog geen zonen. Dat kunnen we ook narekenen, want in II Koningen 21:1 staat dat Manasse, Hizkia's zoon en opvolger 12 jaar oud was toen hij koning werd. Hij was dus nog niet geboren toen Hizkia ziek werd. Dat was op het moment van z'n troonbesteiging minimaal 15 jaar geleden. Wat een verdriet zal deze vrome koning Hizkia gehad hebben bij dit bericht. Want een lang leven werd als een zegen van God gezien en kinderloos sterven werd als een straf van God ervaren. Toen Hizkia dit slechte nieuws vernam, keert hij zijn gezicht naar de muur en bidt tot God. Hij herinnert God er aan dat hij met een trouw en toegewijd hart de Here God heeft gediend. En Hizkia weent luid. Jesaja is nog maar net weg of hij krijgt van God de opdracht terug te gaan naar Hizkia. Hij mag hem twee blijde boodschappen brengen. In de eerste plaats mag hij vertellen dat Hizkia nog 15 jaren extra te leven krijgt. Hij zal overmorgen al weer in staat zijn om naar de tempel te gaan. En de tweede boodschap die hij mag brengen is dat Hizkia en de stad Jeruzalem gered zullen worden uit de macht van Assur. God verhoort deze gebeden niet om wie Hizkia is, maar omwille van Zijn eigen naam en omwille van de belofte die God heeft gegeven aan David.

Het is niet voor niets dat Jesaja deze dubbele boodschap moet brengen aan Hizkia. Blijkbaar is er verband tussen het uitstel wat Hizkia krijgt en het uitstel wat het tweestammenrijk Juda krijgt. In de bijbel komt het ook voor dat het leven van een knecht van God het lot van het volk moet uitbeelden. Denk maar aan Hosea, die moest trouwen met een prostituee, om zo de verhouding tussen God en het volk Israel uit te beelden. Als het leven van Hizkia inderdaad symbool staat voor het volk, dan valt het beter te begrijpen dat Jesaja twee keer moet komen bij de zieke Hizkia. Eerst met een aankondiging van sterven en daarna met een boodschap van uitstel. Dit past goed bij Juda, dat vaak gewaarschuwd moest worden door God, maar ook

op gebed uitstel kreeg tot de Babylonische ballingschap. Vervolgens geeft Jesaja de opdracht een vijgenkoek op het gezwel te leggen, waarop Hizkia geneest. Er zijn wel theorieën over de werking van zo'n vijgenkoek, die zou als een soort trekpleister werken, maar we mogen aannemen dat God wonderbaarlijk ingreep. Alhoewel menselijke medicijnen en goddelijke genezing elkaar niet hoeven uit te sluiten. Toen vroeg Hizkia een teken dat hij werkelijk genezen zou. Volgens onze NBG vertaling bad Jesaja of God de schaduw 10 treden achteruit wil laten gaan op de trap van Achaz. Volgens de NBV vertaling ging de schaduw 10 graden terug op de zonnewijzer van Achaz. Hoe dan ook, God deed een duidelijk wonder om Hizkia te overtuigen dat Hij zijn woord zou houden. Dit hoeft ons niet te bevreemden. Hizkia kreeg immers in korte tijd eerst een aanzegging dat hij zou sterven en daarna de mededeling dat hij mocht blijven leven. Geen wonder dat hij heen en weer werd geslingerd. We moeten in dit geval dan ook niet denken aan ongeloof van Hizkia, maar van een geloof dat naar versterking verlangde. Voor Hizkia was het vragen naar een teken niet vreemd. Hij wist vast dat dezelfde profeet Jesaja die nu voor hem stond, ooit ook aan zijn vader Achaz een teken aangeboden had (Jesaja 7:11). Achaz weigerde dat echter. Dat vragen om een teken komen we in het Oude Testament wel vaker tegen. Zo vroeg bijvoorbeeld de knecht van Abraham om een teken toen hij een vrouw voor Izaäk moest gaan zoeken. Hij zou aan de meisjes bij de waterput te drinken vragen. Het meisje dat zou zeggen: drink en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, zou bestemd zijn voor Izaäk. En zo gebeurde het ook. Ook Gideon vroeg om een teken tot God hem riep om Israel te verlossen van de Midianieten. De Engel des Heren die hem verscheen, heeft toen het vlees en brood dat Gideon voor hem neerlegde met zijn staf aangeraakt, waarna het vlees en brood door vuur werd verteerd. Met dit teken had God aan Gideon al duidelijk gemaakt dat hij Gideon wilde gaan gebruiken. Toch waagde de twijfelachtige Gideon het later nog een keer om twee keer een teken te vragen. Het legde een vlies op de dorsvloer. Als de volgende morgen het vlies vochtig zou zijn en het land droog zou hij geloven dat hij geroepen werd. Toen dit echter gebeurde vroeg hij of het de volgende morgen andersom mocht zijn. Het vlies droog, en het land vochtig. Ook dit gebeurde.

Persoonlijk geloof ik dat het niet fout is om God te vragen om een teken. We hebben allemaal wel momenten waarop we de leiding van God zoeken. Als God echter

duidelijkheid heeft gegeven, moeten we niet nog eens een teken vragen. En al helemaal niet God voorschrijven wat er moet gebeuren. Dan gaat het op manipulatie lijken. We mogen best om leiding en duidelijkheid vragen, maar laat God dan zelf maar bepalen hoe hij dat doet. Bij mijzelf werkt dat vaak via de bijbel. Toen Marja en ik duidelijkheid zochten, 18 jaar geleden, of we bij Agapè moesten gaan werken, spraken de teksten die volgens ons leesrooster aan de beurt waren op een bijzondere manier. Ook hebben we het als leiding van God ervaren dat ik bij mijn bevestiging als voorganger hier in de gemeente 1 Cor. 15:58 mee kreeg van dominee Kruithof. *'Weest standvastig onwankelbaar en ten allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here'*. Deze tekst had ik namelijk ook meegekregen toen ik bij Agapè begon en hangt sindsdien boven mijn bureau en staat voor in mijn bijbel.

Ik heb het altijd als indrukwekkend ervaren hoe God betrokken is bij het persoonlijke leven van mensen. Dat geldt voor de zieke Hizkia, dat geldt voor mij en dat geldt voor u. En in die wetenschap mogen we ook vanavond alles bij de Here God neerleggen. Onze zieken, ons verdriet, onze zorgen, onze gemeente en alles wat in de wereld speelt. God hoort, God verhoort en we mogen Hem kennen als de God die nooit loslaat en al zijn beloften waarmaakt.

Amen.