

Bidstond Prediker 3: 16-22 HSV

Vandaag wil ik graag verder gaan met de bespreking van het bijbelboek Prediker. Ik heb een vorige keer al wel aangegeven dat Prediker met een 'onderzoek naar de zin van het leven' bezig is. Hij observeert het leven onder de hemel, onder de zon. Bij het lezen van de observaties van Prediker moet je dat steeds in gedachten houden. Prediker heeft het over het leven hier beneden. Het zijn z'n conclusies over dit aardse leven, zonder dat je verder kijkt dan dit aardse leven. Het leven hier, zonder besef van de nieuwe hemel onder de nieuwe aarde is ijdel, zinloos, lucht en leegte.

In de tekst van vandaag kijkt Prediker naar de rechtspraak op aarde. Prediker, Salomo, was zelf een genie op juridisch gebied, op het gebied van de rechtspraak. Zijn Salomo's oordeel is wereldberoemd. In 1 Koningen 3: 16-28 lezen we hoe twee vrouwen bij hem kwamen, met ieder een kind. Maar één van de kinderen was gestorven. En beide vrouwen beweerden dat het levende kind haar toebehoorde. Salomo stelde toen voor om het levende kind dan maar in tweeën te snijden en ieder de helft van het kind te geven. De ene vrouw ging akkoord met dit oordeel. Dan allebei maar geen levend kind. Maar de echte moeder protesteerde. Zij zou liever zien dat haar kind aan de andere vrouw geschonken zou worden dan dat haar kindje zou sterven. Zo werd bekend wie de echte moeder van het levende kind was en deze vrouw mocht haar kindje meenemen. Het hoofdstuk sluit af met de opmerking dat de wijsheid van God in Salomo was om recht te doen.

Salomo was een oprechte rechter die naar Gods bedoelingen wilde rechtspreken. Maar vandaag kijkt hij rond in de wereld om hem heen en dan ziet hij dat zelfs op de plaats waar recht gedaan zou moeten worden onrecht, goddeloosheid bedreven wordt. Met deze constatering laat Prediker zien dat het onrecht overal is doorgedrongen. Als zelfs de rechters krom spreken, van wie mogen we dan nog iets goeds verwachten.

In vs. 17 haalt Salomo het 1^e vers van hoofdstuk 3 nog eens aan. *Alles heeft z'n uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd....* Maar nu plaatst hij de manier waarop rechtgesproken wordt in die context. Inderdaad, zo lang de tijd niet is aangebroken dat God zal gaan rechtspreken is het droevig gesteld met de rechtspraak onder de zon, onder de hemel. Nu wil Salomo ons even verder laten kijken dan het leven hier in het ondermaanse. We moeten beseffen dat God het laatste woord heeft. Ik herinner me dat we met ons gezin in Normandië waren. U weet wel de omgeving waar de invasie heeft plaats gevonden. D-day (dag van de beslissing). We bezochten daar de Amerikaanse oorlogsgraven maar ook de oorlogsgraven van de gesneuvelde Duitsers. En op de Duitse begraafplaats in La Cambe stonden op een gedenkteken deze woorden geschreven: "Gott hat das letzte Wort" (God heeft het laatste

woord). Op deze wereld gebeurt, zelfs in naam van het recht, onnoemelijk veel onrecht, maar God zal recht doen. Ook dat is Evangelie! Het feit dat Jezus komt om te oordelen te levenden en de doden is geen bedreiging maar goed nieuws. Er gaat recht gedaan worden! God heeft het laatste woord. Er komt een nieuwe aarde waar gerechtigheid – daar zit het woordje recht in - woont. Maar wie niet verder kijkt dan het leven hier kan alleen maar concluderen dat het leven ijdelheid is.

Salomo gaat nog verder met z'n observaties. Hij kijkt nu naar het einde van het mensenleven. Ook nu blijft hij heel bewust eerst hangen in dat wat voor ogen is. Wie niet verder kijkt dan z'n neus lang is moet concluderen dat een mens niet meer voorstelt dan een dier. Voor mens en dier geldt dat ze hetzelfde lot ondergaan. Zij ontvangen dezelfde levensadem van God en ze blazen op dezelfde manier hun laatste adem uit. Daarin is geen verschil. Mens en dier zijn niet meer dan stof: alles is uit stof geworden, alles keert weer tot stof. Zo gaan mens en dier zonder onderscheid naar dezelfde plaats, de aarde. Beiden zijn aan de vergankelijkheid prijsgegeven.

Maar ook nu weer geldt dat we hier met geloofsogen naar moeten kijken. Als je alleen maar ziet wat voor ogen is, ja, dan kun je niet anders concluderen dat er tussen mens en dier geen verschil is. Voor veel mensen roepen deze waarnemingen associaties op met de bevindingen van de biologie van vandaag, waaruit zou blijken dat de mens zich in biologisch opzicht niet fundamenteel van zoogdieren onderscheidt. Ook bij die vaststelling is de menselijke waarneming leidend. Wie echter vanuit de Gods perspectief naar de verschillen tussen mens en dier kijkt kan niet om Gods handelen bij de schepping heen, waarbij nadrukkelijk vermeld wordt dat de mens zich onderscheidt van de dieren. De mens is geschapen naar Gods beeld. En daarom is ook het sterven van een mens niet gelijk aan het sterven van een dier. De levensgeest van een mens keert terug naar God. En God zal die gestorven mens op Zijn tijd weer doen herleven. Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat dit zal gebeuren als Jezus verschijnt op de wolken. In een oogwenk zullen allen die in Christus gestorven zijn opstaan om voor altijd bij de Heer te zijn.

Vandaag wil Prediker ons bewust maken dat het leven hier beneden laat zien dat zelfs de rechterlijke macht is aangetast door onrecht en dat uiteindelijk ieder mens dezelfde weg als de dieren gaat. Maar hij wil ons oog ook richten op de nieuwe tijd. God gaat rechtzetten wat krom is en Hij zal zijn overleden kinderen weten te vinden. Goddank.....er is meer dan het leven onder de zon. Maar je moet er wel oog voor hebben! AMEN