

1 Johannes 2: 24-29

Vorige keer heb ik met u nagedacht over de antichristen, die de gemeente bedreigen. Anti-christen zijn tegen Christus. Zij loochenen dat Jezus de Christus, de Messias is. Het opmerkelijke is dat Johannes er wijst dat deze antichristen niet van buiten komen, maar dat zij van binnenuit komen. Zij zijn immers van de gemeente uitgegaan (19) en uitgaan kan alleen als ze eerst binnen waren.

Daarom, zegt vs. 24, is het van grootste belang dat de lezers het onderwijs aangaande Jezus dat ze ontvangen hebben, vasthouden en niet prijsgeven. Johannes had in zijn Evangelie al geleerd dat Jezus het Woord is, het Woord dat God is en vlees – dwz mens – geworden is. En dankzij deze Here Jezus, die nu in hemel is, is er vergeving mogelijk. Hij is de verzoening voor onze zonden (2:2). Die Here Jezus bidt en pleit voor ons. Hij is onze voorspraak (2:1). Het Griekse woord voor voorspraak wordt in het Johannes Evangelie ook voor de Heilige Geest gebruikt. Meestal wordt het dan vertaald met 'trooster'. In het Grieks staat daar hetzelfde woord. Vandaar dat de NBV vertaling op beide plaatsen met 'pleitbezorger' vertaald. De Heilige Geest is onze pleitbezorger hier op aarde, Hij werkt in onze harten, Hij werkt in de gemeente, de Here Jezus is onze pleitbezorger in de hemel. Hij bidt en pleit voor ons bij de vader. Hij staat voor onze redding in.

Dat onderwijs moeten Johannes' lezers vasthouden. We zijn met God verzoend doordat Jezus mens werd, stierf aan het kruis, de dood overwon en nu in de hemel verblijft totdat het moment aanbreekt dat Hij terugkomt.

Wie zo vasthoudt aan Christus mag verzekerd zijn van het eeuwig leven (25). Eeuwig leven ontvangen is gekoppeld aan 'in de Zoon en in de Vader' blijven (24). In zijn evangelie schrijft Johannes (17:3): *dit nu is het eeuwige leven, dat wij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt.*

Als door mensen het onderwijs van Johannes en de andere apostelen aangaande Jezus wordt losgelaten verspeelt men niet alleen de gemeenschap, de relatie met God maar ook z'n toekomst: het eeuwige leven. Zo ingrijpend is dat.....

Dat wilde Johannes even kwijt met betrekking tot de antichristen die proberen de gelovigen op dwaalwegen te leiden en van de waarheid af te trekken. Meer wil Johannes er niet over zeggen. En dat is ook niet nodig, want zijn lezers hebben immers de Heilige Geest ontvangen (20). De Heilige Geest, schreef Johannes al in

zijn Evangelie, zal ons leiden in de volle waarheid (Joh.16:13). De Heilige Geest zal je inzicht geven als je met dwaalleraars te maken krijgt. Dankzij de Heilige Geest zijn gelovigen in staat om dwalingen te herkennen en de verkondigers als leugenaars te ontmaskeren.

Best opvallend hoezeer Johannes hier vertrouwt op de Heilige Geest. Hij gaat er zonder meer van uit, dat mensen die de Geest ontvangen hebben, heel goed in staat zijn waarheid en leugen te onderscheiden. Ik denk dat het ons vaak aan dat vertrouwen ontbreekt. We zijn vaak bang dat het niet goed gaat als je het aan de Geest overlaat. Die angst heeft er ook wel toe geleid, dat we in de loop der eeuwen de Heilige Geest een handje hebben willen helpen en huizenhoge schuttingen van artikelen en reglementen en bepalingen en besluiten om de kerken hebben gebouwd, waardoor ze nauwelijks nog een kant uit kunnen. Dat lijkt wel veilig, want als je geen kant uit kunt, kun je ook geen dwaalwegen inslaan. Maar dat je dan ook niet meer door de Geest geleid kunt worden wordt meestal niet als bezwaar gevoeld. Het is een illusie dat dergelijke schuttingen en omheiningen de gemeente kunnen beschermen en bewaren bij het eeuwige leven. Dat kan alleen de Heilige Geest! En als de Geest de leiding niet heeft, kun je met al je wetjes en regeltjes best orthodox in de leer blijven, maar dan zit er geen leven in, en stelt het uiteindelijk niets voor.

Johannes vertrouwt op de leiding van de Geest. Die Geest heeft geleerd in Christus te blijven, schrijft hij aan zijn lezers. Doe dat nu maar. Dan is het goed.

En die mensen, die mensen die leven onder de leiding van de Geest in relatie met Christus, hebben vrijmoedigheid als Christus geopenbaard zal worden. Voor mensen die altijd al met Christus leven is Zijn verschijning niets angstigs maar iets prachtigs. Die Here Jezus, met wie je gewandeld hebt, komt terug en dan zullen we Hem zien zoals Hij is, van aangezicht tot aangezicht. Voor wie Jezus kent is Zijn terugkomst een blij vooruitzicht. In veel kerken wordt bij de geloofsbelijdenis, iedere zondagmiddag voorgelezen dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En natuurlijk, is het waar dat Jezus terugkomt om te oordelen. Maar voor wie met Hem wandelt is Zijn terugkomst geen dreiging. Wie in Christus gelooft weet dat het oordeel over Zijn zonden allang geveld is. Tweeduizend jaar geleden, op Golgotha, onderging Jezus ons oordeel, droeg Hij onze straf, Hij nam alles van ons af, wat scheiding maakte en zette ons weer in een rechte verhouding met de Vader.

Bij de wederkomst wacht gelovigen geen oordeel, maar een omarming. De Bruidegom sluit Zijn geliefde bruid in Zijn goddelijke armen.

En daarom mag je vrijmoedigheid hebben. Niet omdat wij van die fijne, goede mensen zijn, maar omdat Jezus zo goed was, om hier op aarde te verschijnen als de Heiland der wereld om de weg naar het hart van de Vader te ontsluiten en de ban van de dood te verbreken. Christus is de rechtvaardige. Hij heeft in alles de wil van Zijn Vader gedaan. Wanneer wij ons door de Geest laten leiden, doen wij ook de rechtvaardigheid en dan Zijn we uit God geboren. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe gekomen. Sommige mensen vragen zich angstig af of ze wel ècht wedergeboren zijn, maar wie Christus liefheeft, wie Hem vertrouwt voor z'n redding, wie Hem erkent als Heer kan dat alleen maar doen omdat de Geest dat in je hart heeft bewerkt. En als de Geest dat in je hart heeft bewerkt, dan ben je wedergeboren, uit God geboren. Zo eenvoudig is het. Goddank!

AMEN