

## 1 Johannes 2: 15-17

Vorige keer heb ik uitgelegd dat Johannes verschillende generaties aanspreekt in de gemeente. De ouderen noemt hij vaders, en de jongeren jongelingen. Ik heb ook uitgelegd dat de kinderen in vs. 12 niet een aparte groep is, omdat Johannes de lezers iedere keer als kinderen aanspreekt. Dus de kinderen zijn de gelovigen van de gemeente samen. En de vaders en jongelingen zijn verschillende groepen onder de kinderen.

Johannes spoort in de tekst die we zojuist hebben gelezen de ouderen en jongeren samen aan om de wereld niet lief te hebben. Blijkbaar is deze verleiding er voor zowel de jongeren als de ouderen in de gemeente. we moeten echt niet denken dat de wereld harder aan de jongeren trekt dan aan de ouderen.

Maar wat bedoelt Johannes met de wereld?

Ik denk dat Johannes het niet zozeer heeft over dingen die op zichzelf slecht of zondig zijn. Met wereld bedoelt Johannes alles waar een mens mee bezig is en zich voor inzet, zonder God, los van God. Als de dingen van God worden losgehaakt, wordt het vanzelf een macht, een macht tegenover Hem en trekt het ons van Hem af. Op die manier kan je maatschappelijke carrière zo'n macht zijn. Is het fout om carrière te maken? Ik denk het niet. Is het fout om helemaal beheerst te worden door je carrière? Ik denk het wel. Iets dergelijks kan ook gebeuren met hobby's. Ik hou van voetbal. Is dat fout? Volgens mij niet. Het is echter wel fout om er helemaal door beheerst te worden. En op die manier kan iedere hobby een uit de hand gelopen hobby worden en je losmaken van het dienen van God. Dat is de wereld waartegen Johannes waarschuwt. Heb die wereld niet lief. Laat het geen bezit nemen van je hart. Want waar dat gebeurt wordt de liefde van de Vader doodgedrukt.

Wat Johannes bedoelt met de 'liefde des Vaders'(15) is niet helemaal duidelijk. Het kan twee dingen betekenen. De liefde die de Vader heeft voor jou, of de liefde die jij hebt voor de Vader. Ik laat het allebei maar overeind staan. Op het moment dat jouw hart vol is van de wereld-zonder-God, staat de liefde van God voor jou niet meer centraal in je leven en dan wordt je ook niet meer beheerst door de liefde van jouw kant voor de Vader. Liefde tot God en liefde tot de wereld kunnen niet samengaan. Je kunt geen twee heren dienen.

In het 16<sup>e</sup> vers geeft Johannes nog een nadere omschrijving van het leven in de wereld. Al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, de begeerte der ogen en

een hovaardig leven.

Ik weet niet waar jij aan denkt bij de begeerte van het vlees? Veel mensen neigen ernaar om hier meteen aan seksuele begeerte te denken. Naar mijn idee is dat te beperkt. Wie dat zegt doet alsof alle seksuele begeerte fout is en dat is niet zo. Alleen seksuele begeerte buiten de kaders van God is fout, binnen Gods kaders is het prachtig! God heeft ons mensen geschapen als seksuele wezens, dat is niet fout. Maar sinds de zondeval heeft de duivel van het mooiste het lelijkste gemaakt. Seks is iets geworden tot iets dat je neemt in plaats van iets dat je geeft uit liefde. Seks zonder liefde en trouw hoort wel bij die begeerten van het vlees. Maar dat is echt niet alles.

Vlees betekent hier niet lichaam, maar de totaliteit van het leven zonder God. Paulus heeft het bijvoorbeeld ook over een geestelijk mens en een vleeselijk mens (1 Cor. 3:1). De vleeselijke mens leeft werelds, de geestelijke mens leeft onder de leiding van Gods Geest. De begeerte van het vlees is ons verlangen de dingen buiten God om. Dat is dus meer dan seksueel verlangen alhoewel dat er dus wel onder kàn vallen. Voor de begeerte der ogen geldt eigenlijk hetzelfde. Het betreft alles wat je ogen begeren zonder dat je rekening houdt met God.

Tenslotte noemt Johannes een hovaardig leven. Hovaardig is trots, pronken en pralen met alles wat je hebt, protserig te koop lopen met alles wat je al begerend naar je hebt toegehaald. Dat kan zowel op een dure als op een bescheiden manier. Je kunt opschepperig van het ene tropische strand naar het andere vliegen en je kunt ook opscheppen over een auto die je voor een paar cent op de kop hebt getikt. Het is beiden hovaardig, trots.

Deze drie dingen passen niet bij God de Vader. Het is gestempeld door een leven los van God.

In het 17<sup>e</sup> vers wijst Johannes op het betrekkelijke van alles wat de wereld heeft te bieden. Al die dingen buiten God om waar we als mensen begerig achteraan kunnen rennen gaan namelijk voorbij. Want wat blijft er nu over van de dingen die je begeert. Niets ervan kun je namelijk vasthouden. Ik hou nog steeds van voetballen. Maar al voor mijn dertigste kwam ik erachter dat ik de jongeren niet meer kon bijhouden. Wie een maatschappelijke carrière als hoogste doel nastreeft zal ontdekken dat hij het niet volhoudt. Ook die slag zul je verliezen. Veel ouderen merken het in de omgang met moderne media. Het gaat zo snel. Je kunt er op wachten dat je voorbij gestreefd

wordt.

En wie gezondheid of slank zijn nastreeft zal het zelfde ervaren. Het gaat voorbij. De tijd zal je inhalen. Er is maar één ding dat voor altijd blijft. En dat is de wil van God doen en met Hem leven.

Dat noemt de Bijbel eeuwig leven. Dat is maar niet alleen een leven dat een eeuwigheid duurt, een eindeloos leven, maar het is ook een kwalitatief eindeloos goed leven. Want wie met God leeft voldoet aan zijn bestemming. Daar heeft God ons voor geschapen, om met Hem in relatie te leven. Johannes schrijft in zijn evangelie dat het eeuwig leven is: dat we de enige waarachtige God kennen en Jezus Christus die door Hem is gezonden (17:3).

Die relatie blijft altijd. Van de dingen van de wereld zullen we ooit een keer afscheid moeten nemen. Zelfs de mensen die ons lief zijn zullen we een keer moeten loslaten. Maar wie hier in dit leven zich vastklampt aan de levende God en zich in alles op Hem richt mag vrijuit genieten van het goede dat het leven hem biedt, zonder dat je je hart erop zet. Dan mag weten je dat je nooit uit Zijn hand valt. Die relatie blijft in eeuwigheid. En zelfs op het moment dat we hier alles moeten loslaten, mogen we weten dat we geborgen zijn in Zijn eeuwige armen. Hij laat nooit los want God is trouw en te vertrouwen. AMEN