

## 1 Korintiërs 15:50-58

We zijn bijna aan het eind gekomen van de behandeling van 1 Korintiërs 15. Een hoofdstuk waarin Paulus de opstanding van Christus behandelt, de betekenis daarvan voor ons en daaraan gekoppeld hebben we vorige keer stil gestaan bij de opstanding van de overleden gelovigen. Paulus heeft in het voorgaande uitgelegd dat ons sterfelijk, vergankelijk lichaam in de aarde wordt gezaaid en dat er een nieuwe lichaam dat onsterfelijk en onvergankelijk zal worden opgewekt. In het gedeelte dat we net gelezen hebben gaat het echter niet over de overledenen die zullen opstaan bij Christus' komst, maar over de gelovigen die nog in leven zijn bij Zijn komst. Er is een generatie gelovigen die niet zullen sterven. Wat Paulus daarover gaat zeggen noemt hij hier een geheimenis, een mysterie. Dat mysterie is niet zozeer dat er mensen in leven zullen zijn bij Christus' komst. Dat is wel logisch, en daar had de Here Jezus ook over gesproken in Zijn rede over de laatste dingen. In Matt. 24: 31 staat: *zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en majesteit*. Het mysterie is niet dat er mensen op aarde leven bij Christus' komst, maar het mysterie is het wonder dat dan zal gebeuren. De dan nog levende gelovigen zullen niet sterven maar veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Dat is het mysterie dat God aan Paulus heeft geopenbaard. De dan levende gelovigen ontvangen een nieuw lichaam, een zelfde onsterfelijk, onvergankelijk lichaam als de gestorven gelovigen ontvangen bij de opstanding uit de dood. In de Filippenzenbrief schrijft Paulus hier ook over: *de Here Jezus, onze Verlosser, zal ons vernederd lichaam veranderen, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt (3:21)*.

Paulus zegt dat dit zal gebeuren in een ondeelbaar ogenblik. Mijn engelse vertaling zegt: *in a flash, in the twinkling of an eye*. In een flits, in een oogwenk.

Tegenwoordig is er vaak discussie over schepping en evolutie. Sommige bijbeluitleggers achten het onmogelijk dat God in een week de hemel en de aarde heeft geschapen. Zij denken dat dit langer heeft geduurd en combineren dan vaak het evolutiegeloof met het scheppingsgeloof. Ik leer in ieder geval uit de tekst van vandaag dat God zeker bij machte is om in een oogwenk alle lichamen van de levende gelovigen die over de hele wereld leven in een oogwenk te veranderen. Voor de herschepping van de mens heeft God niet veel tijd nodig, het lijkt mij daarom ook niet onmogelijk dat God voor de scheppingsweek maar weinig tijd heeft nodig gehad. Als onze vergankelijke lichamen van vlees en bloed zullen veranderen in een

onvergankelijk lichaam, als de laatste bazuin geklonken heeft, dan zal de dood definitief verzwolgen zijn in de overwinning.

Paulus wordt zo meegesleept door dat toekomstvisioen, dat hij de dood uitdagend toeroept: *Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je prikkel?*

Vanuit je toekomstverwachting kun je nu de dood al in zijn gezicht uitlachen en zeggen: dood, je denkt wel dat je alle macht hebt en dat iedereen aan je onderworpen is, maar je gaat eraan! Je bent je overwinning al kwijt en ook je prikkel. 'Prikkel' is eigenlijk niet zo'n duidelijke vertaling. Het woord dat Paulus gebruikt betekent zoiets als: alles waarmee gestoken kan worden. Dat kan bijvoorbeeld de angel van een insect zijn. Met z'n prikkel jaagt de dood de mensen op en geeft ze de doodsteek. Die prikkel is de zonde. Maar die angel is eruit gehaald. Christus heeft onze zonde weggenomen toen Hij in onze plaats stierf aan het kruis van Golgotha. Als de zonde niet in de wereld was gekomen zou de dood nooit macht over ons gekregen hebben. Maar dat betekent ook, dat de dood zijn macht over ons verliest, als de zonde van ons is weggenomen.

Nu staat er in vs. 56 nog een zinnetje die wat uitleg behoeft. *De kracht van de zonde is de wet.* De wet van God is de markering van de grens tussen goed en kwaad. De wet maakt dus ondubbelzinnig duidelijk wanneer die grens tussen goed en kwaad is overschreden. Daarmee geeft de wet de dood recht van spreken. De wet zegt: wie die grens overschrijdt, zal sterven.

Maar Christus heeft niet alleen de zonde weggenomen, Hij heeft ook de wet vervuld. Allen die In hem geloven, zijn niet meer onder de wet. De wet kan ons niet meer veroordelen. Dankzij Christus is de dood zijn rechtmatige aanspraken op ons kwijt. Wij zullen de dood overwinnen! Niet uit eigen kracht – want dat kunnen wij niet – maar omdat die overwinning, die Christus behaalde, ons door God geschonken wordt. Daarheen zijn we onderweg, dat is onze toekomst.

Als je dat beseft kun je alleen nog maar danken. Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus!

En omdat dit zo is, moeten we vol houden. Standvastig blijven.

Deze tekst (vs. 58) heeft altijd bijzondere betekenis voor mij gehad. Toen ik 30 jaar geleden bij Agapè begon, kreeg ik deze tekst mee als een stimulans:

*Wees standvastig onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.*

Deze tekst heeft al die jaren, op een gekalligrafeerde kaart in een lijstje boven mijn bureau gehangen. Toen ik 17 jaar later hier in de gemeente bevestigd werd gaf Kasper mij diezelfde tekst mee, zonder te weten dat deze tekst al jaren heel veel voor mij heeft betekend. Ik heb dat als bijzonder ervaren. Later bleek dat Kasper eerst van plan was geweest een andere tekst mee te geven, maar dat hij op de vrijdag voor m'n bevestiging deze tekst heeft uitgekozen.

Ik heb het als leiding van God ervaren. Alsof God opnieuw tegen me zei: ga maar, het is goed! Maar ook, ga ervoor. Wees overvloedig in mijn werk. Het zal niet voor niets zijn.

En wat God toen op een bijzondere manier tegen mij heeft gezegd zegt Hij ook tegen ons. Hou vol. Blijf trouw mij dienen. Daar wil ik jullie hier in de kerk en ook jullie die thuis meekijken toe oproepen. Hou vol!

Ik wil nog graag even jullie aandacht vestigen op het eerste woordje van vs. 58.  
Daarom!

Waarom? Waarom moeten we volhouden en standvastig blijven? Omdat Jezus de zonde heeft overwonnen en de dood heeft verslagen. En omdat ieder van ons, als we in Hem geloven, een geweldige toekomst in het vooruitzicht heeft. Als we eerst moeten sterven zal ons lichaam onvergankelijk worden opgewekt. Als we nog in leven zijn als Jezus komt daar is, zullen we in een oogwenk veranderen. Daarom mogen we God ons leven lang danken. Hij heeft afgerekend met onze vijanden. Hij is onze Verlosser. Alle reden om niet te verslappen en te blijven volhouden, totdat de dag aanbreekt dat onze Heiland verschijnt.

AMEN